



Open Hof Nieuws

Jaargang 51 nr. 03

maart/april

In dit nummer onder meer:

Jezus' liefde

Passion-dienst

Filmhuis: 'Rose'

Open Hof Cantorij stopt na 40 jaar

Dichterlijke woorden: 'Veertigdagen tijd'

Lente-lees-lunches

Marktconcert met bijzondere geladenheid

Kerk in Actie: Omzien naar Moldavië

Zondagmiddagconcert: 'Stabat Mater'

Uitgave van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel
Parochie en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord in Rotterdam.

Adressen en contactgegevens

Bezorging

Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord**Adres:**

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam Tel: 010 421 14 76

Telefoonpost:

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz. Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020.

Koster-beheerders:Jeroen Prins zaalhuuroh@gmail.com Tel. 06 1536 7135
Els Timmers Tel. 06 2557 1531**Contactadres vrijwilligers:** Zie Koster-beheerders**Coördinator van de vrijwillige kosteren in R.K. diensten:**

Dhr. W. Verschuur wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867

Coördinator van de vrijwillige kosteren in PKN diensten:

Dhr. E. van Rossum egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 06 4846 9587

Stichting Kerken Ommoord (SKO)

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter) Tel. 06 4215 2621

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332

Pastores:Dhr. H. Flohr pastor.flohr@christoffelparochie.nl
Dhr. J. de Lange pastor.delange@christoffelparochie.nl
Mw. G. Martens pastor.martens@christoffelparochie.nl
Dhr. R van Breemen pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl
Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.**Secretariaat:** openhof@christoffelparochie.nl**Ledenadministratie:**

Dhr. H. Koster j.koster66@upcmail.nl Tel. 06 2185 3832

Kerkbijdragen:

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof

Centraal ParochiesecretariaatMa., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM
Capelle a/d IJssel Tel: 010 303 88 71**Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord**De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de **Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand**.**Pastores:Ds.** Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel:06 2962 1072

(vaste vrije dag: maandag)

Contactpunt Pastoraat: pastoraatpkn@openhof-ommoord.nl Tel:06 4035 7909

Bea Cox (Pastoraat ouderling)

Wijkkerkenraad:Mw. Bea Cox (voorzitter) bea.cox.euser@gmail.com Tel. 06 4035 7909
Mw. A. van Ballegoie (scriba) scriba-openhof@live.nl Tel. 010 455 22 61**Ledenadministratie:**

Dhr E.van Rossum egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel. 06 4846 9587

Wijkdiaconie:

Dhr. F. Weevers (voorzitter) frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69

Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl

Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.

Wijdraad van Kerkrentmeesters:

Dhr. L.C.de Rijke (voorzitter) kerkrentmeesters@openhof-ommoord.nl Tel. 06 5370 4385

Aktie Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.

CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.

Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Open Hof

Kerkelijk Bureau:

Ma./m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00

Scriba: Ds. L. Lafeber Tel: 079 331 46 57

Vertrouwenspersonen.Ds. Mariette Doolaard mariette.doolaard@openhof-ommoord.nl
Ds. Frits Renes ds.f.l.renes@gmail.com**Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)****Coördinatoren Oecumene:**

Dhr. H. Schutte hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224

Dhr. Eelco van der Burg eb-oh@outlook.com Tel: 06 2359 7174

Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl**Advertenties:**

Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater Tel: 010 420 13 47

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig ontvangt en er ontbreekt eens een nummer, neemt U dan contact op met voor Ommoord: Dhr H. Koster, tel:420 60 01 Zevenkamp:Mw M. de Koning, tel: 010 220 04 38

Redactie

Redactieadres uitsluitend

Redactie OHN

Open Hof, Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam

Redactieleden:

Kees Doornhein

Hans Schutte

Rya Lucas

Redactiesecretariaat:

Gerard Timmers tel: 06 123 312 89

Lay-out:

Hetty Nederlof

Girorekening: NL98INGB0004405548
t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam

Kopij

Kopij voor het volgende nummer **OHN 2025-04** dient uiterlijk **donderdag 27 maart 2025** in het bezit te zijn van de redactieKopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg bestand, per e-mail: **Redohn@openhof-ommoord.nl**Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de brievenbus of afgeven bij het buffet).
Alle kopij met naam en telefoonnummer van de auteur.

AVG

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v. Algemene verordening gegevens bescherming.

Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens.

Door het insturen van foto's gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto's. Het is aan de inzender van deze foto's om toestemming tot plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie van Open Hof Nieuws.

Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen in contact te komen.

Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via **redohn@openhof-ommoord.nl**

Jezus' liefde = omzien naar elkaar...

In deze veertigdagentijd worden we geroepen. Ook hier in Open Hof. We worden geroepen om los te laten wat ons te veel bindt en verblindt. Haast, lawaai, onrust, angst om wat er op het wereldtoneel speelt; wat ons in het eigen leven te veel opeist. Rust vinden om te kunnen luisteren. Wie zijn we en waar zijn we naar op weg? Luisteren en echt horen wat Gods stem ons vertelt en te voelen dat Gods liefde ons draagt. Zodat we onszelf weer kunnen vinden in wat echt belangrijk is: omzien naar elkaar en zijn schepping.

De Stille Week. We volgen de weg die Jezus ging in de laatste dagen van zijn leven. Daarbij komen we een heel scala aan thema's uit het menselijke leven tegen. Te beginnen met Palmпасen, de intocht in Jeruzalem, waar wereldse macht het centrale thema lijkt: "We hebben een koning!"

Witte Donderdag, met het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen deelt, waarbij je kunt zeggen dat gemeenschap en dienstbaarheid (de voetwassing) een grote rol spelen. Goede Vrijdag heeft een aantal thema's in zich: verraad, verloochening, diep lijden en dood.

En tenslotte Pasen: feest van Opstanding, hoop en toekomst. Elke scène in dit verhaal van Jezus confronteert ons met onze weg door het leven en wat onze positie daarin is. Want er zijn voortdurend tegenstellingen in een mensenleven: dood en nieuw leven, duisternis en licht, verdriet en vreugde.

Denk aan "Schindler's List". Over een Duitse nazi, eigenaar van een fabriek, die Joden redt van transport naar vernietiging door hen in zijn fabriek te laten werken. De film eindigt met een Joods gezegde: "*Wie één mens redt, redt de hele wereld*". Antwoord op de klacht van Schindler dat hij zovelen niet heeft kunnen redden. Je kunt zeggen dat er leven is als iemand omkijkt naar een ander, aandacht heeft voor één enkel mens.

Athanasius, een kerkvader uit de 4^e eeuw, zei: "God werd mens om de mens tot God te maken." Elk mens! Ieder mens heeft de roeping en het vermogen gekregen om op te stijgen tot goddelijke hoogte. Dan pas is het lijdensverhaal compleet: Goede Vrijdag was de vermenschlijking van God, in Jezus.

Maar ook God zelf doet van zich horen. Een aanklacht tegen zijn geliefde volk dat weer en weer wegloopt uit de relatie, zich afkeert en denkt zelf beter te kunnen. Maar het verhaal gaat door. Door iedere keer weer te geloven in liefde, die sterker is dan de dood.

Gaandeweg naar Pasen leren we ons over te geven. Over te geven aan de dragende grond van ons bestaan, onze Heer. Het leert ons verder te kijken dan het eigenbelang. Ik kan het niet mooier zeggen dan met de woorden van Oosterhuis: "*Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. Alleen bij jou ben ik veilig*". Hoe doe je dat? Door iedere keer stil te staan bij de weg die Jezus ging en wat hij ons wilde leren: liefde tot in eeuwigheid. Door een vreselijke kruisdood heen opstaan tot nieuw leven.

Hij ziet om naar mensen... Hij ziet om naar ons in Open Hof!

ds. Joan van Kempen



Jeugd en Jongeren



Sint
Christoffel
Parochie



Oec. Coördinator:
Paula Emmen, tel. 06 2559 1973
paulaemmen@gmail.com

RK Coördinator:
Paula Emmen, tel. 06 2559 1973
paulaemmen@gmail.com

RK Jeugd- & Jongerengroepen:
16+/18+ Paula Emmen, tel. 062559 1973
1e communiegroep: Paula Emmen
Tel. 06 2559 1973
Familiezondagen: Elke van der Bulk,
tel. 06 2317 0441
Vormselgroep: Vacant

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen:
Kindercantorij: Nienke Timmers,
tel. 06 1127 4201

PKN Coördinator:
Gerdien van der Schans
jeugdteam@openhof-0mm00rd.nl



PKN Jeugd- en Jongerengroepen:
Crèche: Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357
Kinder-tienerdienst: Anneke Barendrecht,
tel. 06 2493 7620
Kliederkerk: Amalia Barendrecht,
kliederkerk.openhof@gmail.com
jeugdouderling: Gerdien van der Schans
jeugdteam@openhof-ommoord.nl
Jeugddiaken: Amalia Barendrecht.
amaliabarendrecht@hotmail.com

Kinderdienst 9.30 uur. Het thema van deze veertig dagentijd is Een nieuwe dag”.

Hoe ga je samen met de kinderen op weg naar Pasen? Met het project ‘Een nieuwe dag’ deel je verhalen waarin verandering centraal staat. Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóór gaat met mensen.

We lezen verhalen uit “Lucas”.

We komen elke zondag ook terug in de kerk en laten zien waar we over gewerkt hebben.

Een bijzondere zondag is 13 april 2025. Dan is het Palmzondag. Kinderen die afgelopen jaren ook geweest zijn weten het wel, we gaan Palmpasen stoken maken en komen in optocht terug in de kerk. De kinderen krijgen uitleg over de betekenis en mogen daarna zelf een stok maken. We hopen dat er veel kinderen meedoen.

Ook namens Karen, Anneke, Amalia, Mirella en Annerieke

Tinie van der Linden

Er is een potje versierd waar daarna aarde en zaadjes in gedaan werd. Er werden kleine pannenkoeken gebakken, versierd en uiteraard ook opgegeten. Ook moesten de kinderen de vogels zoeken die de zaadjes opgegeten hadden. Die vogels lagen overal verstopt in de ontmoetingsruimte. Tot slot konden de kinderen in de voetsporen van Van Gogh treden en hebben zijn schilderij van de zaaier nageschilderd. **Dit schilderij zal na Pasen te zien zijn in de ontmoetingsruimte naast de leestafel.**

Terug in de kerkzaal konden de kinderen een lichtje aan doen en daarbij zeggen waarvoor ze wilden bidden. Na het uitspreken door dominee Joan van de zegen was er een maaltijd waar iedereen iets voor meegebracht had. Het was een prachtige Kliederkerk waar de kinderen, maar zeker ook de ouders, van genoten hebben.

Hartelijke groet, ook namens de voorbereidingsgroep,

Anneke Barendrecht



**Lente-lees-
lunches**

“HOOP”



Kliederkerk

Zondag 16 februari was er weer om 15.15 uur een Kliederkerk in Open Hof. Het ging deze keer over het verhaal van “De zaaier”, dat Jezus de mensen vertelde.

We hebben altijd een “binnenkomer”. Dat was dit keer een korenaar maken en daarna op het veld bij de zaaier plakken. Dit hangt, tot de veertigdagentijd, in de kerkzaal en daarna op het prikbord bij de garderobe. Dominee Joan vertelde in de kerkzaal het verhaal en alle kinderen hadden de “rol” van zaadje. Dat vonden ze erg leuk en zo beleefde zij het verhaal intens. In de ontmoetingsruimte zijn we met het verhaal aan de slag gegaan.

In het Jubeljaar 2025 is De autobiografie van Paus Franciscus verschenen. Een uitzonderlijk, openhartig en inspirerend boek, dat rijk is aan onthullingen, anekdotes en verhelderende reflecties.

Daarom MOET dit boek met elkaar gelezen worden!

Vanaf 10 maart zijn er wekelijks op maandag de Lente-lees-lunches in het Stiltecentrum van Open Hof.

Om 12.00 uur starten we met een eenvoudige, maar overheerlijke lunch in de ontmoetingsruimte, waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Aansluitend gaan we naar het Stiltecentrum, waar we beginnen met het speciale gebed voor het Heilig Jaar.

We lezen in stilte een aantal hoofdstukken uit het boek 'Hoop'.

Rond 13.30 uur reflecteren we met elkaar op de belangrijkste boodschap, die eenieder zelf uit de tekst heeft opgepakt. We delen onze ervaring met elkaar.

Om 14.00 uur sluiten we de Lente-lees-lunch af.

Data op maandag van 12.00 – 14.00 uur: 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april

U kunt zich tot 7 maart aanmelden bij

pastor.martens@christoffelparochie.nl

Mocht de maandagmiddag u niet uitkomen, maar wilt u wel graag gezamenlijk het boek 'Hoop' in de avond lezen, stuur een mailtje naar bovenstaand adres.

U dient het boek: 'Hoop' - De Autobiografie Paus Franciscus met Carlo Musso, Ambo/Anthos Amsterdam - zelf aan te schaffen en mee te nemen bij de Lente-lees-lunches.

Pastor Gerda Martens

Stabat Mater van Pergolesi op Zondagmiddagconcert

Een primeur: een Open Hof Concert op zondagmiddag in plaats van zondagavond.

Dit concert vindt plaats op 16 maart 2025, het begint om 15.30 uur en duurt ruim een uur.

Op het programma staat het geliefde Stabat Mater van Pergolesi. Hij componeerde deze toonzetting van de bekende lijdens-hymne vlak voor zijn dood in 1736. Het is één van de meest geliefde en indrukwekkende werken uit de barok geworden. Van de kenmerkende schrijnende eerste inzetten tot aan het bevlogen en wervelende Amen wordt het gebeuren van het Kruis vanuit de optiek van Maria gloedvol bezongen.



Aida Barberena , sopraan

De zangeressen Aida Barberena en Edurne Ruiz, sopraan en alt, voerden dit stuk eerder uit op een Marktconcert, maakten veel indruk en werden voor deze reprise gevraagd. Uit Nicaragua en Spanje afkomstig, zijn ze allebei voor de zangstudie naar Rotterdam gekomen, waar ze nu in de Master-fase studeren aan ons conservatorium.

Willem Blonk speelt de orkestpartij op het orgel en vult het programma aan met andere Italiaanse muziek. Vooraf aan het 'hoofdmenu' speelt hij een aantal licht verteerbare kleinere werkjes van oude Italianen als Palestrina en Frescobaldi.

Er na passende Italiaanse barokmuziek, eindigend met het stralende 'Il cieli', van Benedetto Marcello, een toonzetting van Psalm 19, die vooral in het orgelarrangement van Guilment populair werd.

Ook bij dit concert geldt: Entree vrij, collecte aan de uitgang. Cultuur Concreet draagt ook bij aan de kosten.

Hartelijk welkom bij dit spirituele Italiaanse middagconcert!

Ontmoetingsmiddag zondag 23 maart 2025 in Open Hof

Saskia Möhlmann presenteert het onderwerp 'Stolpersteine in Rotterdam'.

Lopend door Rotterdam (en andere Nederlandse en Europese steden) kunt u als het ware 'struikelen' over koperkleurige stenen in het trottoir. In Rotterdam zijn sinds 2010 achthonderdvijftig zogenaamde 'Stolpersteine' geplaatst, waarvan ruim dertig in Hillegersberg.

'Stolpersteine' is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Elke steen wordt geplaatst voor het huis -de laatste verblijfplaats- van mensen die in de Tweede Wereldoorlog werden verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven.

Zo wordt deze steen een permanent monument om bij stil te staan. Namens Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument Rotterdam zal Saskia Möhlmann spreken over deze zogenoemde Stolpersteine en het belang van herdenken.

In 2025 zal aan het herdenken ongetwijfeld veel aandacht besteed worden, omdat het dan 80 jaar geleden is dat een einde aan de oorlog kwam.



Kom meer te weten over Stolpersteine op de ontmoetingsmiddag.

De inloop is op zondagmiddag **23 maart** om **14.15** uur met een kopje koffie of thee; om 14.45 uur begint de lezing en de middag eindigt om ongeveer 16.30 uur. De toegang is gratis.

Ontmoetingsmiddagcommissie,

Henny Mulwijk en Maartje Greevenbosch

Filmhuis

In Open Hof Ommoord tonen we op vrijdag 28 maart 2025 om 14.00 uur de 3^e film van dit jaar:

Rose



In de herfst van 1977 nemen Ellen en haar echtgenoot Vagn, zus Inger mee op een bustocht naar Parijs. Inger is schizofreen en woont in een inrichting. Door het vermijden van prikkels en de juiste medicijnen kan ze een redelijk normaal leven lijden. Eenmaal aangekomen in Parijs blijkt Inger een dubbele agenda te hebben. En betreft ze iedereen in een zoektocht naar een persoon uit haar verleden.



Ondanks dat Ellen en Vagn de handen vol hebben aan het wispelturig gedrag van hun zus, weet ze toch iedereen voor zich te winnen en wordt de reis een onvergetelijke gebeurtenis.

De film won diverse BAFTAS en andere filmprijzen. Regisseur: Noel Arden Oplev. Duur: 106 minuten.

Het Filmhuisteam

Marktconcert met bijzondere geladenheid

Op het Marktconcert van woensdagmorgen 9 april 2025 speelt voor de tweede keer als soliste de violiste Godelieve van Zijl uit Capelle aan den IJssel.

Naast haar werk als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige is ze de viool altijd trouw gebleven, volgde ze de vooropleiding aan het Haags Conservatorium en had jarenlang les bij Jeanne Vos en bij Bouw Lemkes. In 2015 heeft Godelieve haar vioolstudie beroepsmatig voortgezet aan de Schumann Academie en bij Andrés Czirfa in Rotterdam.



Zij maakt deel uit van diverse ensembles en zij heeft enkele viool leerlingen.

Samen met Willem Blonk op vleugel en orgel brengt zij onder andere de variaties op 'Ich wandre durch Theresienstadt' ten gehore. Dit lied werd geschreven door Ilse Weber, een Joods-Tsjechische schrijfster en componiste. Ze schreef het in het concentratiekamp Theresienstadt en het lied kreeg grote bekendheid door de vertolking van Anne Sofie von Otter. De componiste werd in 1944 samen met haar jongste zoon Tommy in Auschwitz vermoord. De Nederlander Euwe de Jong schreef er in 2021 variaties op in de stijl van diverse componisten die ook een link met de Tweede Wereldoorlog hebben: Korngold, Distler en Messiaen. Dit stuk is op deze woensdag voor het eerst in Open Hof te horen. Passend, zo kort voor Pasen.

Verder op het programma muziek voor viool en piano van Josef Rheinberger, Lili Boulanger en Maria Theresia von Paradis.

Ook dit Marktconcert begint om 11.00 uur en duurt ca. 40 minuten. De entree is vrij, met een collecte na afloop. Dat kan dankzij de steun van Cultuur Concreet.

En voor een stukje gezelligheid en een consumptie is de Ontmoetingsruimte van Open Hof prima geschikt.

Welkom!

Passion 2025 In Open Hof "Ik ben bij je"

"In een wereld waar (geo)politieke spanningen, maatschappelijke vraagstukken en conflicten de boventoon voeren, is het thema van de landelijke Passion: 'Ik ben bij je' actueler dan ooit. Niet alleen op het wereldtoneel, maar ook in het persoonlijke leven van mensen spelen eenzaamheid, armoede en mentale gezondheidsproblemen een grote rol. In een tijd waarin saamhorigheid lijkt af te nemen, is het belangrijker dan ooit om uit te spreken: 'ik ben bij je'."

Naar aanleiding van dit landelijke thema dat we volgen, zal er op zondagavond 13 april om 19.00 uur ook

weer een uitvoering van de Passion in Open Hof zijn. Het is de 4^e keer dat we dit doen. Bij het verhaal over het lijden en sterven van onze Heer, dat wordt gelezen, hebben we ook weer eigentijdse popsongs gezocht, dat het Koor Hemelsbreed zal zingen onder leiding van Willem Blonk. Zij zullen worden begeleid door een live amateurband. Het gebruik van popmuziek brengt het verhaal op een andere manier tot leven, waardoor het intenser kan worden beleefd. Zo zullen Geef mij nu je angst - Guus Meeuwis, Is dit nu later - Stef Bos, How my heart was won - Di-rect , Ik zie jou - Claudia de Breij en Als het avond wordt - Freek en Susan/Noortje Herlaar voor het eerst ten gehore worden gebracht. De tienergroep van Open Hof zal weer op creatieve wijze invulling geven aan het thema en de viering. Ds. Joan van Kempen zal in deze dienst voorgaan.

Van harte uitgenodigd om het begin van de Stille week op een actuele en intense manier mee te maken!

Ds. Joan van Kempen

Diocesane Bedevaart naar: Het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo Zaterdag 31 mei 2025

De Parochie Sint Christoffel sluit zich aan bij de bedevaart georganiseerd door het Bisdom. Als Pelgrims van Hoop gaan wij graag met velen van u op bedevaart naar dit Heilig Oord. Het programma is te vinden op de website van het Bisdom:

[Bisdomrotterdam.nl/activiteiten/heilig-jaar-pelgrims-van-hoop/diocesane-bedevaart](https://bisdomrotterdam.nl/activiteiten/heilig-jaar-pelgrims-van-hoop/diocesane-bedevaart)

Aanmelden: Aanmelden kan uitsluitend! via de parochie. U kunt een mail sturen aan



Info@christoffelparochie.nl of bellen met het secretariaat 010-303 88 71 van maandag t/m vrijdag van 09.00u. t/m 13.00 uur.

In de kerken liggen aanmeldformulieren waarop u zich ook in kunt schrijven.

Aanmelden kan t/m maandag 12 mei.

Praktische informatie: Verzamelen om 08.45 uur bij busstation Capelse Brug, **rond 18.30 uur** zijn we weer terug.

U dient zelf een lunchpakket mee te nemen.

De kosten voor deelname zijn: € 22,50

Over te maken op NL96RABO0335779832 t.n.v.: Parochie Sint Christoffel. Vermeld bij uw betaling graag uw naam en bedevaart Heiloo.



Het Diaconale project voor Bethania in Moldavië van Open Hof.

Vanuit de Diaconie zijn wij zeer blij met alle enthousiaste reacties naar aanleiding van de gemeentebijeenkomst van zondag 9 februari, waarin het Diaconale project voor Bethania in Moldavië is gepresenteerd.

We hopen met elkaar mooie initiatieven te ontplooiën en we zijn blij met het enthousiasme waarmee u dit project heeft ontvangen. We willen met u samen aan de slag met een aantal ideeën en zullen u via het weekbulletin op de hoogte houden. Bij de activiteiten zullen "Heel Ommoord bakt", een rollator sponsorloop en de solidariteitsmaaltijd zeker aan bod komen.

Hierbij een korte toelichting op het project.

Omzien naar kwetsbare kinderen en ouderen in Bethania, Moldavië.

In Moldavië groeien veel kinderen op zonder hun ouders. We noemen hen 'sociale wezen'. Ouders vertrekken naar West-Europa om daar werk te zoeken. De kinderen leven bij hun grootouders of op straat. Om deze kinderen een thuis te geven zetten medewerkers van Bethania zich in om hen onder andere in pleeggezinnen onder te brengen.

Vandaaruit komen kinderen dan ook in aanmerking voor onderwijs en medische zorg.

In de dagcentra van de christelijke organisatie Bethania in Tintareni en Bulboaca ontvangen kwetsbare kinderen een gezonde maaltijd, huiswerkbegeleiding en psychosociale hulp.

De dagcentra hebben een grote buitenruimte waar kinderen kunnen spelen, chillen of een partijtje voetbal spelen. Iedere dag zijn er buitenactiviteiten. Samen spelen geeft plezier! Ouderen in Moldavië staan er ook alleen voor. Veelal werken hun volwassen kinderen in het buitenland en ze hebben geen sociaal netwerk. Dan is er niemand om op terug te vallen. De economische crisis en armoede treft ouderen in Moldavië bovendien hard.

Met hun schamel pensioentje kunnen ze nauwelijks in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Bij de christelijke organisatie Bethania kunnen in de twee centra ouderen terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. Medewerkers van Bethania zoeken zo nodig de ouderen thuis op, brengen een maaltijd en geven de zorg die ze nodig hebben.

Ds. Igor Kohaniuk van Bethania wil iets van Gods liefde laten zien:

"Mensen hebben hoop nodig in alle uitdagingen. De lach op de gezichtjes van kinderen en de dankbaarheid van ouderen is alle moeite waard."

Laten we voor dit project als Open Hof, samen kerk in actie zijn.

Namens de Diaconie, Irene Cornet



Oproep

"Moge het vuur van de Geest in u het vertrouwen doen groeien dat het Gods kerk is en Hij voor haar zal blijven zorgen"

Met deze zin besluit de Gideonsbende haar brief aan alle leden van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand, de gemeente waar onze Open Hof gemeenschap een van de zeven wijken is. Wat is die Gideonsbende?

Ter inleiding: het college van kerkrentmeesters van de "Noordrand" hierna CvK, luidde in 2024 de noodklok i.v.m. de slechte financiële resultaten, daar moest iets aan gebeuren. Er werd een route uitgestippeld hoe we weer "gezond" zouden kunnen worden, gezond dan in financiële zin.

Dat betekent dus verhogen van de inkomsten en verlagen van de uitgaven. Aan alle wijkkerkenraden werd gevraagd daar een plan voor op te stellen.

Tegelijkertijd werd parallel een denktank gevormd met een vertegenwoordiger uit elke wijk, die "buiten de lijntjes durft te denken, creatief is, urgentiebesef deelt en bereid is Noordrand-breed te denken, te geloven en te doen." Zij noemen zich nu "de Gideonsbende".

De bende heeft zich met verve van haar taak gekwetend en een inspirerend, gelovig en hoopvol perspectief geschetst van de manier waarop zich de Noordrand gemeente de komende jaren kan ontwikkelen. Als kerkrentmeesters van de Open Hof gemeenschap zijn we blij met het rapport.

De komende maanden zal hierover verder worden gesproken en zullen de twee hiervoor geschetste benaderingen samen moeten vloeien.

Binnen de wijkraad kerkrentmeesters Open Hof hebben zich het afgelopen jaar persoonlijke ontwikkelingen voorgedaan. Kees de Rijke trad per 1 februari toe, van Arjen de Vries was ultimo december de ambtstermijn voorbij, hij stelde zich niet herkiesbaar. Ik (Lenie) maak het proces van de toekomstvisie af en zal er na de zomer ook mee ophouden.

Dan bestaat de wijkraad nog uit 1 ouderling-kerkrentmeester en de penningmeester, dat is onverantwoord. Weliswaar is het penningmeesterschap bij Hans Vreeswijk in goede handen en worden alle declaraties gewoon betaald, maar ons verder denken over de toekomst moet in meer handen liggen.

We zijn dus dringend op zoek naar minstens een, maar beter nog twee nieuwe kerkrentmeesters. Het is een verantwoordelijke en heel mooie veelzijdige job.

Ik vond het meedenken over financieel beleid, het inhoudelijk en praktisch verzorgen van de jaarlijkse Aktie kerkbalans, het maken van analyses, het maken van de verslagen van de wijkraad, de regelingen rond kerkdiensten, predikantschap en huisvestingbepalingen, de relatie met de Centrale kerkenraad en SKO een hele klus, maar het gaf me veel voldoening. Het is vertrouwelijk, maar zeer zinnig werk.

Als u zich voelt aangesproken en geïnspireerd door dit verhaal, laat het Kees de Rijke of mij weten,

wij geven graag informatie over tijdsbeslag, verantwoordelijkheden enz. Ik zal zorgen voor een behoorlijke overdracht en eventueel nog een poosje meedenken.

Lenie Mulder

Gastvoorgangers

Ds. J.C. (Casper) van Dongen studeerde in Leiden.

Tijdens zijn studie werd hij diaken in de Waalse kerk in Rotterdam. Daarna ouderling in de Hervormde kerk in Wageningen en vervolgens predikant in de Hervormde Gemeente van Rossum en Hurwenen, daarna in Baarn en tenslotte 23 jaar in de Duinzichtkerk in Den Haag. Hij was al in zijn studententijd breed geïnteresseerd in de oecumene in Nederland en in het buitenland en dat is zijn hele leven zo gebleven. Ds. van Dongen is inmiddels met emeritaat.

Jurek Woller is pionier bij Noorderlicht Oranjekerk. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde in Groningen en werkte vervolgens tien jaar bij Unilever, voornamelijk bij Research & Development in Vlaardingen als technisch projectleider.

Sinds 2019 werkt hij voor Noorderlicht en studeert hij theologie aan de PThU in Amsterdam (master Gemeentepredikant).

Hij is getrouwd met Aafke en vader van Philip en Nathan.

Open Hof Cantorij stopt

De Open Hof Cantorij heeft, tijdens de jaarvergadering, het moeilijke besluit genomen om te stoppen.

De voornaamste redenen die hiertoe hebben geleid: de beperkte bezetting, de verminderde medewerking aan diensten, alsmede de huidige financiële ontwikkelingen binnen onze kerk.

Een traditie van meer dan 55 jaar gaat hiermee verloren. Dat realiseert de Cantorij zich ten volle, maar helaas zien wij geen andere mogelijkheid.

Toekomstige muzikale medewerking aan diensten is vanuit de gemeente wellicht mogelijk op een projectmatige basis. Maar niet meer door de huidige Cantorij.

Zondag 29 juni 2025 zal de Cantorij voor het laatst medewerking verlenen aan de Eredienst.

Laten we met elkaar in Open Hof de Lofzang tot God gaande houden.

Namens de Cantorij,

Heleen Vermeiden, secretaris OHC



Jeroen Salet

Salet

Uitvaartverzorging

010 - 707 15 40

"Een mooi en gedenkwaardig afscheid voor iedereen."

WWW.SALETUITVAARTVERZORGING.NL



Wij zijn en blijven op zoek naar vrijwilligers. Wellicht heeft u interesse om een deel van uw kostbare vrije tijd in te wisselen voor vrijwilligersactiviteiten. Zo ja, kijk dan eens op onze website www.openhof-ommoord.nl. Onder het kopje "organisatie - actuele vacatures" kunt u vinden waar Open Hof naar op zoek is.



Hier had uw ADVERTENTIE kunnen staan! Inlichtingen: mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater
Telefoon 010 420 13 47

Sinds 1975 uw vertrouwde adres in Ommoord !



- * Reparaties klaar terwijl u wacht
- * Thuisbezoek is mogelijk
- * Vervaardiging van kunstgebitten, partiële protheses en frames

Vergoeding van alle Ziektekostenverzekeraars

**Hanespoordoorn 28, Ommoord
Tel.: (010) 421 58 91 / 06-249 148 26**



**Concert
Symposium
Manifestatie ?
06 2557 1531**

voor Seya Leezer

Kleine ode

Miniatuurtjes heb jij hier getekend,
vol tere liefde en diepzinnigheid.
Over oude lang vervlogen tijden,
toen mensen ook al deerlijk moesten lijden
onder duivelswerken wereldwijd.

Jij herinnerde ons aan het wonder
dat toch de liefde steeds weer bloeien kan,
zoals de ogen van een vragend kind
hopen dat het ergens houvast vindt
en wijsheid iets moois aanreikt uit haar plan.

Jij trakteerde versjes en verhaaltjes,
altijd met verten verder dan je ziet,
waarin de God die Ik - Ben - Bij - Je heet
nooit loslaat wie het zwijgend niet meer weet,
of zijn verdriet laat stijgen in een lied.

De oude dag mag vol van vroeger zijn,
hij is niet minder heden als je leeft,
dagelijks met de mensen om je heen.
Al wat wij hebben hebben wij te leen,
jij maakt ons rijk door wat je gaf en geeft.

Guus Koelman

De redactie van het Open Hof Nieuws sluit zich graag
aan bij dit dankwoord door het plaatsen van het
volgende stukje van Seya.

.....dan vallen wij in Zijn handen

Het is heel wat jaren geleden, wij waren met vakantie.
Het was lente of misschien begin zomer, dat weet ik
niet meer. Maar, wat er toen gebeurde weet ik nog
heel goed.

Wij liepen in een kleine stad te wandelen en op het
plein van dat stadje waren mannen bezig met een bal-
spel, ' jeu de boules', u weet wel. Wij wilden daar even
naar kijken, maar in de zon was het nogal warm. Dus
gingen we onder een boom staan.

Ik stond daar onder die boom, met mijn handen ge-
opend. Waarom, dat weet ik niet, maar zó stond ik
daar! Plotseling voelde ik in mijn geopende handen
een plof..f..f..f.

Ik schrok, ik durfde eerst niet te kijken, maar toen ik
keek zag ik een heel klein vogeltje in mijn handen lig-
gen. Het was kennelijk uit het nest gevallen of ge-
duwd.

In het begin trilde het, maar al gauw zat het rustig in
mijn handen en het leek wel of het daar thuis hoorde.

Ik was sprakeloos en ontroerd tegelijk. Voor het bal-
spel had ik geen aandacht meer. Alleen dat vogeltje
trok mijn aandacht, alleen dat kwetsbare diertje. Ik heb
het als een kleinood gekoesterd in mijn handen en net
zolang gezocht totdat ik een veilig plekje voor hem
had gevonden.

Als je, zoals ik, bent groot gebracht met versjes en
verhalen uit de bijbel, dan gaat er van alles door je
heen. Teksten en bijbel-verhalen komen zomaar naar
boven borrelen.

En terwijl ik daar zo liep dacht ik... ik durf het eigenlijk
niet hardop te zeggen, maar ik dacht:

"Ja, zo moet de Here God voor ons zijn, dat als wij
vallen, dan vallen wij in Zijn handen".

Seya Leezer-Scholts





Breiers en hakers

U heeft al een poosje niets van mij gehoord, maar dat wil niet zeggen dat ons zorgen voor een beetje warmte voor de mensen in Oekraïne niet meer nodig is. Als U het nieuws volgt, dan is de ellende daar nog niet opgelost, helaas.

Dus ons zorgen voor een beetje warmte is nog steeds keihard nodig. Ik hoop dat U nog even wilt doorzetten in onze poging daar wat broodnodige warmte te brengen.

Ik vind het heel fijn dat velen van u al heel lang door blijven gaan om tijd, energie en geld te stoppen in dit project.

Eens in de zoveel maanden kan ik bellen naar het projectverzamelpunt in Vlaardingen en die trekken dan mijn warme kelder leeg waarin ik alle, met zoveel zorg en aandacht gebreide of gehaakte spullen opberg.

Blijf doorgaan met haken en breien alstublieft!
Ze zijn ons erg dankbaar voor onze inzet.

Els Cornax



Dichterlijke woorden

40 dagen tijd

40 dagen tijd
om het verdorde weg te hakken
te wieden, te wroeten, te ploegen
te spitten
diep en dieper te spitten.

Aarde omwoelen
lucht
water
vuur
geven aan de aarde,
de aarde van je leven.

40 dagen werktijd
om zo te kunnen zaaien en planten
en opnieuw te groeien,
je te wortelen
in vaste, goede bodem
diep in de aarde
hoog in de hemel.

Kathleen Boedt

Net als de weken voor Kerst vormen de veertig dagen voor Pasen een periode van bezinning met als afronding de Stille Week. Deze week wordt in Open Hof door de staties van de Stille Week nog eens extra onderstreept. Deze vastentijd begint met Aswoensdag.

In de Middeleeuwen werden bekeerlingen bestrooid met as. De as is het restant van verbrande palmtakjes van Palmzondag van het jaar ervoor. Met het as-kruisjes wordt de vergankelijkheid van het leven aangegeven, een herinnering aan Abraham die zegt dat hij maar 'stof en as' is.

Het getal 'veertig' verwijst o.a. naar de tocht van veertig jaar door de woestijn en de veertig dagen dat Jezus alleen in de woestijn is. Het is een periode van bezinning op weg naar het goede.

De Vlaamse theologe Kathleen Boedt ziet deze tijd als een periode van aards bezig zijn. Het verdorde moet weg, wat er niet hoort moet door wieden, wroeten, ploegen en spitten verdwijnen. Via lucht, water en vuur komt er leven. In deze veertig dagen kan je aan het werk gaan om opnieuw te groeien, te wortelen. Door in een goede aarde te wortelen kan je hemelwaarts groeien. Wat dat is, dat moet je zelf, of liever samen, zoeken en zien te vinden. Het is een vorm van zelfwerkzaamheid.

Barend van Wijngaarden

VERHUIZEN

Help onze administratie.

Geef uw verhuizing per e-mail door
aan de parochie (j.koster66@upcmail.nl)

U kunt ook via PostNL verhuiskaarten
of adreswijzigingskaarten kopen. En sturen aan:

Open Hof, Hesseplaats 441 3069 EA

LAAT JE KENNEN

Geestelijke verzorging in De Vijf Havens en de Varenoord

Ds. Rianne van Halsema,
ma, vr en 2^e zondag van de maand
telefoon 06 4664 2298

Pastor Maurice van der Put,
maandagochtend, woensdagochtend,
4^e zondag van de maand
telefoon 06 2159 7724



Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord
iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of
ziekenhuisopname, neem dan contact op met:
uw wijkpredikant of
met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020
van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur

Spreekuur

Een R.K. Pastor houdt spreekuur
in Open Hof op:

maandagmorgen
tussen 10 en 11 uur

Eventueel aanbellen en
u wordt te woord gestaan

Ondersteuning voor rouwenden

Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren
voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte.
Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen
manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden.
Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in
deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u
daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door
deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de
gelegenheid heeft om in groepsverband te praten
met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belang-
stelling, eenmaal per jaar georganiseerd.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een per-
soonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur
geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de tele-
foonpost of het parochiesecretariaat van de
Christoffelparochie.

Autovervoer

*Voor vervoer per auto naar de protestant-
se dienst in Open Hof Ommoord
kunt u contact opnemen met:*

Dhr. Ary Greevenbosch,
tel: 010 421 59 20



Zalen :
overdag
en
s' avonds
06 2557 1531



Hier uw bruiloft vieren ?

Dat kan !
Bel Jeroen

06 2557 1531

Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp

Onze activiteiten in 2024

Elke woensdag is er, op afspraak, van 10.00 -12.00 uur spreekuur in Open Hof. tel. 06 3362 8086.

We geven informatie, leggen contact met instellingen en luisteren naar het wel en wee van vluchtelingen uit drie landen: Eritrea, Syrië en Oekraïne: 44 spreekuren, 16 huishoudens met 74 personen, 305 contacten.

Wij zijn met 15 vrijwilligers voor taalsteun en diverse zeer verschillende taken.

Extra activiteiten: 4x Bijbelverhalen en Lentegroet bij de Oekraïneopvang; babybazaar;

Vijf keer financiële bijdrage zwemles voor volwassenen en initiatief tot schrijfactie Amnesty.

Er zijn zes fietsen verstrekt en 34 voedselpakketten via de Werkgroep zonder Naam.

Bijdrage kerken: Kopieerkosten; gebruik ruimten en collecten.

Samenwerking: Gemeente, **wijkteam**, Leger des Heils, huisartsen, Diaconieën, Vluchtelingenwerk, Ontmoetingskerk, Open Hof.

Noodfonds: NL34 INGB 0008 2868 11 ten name van Steunfonds VOZ o.v.v. Noodfonds

Uitgaven: € 3100,00. Bijdrage inrichting kinder-kamer, reiskosten, boodschappen.

Ons werk

Het afgelopen jaar meldden zich zes Syrische families op ons spreekuur. Met de hulp van onze twee Arabischsprekende vrijwilligers konden wij hen wegwijs maken in hun nieuwe omgeving en tegelijk hun verhalen aanhoren.

Veel zaken uitleggen: bijv. dat de gemeente meerdere afdelingen heeft, over de terugbetaling van de lening inrichtingskosten, dat je een vergunning moet hebben om een winkel te beginnen.

Veel regelen, zoals afspraken maken omdat ze de keuzemenu's aan de telefoon nog niet begrijpen, toeslagen controleren, formulieren invullen en huisarts of scholen zoeken.

Uitleggen dat je geld moet achterhouden voor automatische incasso's. Vluchtelingen gebruiken hun uitkering voor de vaste lasten, de toeslagen zijn voor het levensonderhoud. Door de hoge huur en energiekosten is het krap aan. Dus vragen wij kwijtscheldingen aan waar dat mogelijk is. En ook vaak aanmelden bij de Voedselbank en aanvragen vervoerskosten voor kinderen die in de stad naar de schakelklassen gaan.

De plannen van de regering

De permanente verblijfsvergunning gaat vervallen. Er komen alleen tijdelijke vergunningen voor drie jaar. Daarna volgt toetsing of mensen kunnen terugkeren, eventueel naar veilige delen van hun herkomstland. Dit gaat vooral gelden voor oorlogsvluchtelingen zoals de Syriërs.

Deze plannen geven bij hen veel onrust en onzekerheid, die de integratie niet bevorderen, maar wel stress geeft, vooral als je hier al jaren verblijft en je een baan hebt waar wij behoefte aan hebben, bijv. in de zorg.

Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp



Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp

Nieuwerkerk a/d IJssel

St. Joepherk, Kerklaan 20, tel:0180312263



16 maart	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
23 maart	09.30 uur	G. Martens, Communieviering.
30 maart	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
06 april	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
13 april	09.30 uur	J. de Lange, Eucharistie-
17 april	19.30 uur	Pastoraal team, <i>Paas triduüm.</i> Centrale viering in H. Maria Koninginkerk, Krimpen a/d IJssel.
18 april	15.00 uur	Kruisweg o.l.v. parochianen.
	19.30 uur	Pastoraal team, <i>Paas triduüm.</i> Centrale viering in H. Maria Koninginkerk, Krimpen a/d IJssel.



donderdag	13 maart	Ester 9,16-26a
vrijdag	14 maart	Ester 9,26b-10,3
zaterdag	15 maart	1 Korintiërs 13,1-13
zondag	16 maart	Lucas 9,1-9
maandag	17 maart	Lucas 9,10-17
dinsdag	18 maart	Lucas 9,18-27
woensdag	19 maart	Lucas 9,28-36
donderdag	20 maart	Lucas 9,37-50
vrijdag	21 maart	Jesaja 50,4-11
zaterdag	22 maart	Jesaja 51,1-8
zondag	23 maart	Jesaja 51,9-16
maandag	24 maart	Jesaja 51,17-23
dinsdag	25 maart	Jesaja 52,1-6
woensdag	26 maart	Jesaja 52,7-12
donderdag	27 maart	Jesaja 52,13—53:6
vrijdag	28 maart	Jesaja 53,7-12
zaterdag	29 maart	Jesaja 54,1-10
zondag	30 maart	Jesaja 54,11-17
maandag	31 maart	Jesaja 55,1-13
dinsdag	1 april	Jesaja 56,1-8
woensdag	2 april	Jesaja 56,9-57,6
donderdag	3 april	Jesaja 57,7-13
vrijdag	4 april	Jesaja 57,14-21
zaterdag	5 april	Jesaja 58,1-5
zondag	6 april	Jesaja 58,6-14
maandag	7 april	Jesaja 59,1-8
dinsdag	8 april	Jesaja 59,9-15a
woensdag	9 april	Jesaja 59,15b-21
donderdag	10 april	Psalm 36
vrijdag	11 april	Deuteronomium 16,1-8
zaterdag	12 april	Deuteronomium 16,9-17
zondag	13 april	Lucas 19,29-40
maandag	14 april	Psalm 67
dinsdag	15 april	Psalm 41
woensdag	16 april	Lucas 22,1-13
donderdag	17 april	Lucas 22,14-65

Datum	Tijd	Activiteit (locatie is in Open Hof tenzij anders vermeld)
12 mrt	11.00	Marktconcert: Bach. <i>Zie artikel in OHN2025-03.</i>
14 mrt		Poerim, Joods Lentefeest.
14 mrt	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
16 mrt	09.30	Kinderdienst/Tienerdienst.
16 mrt	15.30	Zondagmiddagconcert: 'Stabat Mater' van Pergolesi. <i>Zie artikel OHN2025-03</i>
17 mrt	12.00-14.00	Lente-lees-lunch, <i>zie artikel OHN2025-03.</i>
18 mrt	10.00-14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
19 mrt	09.30-13.30	Bazaar.
21 mrt	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
23 mrt	09.30	Kinderdienst.
23 mrt	14.15	Ontmoetingsmiddag: Saskia Möhlmann over "Stolpersteine" en het Kindermonument in Rotterdam. <i>Zie het artikel in OHN2025-03.</i>
24 mrt	12.00-14.00	Lente-lees-lunch. <i>Zie artikel OHN2025-03.</i>
28 mrt	14.00	Filmhuis, 'Rose'. <i>Zie artikel in OHN2025-03.</i>
28 mrt	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
30 mrt		Suikerfeest, einde ramadan.
30 mrt		Begin van de zomertijd. T/m 26 oktober.
30 mrt	09.30	Kinderdienst.
31 mrt	12.00-14.00	Lente-lees-lunch,. <i>Zie artikel OHN2025-03.</i>
01 apr	10.00-14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
02 apr	09.30-13.30	Bazaar.
04 apr	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
06 apr	09.30	Kinderdienst.
07 apr	12.00-14.00	Lente-lees-lunch. <i>Zie artikel OHN2025-03.</i>
09 apr	11.00	Marktconcert. <i>Zie artikel in OHN2025-03</i>
10 apr		Verjaardag Prinses Ariane, 18 jaar
11 apr	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
13 apr		Pesach, Joods Paasfeest. Herdenking van de uittocht uit Egypte. T/m 20 april.

Open Hof Agenda (vervolg)

13 apr	09.30	Kinderdienst / Kliederkerk/ Palmzondag.
13 apr	19.00	The Passion in Open Hof m.m.v. Hemelsbreed. <i>Zie artikel OHN2025-03.</i>
15 apr	10.00- 14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
16 apr	09.30- 13.30	Bazaar.
17 apr		Witte Donderdag
18 apr		Goede Vrijdag
18 apr	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
20 apr	09.30	Kinderdienst/Pasen.

Open Hof Gemeenschap

Rooms Katholiek

Overleden:

09 jan.	C.W. van Wijk	.83 jr.
---------	---------------	---------

Protestantse Kerk Nederland

Overleden:

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie

20 jan.	Huibertus Ameling	86 jr.
21 jan.	Johan Frederik Beernink	94 jr.
12 feb.	Wilhelm Arnold Steenbeek	85 jr.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe bij dit verlies en gemis.



Krimpen a/d IJssel

H.Maria Koningin, Memlinghof 2, tel:0180561287

16 maart	11.00 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.
23 maart	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Uitlegviering.</i>
30 maart	11.00 uur	G. Martens, Communieviering.
06 april	11.00 uur	R. van Breemen,
13 april	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
17 april	19.30 uur	Pastoraal team, <i>Paas triduüm.</i> Centrale viering in H. Maria Koninginkerk, Krimpen a/d IJssel.
18 april	19.30 uur	Pastoraal team, <i>Paas triduüm.</i> Centrale viering in H. Maria Koninginkerk, Krimpen a/d IJssel.

Lekkerkerk

H. Jozef, Emmastraat 26, tel:0610458707



16 maart	09.30 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.
23 maart	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
30 maart	09.30 uur	G. Martens, Communieviering.
06 april	09.30 uur	R. van Breemen,
13 april	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
17 april	19.30 uur	Pastoraal team, <i>Paas triduüm.</i> Centrale viering in H. Maria Koninginkerk, Krimpen a/d IJssel.
18 april	15.00 uur	Kruisweg o.l.v. parochianen.
	19.30 uur	Pastoraal team, <i>Paas triduüm.</i> Centrale viering in H. Maria Koninginkerk, Krimpen a/d IJssel.

STEEHOUWER[®] UITVAART

Zorg met aandacht sinds 1931

Onze zorg, begeleiding en advies dragen al ruim 90 jaar bij aan een persoonlijke en goed georganiseerde begrafenis of crematie, waarbij nabestaanden -ondanks het verlies- (later) met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

010 - 4123755
www.steehouweruitvaart.nl



*Martin E. Kemner,
uitvaartverzorgder*

*Uitvaartkantoor Rotterdam:
Dirk van der Kooijweg 2 (hoek Terbregseweg)*

**Biemans uitvaartzorg,
zeker betrouwbaar**

Biemans uitvaartzorg
Partner van Hess uitvaartzorg

R.K. Uitvaartverzorging

T 010 245 70 90 (dag en nacht) | Hoornsingel 10,
Rotterdam-Overschie | www.biemans-uitvaartzorg.nl

MASAKHANE

PROJECTHULP ZUID-AFRIKA

Samen bouwen aan een betere toekomst!

www.stichting-masakhane.nl

info@stichting-masakhane.nl

Thérèse en Martijn van Rossum

Rekening (IBAN): NL51 TRIO 0197844006

tnv Stichting Masakhane te Gouda



**Zalen :
overdag
en
s' avonds**

06 153 671 35

INHOUD

Jezus' liefde = omzien naar elkaar	3
Kinderdienst 9.30	4
Kliederkerk	4
Lente-lees-lunch	4/5
Zondagmiddagconcert 16/3	5
Ontmoetingsmiddag 23/3	5/6
Filmhuis Open Hof 28/3	6
Marktconcert 9/4	6
Passion 2025 in Open Hof	6/7
Diocesane bedevaart naar Heiloo 31/5	7
Van uw predikant	7
Diaconaal project Moldavië	8
Oproep	8/9
Gastvoorgangers	9
Open Hof Cantorij stopt	9
Kleine ode voor Seya Leezer	11
.... Dan vallen wij in Zijn handen	11
Breiers en hakers	12
Dichterlijke woorden	12
Vluchtelingenopvang Ommoord/Zevenkamp	14
Vieringen Nieuwerkerk a/d IJssel	14
Bijbelleesrooster	15
Agenda Open Hof	15/16
Open Hof Gemeenschap	16
Vieringen in Krimpen a/d IJssel en Lekkerkerk	16
Vieringen in Capelle a/d IJssel en Alexanderpolder	18
Dienstenschema Open Hof	19



Capelle a/d IJssel

Pauluskerk, Merellaan 352, tel. 010 450 23 54



16 maart	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistie-
23 maart	11.00 uur	G. Martens, Communie- viering.
30 maart	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
04 april	10.30 uur	De Vijverhof, zaal Het Trefpunt, viering o.l.v. Werkgroep Vieringen Tehuizen.
06 april	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistie-
13 april	11.00 uur	J. de Lange, Eucharistie- viering.
17 april	19.30 uur	Pastoraal team, <i>Paas triduüm.</i> Centrale viering in H. Maria Koningin-kerk, Krimpen a/d IJssel.
18 april	15.00 uur	Kruisweg o.l.v. parochia- nen.
	19.30 uur	Pastoraal team, <i>Paas triduüm.</i> Centrale viering in H. Maria Koningin-kerk, Krimpen a/d IJssel.

Alexanderpolder

Caecilickerk, Zocherstraat 90, tel. 010 420 16 52

16 maart	09.45 uur	G. Martens, Communie-
23 maart	09.45 uur	J. de Lange, Eucharistie-
30 maart	09.45 uur	H. Flohr, Eucharistievie- ring. M.m.v. RK-Koor Open Hof.
06 april	09.45 uur	J. de Lange, Eucharistie-
13 april	09.45 uur	G. Martens, Communie-
17 april	19.30 uur	Pastoraal team, <i>Paas triduüm.</i> Centrale viering in H. Maria Koningin-kerk, Krimpen a/d IJssel.
18 april	15.00 uur	Kruisweg o.l.v. parochianen.
	19.30 uur	Pastoraal team, <i>Paas triduüm.</i> Centrale viering in H. Maria Koningin-kerk, Krimpen a/d IJssel.

Dienstenschema

14 maart	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
16 maart	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	C. van Dongen.
<i>2^e zondag 40-dagentijd</i>		11.15 uur	R-K	G. Martens, Communieviering.
17 maart	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
21 maart	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
23 maart	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen.
<i>3^e zondag 40-dagentijd</i>	De Vijf Havens	10.30 uur	R-K	M. van der Put, Woord- en communieviering.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	J. de Lange, Eucharistieviering. <i>Uitlegviering.</i>
24 maart	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
28 maart	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
30 maart	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen. M.m.v. Open Hof Cantorij.
<i>4^e zondag 40-dagentijd</i>		11.15 uur	R-K	H. Flohr, Eucharistieviering. M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof.
31 maart	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
04 april	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
06 april	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. Woller.
<i>5^e zondag 40-dagentijd</i>		11.15 uur	R-K	J. de Lange, Eucharistieviering.
07 april	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
10 april	Open Hof	14.00 uur	Prot.	A. Heuvelman, <i>Donderdagmiddagdienst.</i>
11 april	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
13 april	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen, m.m.v. Kindercantorij.
<i>Palmpasen</i>	De Vijf Havens	10.30 uur	Prot.	E.A. van Halsema.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	G. Martens, Communieviering. Mmv RK-Koor.
		19.00 uur	Prot.	J. van Kempen, mmv Hemelsbreed. <i>Passiondienst.</i>
14 april	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
17 april	Open Hof	19.00 uur	Prot.	J. van Kempen, HA
<i>Witte Donderdag</i>	H. Maria Koningin-kerk Krimpen a/d IJssel.	19.30 uur	R-K	Pastoraal team, Paas triduüm. Centrale viering.
18 april	De Vijf Havens	10.30 uur	Prot.	E.A. van Halsema.
<i>Goede Vrijdag</i>	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
		19.00 uur	Prot.	Voorganger nog onbekend.
	H. Maria Koningin-kerk Krimpen a/d IJssel.	19.30 uur	R-K	Pastoraal team, Paas triduüm. Centrale viering.
	Open Hof	22.00 uur	R-K	H. Flohr, Donkere metten. M.m.v. Schola Cantorum Isala.

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina:15.

Personalie van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 9.

De diensten in Alexanderpolder en Capelle a/d IJssel vindt u op 18, Krimpen a/d IJssel en Lekkerkerk op pagina 16 en Nieuwerkerk a/d IJssel vindt u op pagina 14

JAC DEN HOLLANDER VERHUIZINGEN

Particulieren, Kantoor-, Bedrijfs-, Projectverhuizingen
Emigratieverpakkingen, Nieuwe verwarmde inboedelopslag
Bekend met rijks- en gemeenteregelingen.
Vrijblijvende prijsopgave. Modern materiaal



Andries Copierhof 7 - 3059 LM Rotterdam

010 - 455 15 88 / 455 56 16
Fax 010 - 455 56 32



Altijd de mooiste mode
voor jong en oud

Wij hebben volop keus in dames-,
kinder- en babykleding met
een schitterende kwaliteit
en voor betaalbare prijs.
Kom eens een kijkje nemen.



Hesseplaats 195, Rotterdam
Ommoord, Tel. (010) 455 54 29
ruime parkeerplaats

UITVAARTZORG OP MAAT

Elke uitvaart is maatwerk en verdient evenveel aandacht.
Aan de hand van wensen en de eventuele beschikbare
uitvaartverzekeringen en middelen kunnen we samen met
u kijken wat de mogelijkheden zijn om de uitvaart
te realiseren voor het beschikbare budget.

Hess uitvaartzorg

Christelijke toewijding in uitvaarten

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50
3053 BS Rotterdam

Rouwcentrum Overschie
Hoornsingel 10
3042 NL Rotterdam

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Afscheidshuis Hess
Barbarakruid 2
3068 SB Rotterdam



Bel 010 418 23 33, mail uitvaartzorg@hess of kijk op www.hess.nl voor een gratis informatiepakket

VERHUIZEN

Help onze administratie.

Geef uw verhuizing per e-mail door
aan de parochie (j.koster66@upcmail.nl)

U kunt ook via PostNL verhuiskaarten
of adreswijzigingskaarten kopen. En sturen aan:

Open Hof, Hesseplaats 441 3069 EA

LAAT JE KENNEN

Fysiotherapie - Manuele Therapie - Echografie

Fysiotherapie Galema

Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion
G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof)
3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06

www.fysiotherapiegalema.nl

email: info@fysiotherapiegalema.nl

vrijwilligers gevraagd!

Niet tevreden met uw huidige hulp
aan huis?
of
Op zoek naar meer
begeleidingsuren?

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Zorgmaatje aan Huis

06-13855099