



Dienst/Viering 2 maart

Open Hof Prot. **09.30 u.** J.van Kempen. **Wereldgebedsdag.** Ouderling van Dienst B.Cox.
Geen Kinderdienst. Live en via KerkTV

Collecte: 1^e Wereldgebedsdag 2^e instandhouding Erediensten/Pastoraat
R.K. **11.15 u.** R.van Breemen Communieviering. Live en via KerkTV

Dienst/Viering 3 maart

Open Hof R.K. **09.00 u.** Ochtendviering J.de Lange.

Dienst/Viering 5 maart. Aswoensdag

Open Hof R.K. **19.30 u.** R. van Breemen Communieviering. R.K.Koor Open Hof.

Dienst/Viering 9 maart. Eerste zondag 40-dagentijd.

Open Hof Prot. **09.30 u.** C.Groenendijk. Ouderling van Dienst A. van Ballegoie Kinderdienst. Live en via
KerkTV

Collecte: 1^e Voorjaarszending Egypte 2^e instandhouding Erediensten en Pastoraat
R.K. **11.15 u.** J.de Lange. Eucharistieviering. R.K.Koor Open Hof. Live en via KerkTV

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl

Collecte in de dienst van half 10 | Kerken in Moldavië geven kinderen toekomst

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. De tweede collecte is voor de instandhouding van de Erediensten en pastoraat. U kunt per collecte uw gaven geven middels de Appostel app. Voor u en voor ons de makkelijkste manier. Maar ook kunt u uw bijdrage storten op bankrekening NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. Wijkdiaconie Open Hof Ommoord, of bij de uitgang in de collectezak. De opbrengst wordt dan 50/50 verdeeld over de collectedoelen, tenzij u een andere instructie bij de overboeking vermeldt.

Wake voor Gerechtigheid en Vrede in Open Hof

Iedere vrijdag wordt in Open Hof van 17:00 uur tot 17:20 uur een Wake voor gerechtigheid en vrede gehouden. In de huidige roerige tijd, met een wereldgebeuren dat vaak veel emoties oproept, willen we extra ruimte geven aan de behoefte om onze zorgen, vragen en emoties voor te leggen aan God, in Zijn huis. Er is een korte liturgie en gelegenheid om een kaarsje aan te steken, een wens of gebed uit te spreken, of gewoon stil te zijn. Er is ruimte genoeg voor iedereen om te komen; zowel voor mensen van Open Hof, als voor mensen uit de wijk. Dus wees welkom, en zegt het voort!

Kerkasiel in Kampen

Regelmatig krijg ik belangstellende vragen over het kerkasiel in Kampen en mijn betrokkenheid daarbij. Wat is het precieze doel en hoe gaat het er 'praktisch' aan toe. Graag vertel ik daarover op **zondag 2 maart** na de dienst. Een eerste kopje koffie drinken we in de ontmoetingsruimte en daarna gaan we met elkaar in gesprek.

Eelco van der Brug

Datum komende Bazaar.

De eerstvolgende Bazaar is op **woensdag 5 maart**. De deuren gaan om 9.30 uur open, de verkoop eindigt om 14.30 uur. Er is een steeds wisselend aanbod van kleding, huishoudelijke goederen, boeken, speelgoed, curiosa en nog veel meer. In de ontmoetingsruimte kunt u koffie, thee, soep etc. krijgen. De te verkopen goederen kunnen op de dinsdag voorafgaand aan de bazaar ingebracht worden of via telefonische afspraak met Ineke (06-14827990)

Lente-Lees-Lunches "Hoop"

Een uitzonderlijke, openhartige en inspirerend boek, dat rijk is aan onthullingen, anekdotes en verhelderende reflecties. Daarom moet dit boek met elkaar gelezen worden! **Vanaf 10 maart** zijn er wekelijks op maandag de Lente-lees-lunches in het Stiltecentrum van Open Hof. • Om 12.00 uur starten we met een eenvoudige, maar overheerlijke lunch in de ontmoetingsruimte, waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd. • Aansluitend gaan we naar het Stiltecentrum, waar we beginnen met het speciale gebed voor het Heilig Jaar. • We lezen in stilte een aantal hoofdstukken uit het boek 'Hoop'. • Rond 13.30 uur reflecteren we met elkaar op de belangrijkste boodschap, die eenieder zelf uit de tekst heeft opgepakt. We delen onze ervaring met elkaar. • Om 14.00 uur sluiten we de Lente-lees-lunch af. Data op **maandag** van 12.00 – 14.00 uur: **10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april** U kunt zich **tot 7 maart** aanmelden bij pastor.martens@christoffelparochie.nl Mocht de

maandagmiddag u niet uitkomen, maar wilt u wel graag gezamenlijk het boek 'Hoop' in de avond lezen, stuur een mailtje naar bovenstaand adres. U dient het boek: 'Hoop' - De Autobiografie Paus Franciscus met Carlo Musso, Ambo/Anthos Amsterdam - zelf aan te schaffen en mee te nemen bij de Lente-lees-lunches.

Orgelconcert Fonteinkerk

Op **zaterdag 8 maart**, 15:00 uur verzorgt Iddo van der Giessen een orgelconcert in de Fonteinkerk. Op het gevarieerde programma staat muziek van Franck (Pièce heroïque), Wesley en Saint-Saëns. Het concert wordt afgesloten met de grootse Passacaglia van Bach, waarin veel verschillende klankkleuren van het orgel langskomen. Als luisteraar kun je direct op de handen en voeten van de organist kijken, dus kom dat meemaken! Vanaf 14:30 uur is er inloop met koffie en thee, en na het concert is er gelegenheid om met een drankje na te praten. Het concert is vrij toegankelijk met uitgangscollecte. Van harte welkom.

Zondag 9 maart 9.30 uur: dienst over "vrolijk en groen leven" met ds C. Groenendijk

Kan je groen, duurzaam en vrolijk leven? Ds. Corinne Groenendijk gaat in op dit thema. Zij is de auteur van het boek "VerduurSamen met Franciscus". De dienst wordt extra vreugdevol door de medewerking van het koor Hemelsbreed. Hierop aansluitend is er op dinsdagavond **11 maart 20:00 uur** een avond om met elkaar verder in gesprek te gaan. Wat neem je mee van deze dienst, hoe kun je groen, vrolijk en duurzaam leven? Ieder persoonlijk en als kerkelijke gemeente? Hoe kunnen wij van elkaar leren en elkaar steunen en stimuleren? Deze avond begeleiden Annerieke Heuvelman en Hans Ros het gesprek. U bent allen van harte welkom, zowel bij de dienst op 9 maart als op de bijeenkomst op 11 maart.

Meditatief schilderen in de veertigdagentijd

Aan de hand van Bijbelteksten gaan we aan het werk om teksten uit de veertigdagentijd te doorgronden en te verbeelden. Een wijze van werken die verrassende uitkomsten laat zien op persoonlijke geloofsvragen. Schilder en tekentalent is géén vereiste! Voor materiaal wordt gezorgd. Weet u van harte welkom. Begeleiding Anja Vreeswijk en ds. Joan van Kempen. Data: **dinsdag 11 en 25 maart en 1 en 8 april** om 14.00u in Open Hof. Opgave: predikantopenhofommoord@ziggo.nl

Bach - Marktconcert Open Hof

Traditiegetrouw wordt op het maart - Marktconcert in Open Hof aandacht besteed aan Johann Sebastian Bach. Ook nu weer, op **woensdagmorgen 12 maart**. Ditmaal vult Willem Blonk het programma alleen. Hij speelt bekende en minder bekende Bachwerken. Vrolijke orgelmuziek, maar ook enkele meer intieme korallen. Aan de vleugel speelt Willem Blonk vijf delen uit de tweede Engelse Suite in a. Dit Marktconcert begint om 11.00 uur en duurt een goed halfuur. Entree vrij, mede dankzij Cultuur Concreet, met collecte aan de uitgang. Hartelijk welkom in Open Hof!

Stabat Mater Pergolesi op Zondagmiddagconcert 16 maart

Een primeur: een Open Hof Concert op zondagmiddag in plaats van zondagavond! Dit concert vindt plaats op 16 maart, het begint om 15.30 uur en duurt ruim een uur. Op het programma staat het geliefde Stabat Mater van Pergolesi. De zangeressen zijn Aida Barberena en Edurne Ruiz. Willem Blonk speelt de orkestpartij op het orgel en omspeelt dit grootse werk met muziek van Palestrina, Frescobaldi en Benedetto Marcello. Entree vrij, collecte aan de uitgang. Cultuur Concreet draagt ook bij aan de kosten. Hartelijk welkom bij dit spirituele Italiaanse middagconcert!

Week bulletin naar u gemaild en als eerste lezen?

Veel mensen weten niet dat het weekbulletin op woensdag naar u gemaild kan worden als u zich hebt ingeschreven. Hoe werkt dat? U stuurt een mailtje naar: egbertvanrossum@kpnmail.nl dat u graag het weekbulletin per mail wilt ontvangen. Ik stuur het u dan per mail toe en u bespaart ook papier hiermee. Redactie Weekbulletin – Egbert van Rossum

De telefoonpost is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 11.30 uur. tel. nr.: 06-21547020
Doorgeven van kerkelijke boodschappen voor RK:

Zoals opgave van doop, huwelijk enz. naar secretariaat@christoffelparochie.nl.

Bij acute pastorale zorg en het melden van overlijden telefoonnummer **06-13803332**

Doorgeven kerkelijke boodschappen voor de PKN:

Zoals doop, huwelijk en uitvaarten kunnen worden doorgegeven aan Ds. Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel. 06 2962 1072.

Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp. Contactpersoon: Paul Bergmans, tel. 010 220 34 91, ripa@planet.nl
Voor ons Noodfonds: NL44 INGB 0008 2868 11, t.n.v. Steunpunt VOZ o.v.v. noodfonds

Mededelingen voor het weekbulletin van **9 maart** inleveren in een Word document – als bijlage – voor **woensdag 5 maart 14.00 uur - per mail alleen naar:** weekbulletin@openhof-ommoord.nl
