



Open Hof Nieuws

Jaargang 51 nr. 02

februari/maart

In dit nummer onder meer:

Veertig dagen

**Filmhuis: 'The Changeling'
'Rose'**

In de marge

**Wake voor Gerechtigheid en Vrede in Open Hof
Christenvervolging in 2024**

Dichterlijke woorden: 'Naar psalm 139'

Marktconcert gevuld met Bach

Omzien naar zwakkeren in Moldavië

Uitgave van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel
Parochie en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord in Rotterdam.

Adressen en contactgegevens

Bezorging

Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord**Adres:**

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam Tel: 010 421 14 76

Telefoonpost:

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz. Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020.

Koster-beheerders:Jeroen Prins zaalhuuroh@gmail.com Tel. 06 1536 7135
Els Timmers Tel. 06 2557 1531**Contactadres vrijwilligers:** Zie Koster-beheerders**Coördinator van de vrijwillige kosteren in R.K. diensten:**

Dhr. W. Verschuur wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867

Coördinator van de vrijwillige kosteren in PKN diensten:

Dhr. E. van Rossum egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 06 4846 9587

Stichting Kerken Ommoord (SKO)

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter) Tel. 06 4215 2621

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332

Pastores:Dhr. H. Flohr pastor.flohr@christoffelparochie.nl
Dhr. J. de Lange pastor.delange@christoffelparochie.nl
Mw. G. Martens pastor.martens@christoffelparochie.nl
Dhr. R van Breemen pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl
Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.**Secretariaat:** openhof@christoffelparochie.nl**Ledenadministratie:**

Dhr. H. Koster j.koster66@upcmail.nl Tel. 06 2185 3832

Kerkbijdragen:

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof

Centraal ParochiesecretariaatMa., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM
Capelle a/d IJssel Tel: 010 303 88 71**Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord**De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de **Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand**.**Pastores:Ds.** Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel:06 2962 1072

(vaste vrije dag: maandag)

Contactpunt Pastoraat: pastoraatpkn@openhof-ommoord.nl Tel:06 4035 7909

Bea Cox (Pastoraat ouderling)

Wijkkerkenraad:Mw. Bea Cox (voorzitter) bea.cox.euser@gmail.com Tel. 06 4035 7909
Mw. A. van Ballegoie (scriba) scriba-openhof@live.nl Tel. 010 455 22 61**Ledenadministratie:**

Dhr E.van Rossum egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel. 06 4846 9587

Wijkdiaconie:

Dhr. F. Weevers (voorzitter) frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69

Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl

Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.

Wijkraad van Kerkrentmeesters:

Dhr. L.C.de Rijke (voorzitter) kerkrentmeesters@openhof-ommoord.nl Tel. 06 5370 4385

Aktie Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.

CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.

Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Open Hof

Kerkelijk Bureau:

Ma./m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00

Scriba: Ds. L. Lafeber Tel: 079 331 46 57

Vertrouwenspersonen.

Ds. Mariette Doolaard mariette.doolaard@openhof-ommoord.nl

Ds. Frits Renes ds.f.l.renes@gmail.com

Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)**Coördinatoren Oecumene:**

Dhr. H. Schutte hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224

Dhr. Eelco van der Burg eb-oh@outlook.com Tel: 06 2359 7174

Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl**Advertenties:**

Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater Tel: 010 420 13 47

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig ontvangt en er ontbreekt eens een nummer, neemt U dan contact op met voor Ommoord: Dhr H. Koster, tel:420 60 01 Zevenkamp:Mw M. de Koning, tel: 010 220 04 38

Redactie

Redactieadres uitsluitend

Redactie OHN

Open Hof, Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam

Redactieleden:

Kees Doornhein

Hans Schutte

Rya Lucas

Redactiesecretariaat:

Gerard Timmers tel: 06 123 312 89

Lay-out:

Hetty Nederlof

Girorekening: NL98INGB0004405548

t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam

Kopij

Kopij voor het volgende nummer **OHN 2025-03** dient uiterlijk **donderdag 20 februari 2025** in het bezit te zijn van de redactie

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg bestand, per e-mail:

Redohn@openhof-ommoord.nl

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de brievenbus of afgeven bij het buffet).

Alle kopij met naam en telefoonnummer van de auteur.

AVG

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v.**Algemene verordening gegevens bescherming.**

Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens.

Door het insturen van foto's gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto's. Het is aan de inzender van deze foto's om toestemming tot plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie van Open Hof Nieuws.

Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen in contact te komen.

Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via redohn@openhof-ommoord.nl

40 Dagen

Kerstmis en de daaraanvolgende feesten van de Openbaring des Heren en de Doop van de Heer, zijn nauwelijks voorbij of we moeten alweer gaan denken aan de Veertigdagentijd.

Deze liturgische periode begint op Aswoensdag en wordt afgesloten met het Paastriduüm, dit jaar dus van 5 maart tot en met 19 april. De oplettende teller zal opmerken dat dit 46 dagen zijn. Klopt. Maar de zes zondagen tellen niet mee. Op zondag vieren we hoe dan ook de Verrijzenis van de Heer en dan wordt er niet gevast, wel gevierd.

Die veertigdagen herinneren ons aan de veertig jaren dat het volk Israël door de woestijn zwierf: verlost uit de slavernij en op zoek naar een beloofd land. Een periode van verwarring, van terugverlangen (je weet wat je had, maar je weet niet wat krijgt), van opstandigheid en van mokken en morren. Een tijd waarin het inzicht groeit dat vrijheid een kostbaar goed, maar geen makkelijk goed is.

Jezus trekt zich veertig dagen terug in de woestijn vooraleer hij begint met de verkondiging van het evangelie. Hij wordt op de proef gesteld en hij weerstaat de verleider en tweedrachtzaaier.

Veertigdagentijd, tijd van vasten en bezinning. Je zou ook kunnen zeggen: tijd van afstand nemen en van onderscheiding. Het joodse volk moest in de woestijn het slaafse bestaan in Egypte van zich afschudden (en dat hebben ze met vallen en opstaan geleerd). Jezus moest in de woestijn de verleidingen van de duivel weerstaan.

En wij? Het is goed om eens een periode te hebben waarin je kritisch naar eigen doen en laten kijkt. Je verslavingen onder ogen ziet, je verhouding tot jezelf en naar anderen onder de loep neemt en wellicht ook je eet- en drinkgedrag eens kritisch bekijkt. Even niet alles voor lief nemen en alle vanzelfsprekendheden niet vanzelfsprekend vinden.

Die veertig dagen zouden dan wel eens een spannende innerlijke reis kunnen worden. Zo wordt Pasen het feest van innerlijke vrijheid en nieuwe openheid.

Pastor Joost de Lange



Jeugd en Jongeren



Sint
Christoffel
Parochie

**PKN Coördinator:**

Gerdien van der Schans
jeugdteam@openhof-0mm00rd.nl

Protestantse Kerk

**RK Coördinator:**

Paula Emmen, tel. 06 2559 1973
paulaemmen@gmail.com

RK Jeugd- & Jongerengroepen:

16+/18+ Paula Emmen, tel. 062559 1973

1e communiegroep: Paula Emmen
Tel. 06 2559 1973

Familiezondagen: Elke van der Bulk,
tel. 06 2317 0441

Vormselgroep: Vacant

Oec. Coördinator:

Paula Emmen, tel. 06 2559 1973
paulaemmen@gmail.com

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen:

Kindercantorij: Nienke Timmers,
tel. 06 1127 4201

PKN Jeugd- en Jongerengroepen:

Crèche: Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357
Kinder-tienerdienst: Anneke Barendrecht,
tel. 06 2493 7620

Kliederkerk: Amalia Barendrecht,
kliederkerk.openhof@gmail.com

jeugdouderling: Gerdien van der Schans

jeugdteam@openhof-ommoord.nl

Jeugddiaken: Amalia Barendrecht.

amaliabarendrecht@hotmail.com

Tot uw kinderdienst 09.30

Zondag 9 maart begint de veertigdagentijd.

De zondagen ervoor is er op 9 februari gewoon kinderdienst. Op zondag **16 februari** is er 's middags om 15.15 uur Kliederkerk, er is dan 's morgens geen kinderdienst. Hier zijn alle kinderen vanaf 0 jaar welkom om op eigen wijze te vieren en te knutselen. Zoals jullie zien staat er vanaf 0 jaar en alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, zijn natuurlijk heel erg welkom.

Op zondag 23 februari en 2 maart is er ook geen kinderdienst vanwege de voorjaarsvakantie. Vanaf zondag 9 maart is er weer iedere week kinderdienst tot de meivakantie.

Het is heel erg fijn dat er iedere week kinderen zijn waar we het bijbelverhaal aan kunnen vertellen en naar aanleiding daarvan een knutselwerkje kunnen maken. Het was erg leuk dat de kinderen op zondag 12 januari een taak kregen bij de presentatie van de actie kerkbalans. Zij mochten de rode loper binnen brengen en dat deden ze met heel veel plezier.

De volgende keer kunnen we waarschijnlijk iets meer vertellen over het veertigdagenproject.

Hartelijke groeten ook namens Tinie, Amalia, Annerieke, Karen en Mirella

Anneke

Culturele Koffie Ochtend Vrijdag 7 februari 2025

Stichting Mano: van kwetsbaar naar daadkrachtig

Vrijdag 7 februari 2025 wordt er in de Fonteinkerk weer een Culturele Koffieochtend gehouden met als spreker Ken Gould over stichting Mano.

Stichting Mano stimuleert Rotterdammers mee te doen in de samenleving. Dat doet de stichting met programma's en activiteiten die gericht zijn op kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus, Rotterdammers met een migratieachtergrond, statushouders,

vluchtelingen en andere minder kansrijke Rotterdammers. Zo worden deze groepen geholpen bij onder meer taalontwikkeling, praktische vaardigheden, talentontwikkeling, de toeleiding naar opleiding en werk en dagbesteding. De organisatie creëert de voorwaarden en de deelnemers nemen zelf de regie en ontwikkelen zich tot actieve burgers.



De gemeente Rotterdam werkt nauw samen met stichting Mano, onder meer op het gebied van dagactiviteiten en mentale ondersteuning voor statushouders en vluchtelingen op verschillende noodopvanglocaties die verspreid zijn over de hele stad, onder meer in de 100-Morgen en in Schiebroek. Of via laagdrempelige taalcursussen, gericht op praktische thema's zoals gezondheid, financiële zelfredzaamheid en opvoeding. Deze cursussen zijn bestemd voor inwoners van Rotterdam voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

Ken Gould, voormalig directeur van Stichting Mano, vertelt met passie over het werk van de stichting, die altijd vrijwilligers kan gebruiken.

U bent van harte welkom!

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de kosten.

Tijd: Vrijdag 7 februari 2025 van 10 -12 uur
(inloop vanaf 9.30 uur)

Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3,
Rotterdam

Onderwerp: Stichting Mano: van kwetsbaar naar daadkrachtig

Komende onderwerpen:

7 maart Theo Kemperman over Erasmus

- 4 april Jaap Kooiman over George Blake Britse spion van Nederlandse afkomst die als dubbelspion voor de KGB werkte)
- 2 mei Rosa Veenbaas over het alledaagse leven in Japan

Namens de Commissie,

Marijke Kwant

De Diaconie nodigt u uit:

Kerk in Actie vraagt gemeenten om op projectbasis hun grotere betrokkenheid te tonen voor één van de actielanden die zij voorstellen. "Door te kiezen voor een actieland bouwen gemeenteleden een band op met dit land. Kerk in Actie levert je inspirerende verhalen en materialen die goed laten zien waar en hoe de ondersteuning geboden wordt. Je bent hierdoor echt samen kerk in actie. We geloven in delen. Plaatselijk en wereldwijd."

De diaconie van Open Hof wil daar graag aan bijdragen. Wij hebben gekozen voor een project in **Moldavië**, een arm deel van Europa.

Op **zondag 9 februari 2025 na de dienst** van 9.30 uur willen we graag een toelichting geven op dit nieuwe diaconale project. Mondeling en met beelden willen we dit project die zondag aan de gemeente presenteren.

Omzien naar kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië

Moldavië is het armste land van Europa, waar de werkloosheid groot is. Doordat er weinig werk is zijn veel mensen aangewezen op het buitenland, om daar te werken. Daardoor blijven vooral kinderen en ouderen alleen achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en christelijke organisaties die naar deze kwetsbare mensen omzien.

Moldavië zit in een vicieuze cirkel van armoede. Vooral op het platteland ontbreekt de midden-generatie. De huizen in veel dorpen zijn bouwvallig en er is geen stromend water. Ouderen zorgen voor kleinkinderen, ondanks dat hun pensioen zo laag is, dat zij er zelf nauwelijks van rond kunnen komen.

Project Bethania

De christelijke organisatie Bethania heeft een project opgezet voor kwetsbare ouderen en kinderen die niet de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Ds. Igor Kohaniuk en zijn vrouw Rodica hebben deze organisatie opgezet.

In de dorpen Tintareni en Bulboaca heeft hun christelijke organisatie Bethania een opvangcentrum. Kinderen kunnen er na schooltijd terecht voor eten, drinken en huiswerkbegeleiding. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg. Sinds de oorlog in Oekraïne vangt Bethania ook vluchtelingen uit het buurland op.

Een aantal families kreeg liefdevol onderdak in het centrum in Tintareni. Met het werk van Bethania wil Igor Kohaniuk iets van Gods liefde laten zien aan de inwoners van Moldavië: "Mensen hebben hoop nodig in alle uitdagingen. De lach op de gezichtjes van kinderen en de dankbaarheid van ouderen is alle moeite waard." (Bron: Kerk in actie)

Iedereen is van harte welkom op 9 februari.

Namens de Diaconie,

Irene Cornet

Marktconcert met Tjerk Bakker

Op woensdagmorgen 12 februari 2025 treedt tenor Tjerk Bakker op, begeleid door Willem Blonk. Hij was al twee keer eerder solist op een Marktconcert en diverse malen bij de Open Hof Cantorij. Tjerk zit nu in de master-fase van zijn conservatoriumstudie solozang aan het Artez-Conservatorium in Zwolle. Op het programma staan dan ook heel volwassen werken, bijvoorbeeld 'Ich bin der Welt abhanden gekommen' van Gustav Mahler, het gelukslied 'Morgen!' van Richard Strauss en 'Les berceaux' van Gabriel Fauré. Maar ook wat lichter repertoire, bijvoorbeeld 'Gern hab'ich die Frauen geküsst' van Franz Léhar en de serie dierenliedjes 'Le bestiaire' van Francis Poulenc.

Willem Blonk speelt zelf één solo – hij heeft na zijn Nieuwjaars-Tocatta de smaak van Louis Vierne te pakken en speelt nu diens Impromptu. Veel minder luid, maar even virtuoos.

Het concert begint om 11:00, de entree is vrij, met een collecte aan de uitgang. Cultuur Concreet draagt weer bij aan de kosten. U kunt ook voor een kop koffie, soep of een andere hartverwarmer terecht in Open Hof!

Stichting Open Hof Muziek

Filmhuis

In Open Hof worden in februari en maart de volgende films vertoond: Vrijdag 28 februari 2025 om 14.00 uur vertonen we de 2^e film van dit jaar:

Changeling (verwisseld kind)



Los Angeles 1928. Als alleenstaande moeder Christine naar haar werk is vertrokken, verdwijnt haar zoon in het niets.

Vijf maanden later worden moeder en zoon weer herenigd. Maar al vlug beseft ze dat deze jongen niet haar zoon is. Omdat ze geen medewerking krijgt van de autoriteiten gaat ze zelf op zoek. Haar intense zoektocht naar de waarheid brengt een netwerk van corruptie aan het licht.

Een hartverscheurend emotioneel zoektocht van een moeder naar haar kind. Gebaseerd op waargebeurde feiten.

Regisseur: Flint Eastwood. Duur: 135 minuten.
(Hoewel langer dan normaal, willen we u deze film niet onthouden).

Vrijdag 28 maart 2025 om 14.00 uur vertonen we de 3^e film van dit jaar:

Rose



In de herfst van 1977 nemen Ellen en haar echtgenoot Vagn, zus Inger mee op een bustocht naar Parijs. Inger is schizofreen en woont in een inrichting. Door het vermijden van prikkels en de juiste medicijnen kan ze een redelijk normaal leven lijden. Eenmaal aangekomen in Parijs blijkt Inger een dubbele agenda te hebben. En betreft ze iedereen in een zoektocht naar een persoon uit haar verleden. Ondanks dat Ellen en Vagn de handen vol hebben aan het wispelturig gedrag van hun zus, weet ze toch iedereen voor zich te winnen en wordt de reis een onvergetelijke gebeurtenis.

De film won diverse BAFTAS en andere filmprijzen.
Regisseur: NoëL Arden Oplev. Duur: 106 minuten.

Het Filmhuisteam

Zondagdienst over “vrolijk en groen leven” met ds. C. Groenendijk



Zondag 9 maart 9.30 uur heeft de kerkdienst als thema “Vrolijk en groen leven”. In deze dienst is ds. C. Groenendijk voorganger. Ds. Corinne Groenendijk is de auteur van het boek “VerduurSamen met Franciscus”.

Medewerking aan de dienst wordt verleend door het koor Hemelsbreed.

Hierop aansluitend is er op **dinsdag 11 maart** 20:00 uur een avond om met elkaar in gesprek te gaan. Wat zegt dit jou en breder ons als kerkelijke gemeente? Hoe kunnen wij van elkaar leren en elkaar steunen en stimuleren?

Deze avond begeleiden Annerieke Heuvelman en Hans Ros het gesprek

Bach - Marktconcert 12 maart

Traditiegetrouw wordt op het maart - Marktconcert in Open Hof aandacht besteed aan Johann Sebastian Bach, geboren op 21 maart 1685. Ook nu weer, op woensdagmorgen 12 maart.

Ditmaal vult Willem Blonk het programma als solist. Hij speelt bekende en minder bekende Bachwerken. Heel bekend is het slotstuk, de ‘Dorische Toccata’, waarin de grote en de vorig jaar ingebouwde kleine Mixtuur een tintelende dialoog op het orgel aangaan. Bachs Fantasia en Fuga in c, BWV 537, wat meer ingetogen, hoor je minder vaak, maar is zeer de moeite waard. Aan de vleugel speelt Willem Blonk delen uit de tweede Engelse Suite in a.

Dit Marktconcert begint om 11.00 uur en duurt een goed halfuur. Entree vrij, mede dankzij Cultuur Concreet, collecte aan de uitgang. Voor een kop soep, een tosti, een broodje bal of een andere consumptie bent u ook hartelijk welkom in Open Hof!

Stichting Open Hof Muziek

Ontmoetingsmiddag

Saskia Möhlmann presenteert dan het onderwerp ‘ Stolpersteine in Rotterdam’.



Lopend door Rotterdam en andere Nederlandse en Europese steden kunt u als het ware ‘struikelen’ over koperkleurige stenen in het trottoir. In Rotterdam zijn sinds 2010 achthonderdvijftig zogenaamde ‘Stolpersteine’ geplaatst, waarvan ruim dertig in Hillegersberg. ‘Stolpersteine’ is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn).

Elke steen wordt geplaatst voor het huis -de laatste verblijfplaats- van mensen die in de Tweede Wereldoorlog werden verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven. Zo wordt deze steen een permanent monument om bij stil te staan. Namens Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument Rotterdam zal Saskia Möhlmann spreken over deze zogenoemde Stolpersteine en het belang van het herdenken.

In 2025 zal aan het herdenken ongetwijfeld veel aandacht besteed worden, omdat het dan 80 jaar geleden is dat een einde aan de oorlog kwam. Kom meer te weten over Stolpersteine op de ontmoetingsmiddag.

De inloop is om **14.15** uur met een kopje koffie of thee; om 14.45 uur begint de lezing en de middag eindigt om ongeveer 16.30 uur. De toegang is gratis.

Ontmoetingsmiddagcommissie,

Henny Mulwijk en Maartje Greevenbosch

Extra uitnodiging om (nog) een gift te geven

Aan de lezers van Open Hof Nieuws.

Open Hof Nieuws, ons gezamenlijke kerkblad, waarmee we nog steeds blij zijn.

Een blad met een eigen gezicht, vanaf **1976** gemaakt door vrijwilligers uit de Open Hof gemeenschap.

Dankzij de steun van velen van u kunnen we nog steeds doorgaan met de uitgave 10 maal per jaar. Over de kwaliteit van het blad zijn we nog steeds heel tevreden, ook al gaat er natuurlijk weleens iets mis. We zijn ook blij, dat de groep medewerk(st)ers nog steeds enthousiast hun werk doen onder leiding van coördinatrice Hetty Nederlof.

Helaas is het aantal giften ten opzichte van vorige jaren naar beneden gegaan. Daarom vragen wij om (nog) een gift te geven, om daarmee het bedrag op peil te houden!

Voor de vrijwillige bijdrage vragen we € 12,50. En voor alle post-abonnees geldt een bedrag van € 35,20. Maar niet iedereen kan zo'n bedrag missen en daarom vragen we aan diegenen, die het wel kunnen missen, geef iets meer!

Vera van Anrooij

Net als vorig jaar kunt u uw bijdrage naar **ons bankrek.nr. NL98INGB0004405548** overmaken.

Naam en adres duidelijk invullen.

Zie ook het voorbeeld hieronder!

Stuur deze naar de ING-bank of een andere bank waar u uw rekening hebt.

Indien betaling via internet plaatsvindt, a.u.b. ook uw adres vermelden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Telefoonpost

Open Hof, tel. 010 455 10 67 van ma. t/m vrij. 10.00-11.30 uur.

We rekenen op u!!!
Met vriendelijke groeten,

Gezamenlijke kerken Open Hof.

Mijn eenmalige gift

Internetbankieren

Open uw bank-app of log in bij uw bank.
Gebruik onderstaande gegevens.

Naam ontvanger:
OPEN HOF NIEUWS

IBAN:
NL98INGB0004405548

Hartelijk dank voor uw gift.

Ben jij wel eens een barmhartige Samaritaan?

Gespannen luisteren een achttal kleine kinderen met enkele moeders naar een Bijbelverhaal van Anneke Barendrecht. Naira vertaalt het verhaal in het Oekraïens. Zij is een van de begeleidsters in de opvang voor de Oekraïners aan de Sigrid Undsetweg.

Zo'n verhaal eindigt vaak met een vraag, bijvoorbeeld wanneer was jij een barmhartige Samaritaan? Dat levert weer leuke reacties op. Naar aanleiding van het verhaal gaan de kinderen enthousiast een knutselwerkje maken. Vooral de schoolkinderen zijn ingespannen bezig met kleien en schilderen.

Ouders die meedoen vertellen dat het heerlijk is om even heel wat anders te doen in plaats van te zorgen of te piekeren hoe het verder moet. Zo blijkt een kleine actie zinvol te zijn.

Anneke en ik zijn al met een vijftal Bijbelverhalen bezig geweest, zoals de Goede Herder, de Barmhartige Samaritaan en de arbeiders in de wijngaard. Het gaat in de verhalen vooral om waarden ter sprake te brengen zoals barmhartigheid, liefde, aandacht voor elkaar.

Het Bijbelverhalen vertellen was een verzoek van Milly en Naira die vanuit het Leger des Heils verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de opvang van zo'n tachtig Oekraïense vluchtelingen, vooral moeders met kinderen.

Veel van de echtgenoten werken of vechten in Oekraïne. Een aantal vrouwen werkt inmiddels en de meeste kinderen zitten op internationale schakelklassen die hen voorbereiden op plaatsing op Nederlandstalige scholen. Om de band met hun herkomstland te behouden zijn er

In het weekend lessen in de Oekraïense taal.

Voor vragen verdere informatie of opmerkingen kunt u contact opnemen met Paul Bergmans, Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp, 06 2055 2965 of e-mail: ripa@planet.nl

*Paul Bergmans
Anneke Barendrecht*



In de marge

Na de geboorte gaat het leven beginnen. Hoelang het gaat duren weet niemand. In vroeger tijden overleden al veel kinderen jong aan allerlei, vaak besmettelijke ziekten. Het gevolg was dat de gemiddelde leeftijd niet zo hoog was. Omdat het een gemiddelde was, kom je toch nog wel mensen tegen die een behoorlijke leeftijd bereikten. Ruim een eeuw geleden steeg het gemiddelde toen er waterleiding en riolering kwam. Ook de medische kennis nam toe en allerlei besmettelijke ziekten verdwenen of werden zeldzaam. Nog nooit is er zo'n groot deel van de bevolking zo oud geworden. Daar kunnen we blij mee zijn, maar het blijkt ook wel een probleem te zijn. Zoals wel wordt gezegd: 'Ieder voordeel heeft een nadeel'. Hoewel iedereen het aan heeft zien komen, lijkt het wel of de overheid erdoor is overvallen. Hoe moet het met de ouderenzorg? Wordt dat niet een steeds een groter probleem? Vroeger woonde de familie meestal in de buurt, waardoor hulp gemakkelijker was. Nu zijn de gezinnen kleiner geworden en woont men verder uit elkaar.

Veranderingen

In Ommoord werden van begin af aan bejaardenhuizen gebouwd, later ontstond het idee dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moesten wonen. Maar nu klinkt het verwijt dat ouderen veel te lang in hun te grote huizen blijven wonen waardoor jongeren

geen kans krijgen! Maar ja, waar moeten ze heen? Een andere kant is ook dat de één zo oud mogelijk wil worden, terwijl de ander er op een zelfgekozen moment een punt achter wil zetten. Dat is een nieuw probleem. Het blad 'Open Deur' sneed onderwerp 'Oud' aan om daar eens over na te denken. 'Ouder worden is voortdurend aanpassen, afscheid nemen van wat was'. Voor iedereen is dat weer anders. Allerlei dingen die bij je leven horen, gaan niet meer. De meeste ouderen krijgen te maken met allerlei kwalen en gebreken. Wie zich daarvan bewust is probeert zich aan te passen en dan kan je het leven toch als waardevol aanvaarden, zeker als je contact met anderen hebt en je iets van elkaars wijsheid kan delen. Als je achteromkijkt merk je dat je 'voorop loopt'. Achter je de jongeren die nog een leeftijd hebben die je hebt gehad en waarvan je soms het gevoel hebt dat ze in een andere wereld leven. In het verleden, en bij veel volken is het nog zo, werd je als ouderen juist met veel respect behandeld. Je had levenservaring en eraan meegewerkt om ervoor te zorgen dat de nieuwere generaties weer verder kunnen.

Waardigheid

De discussies over het ouderenprobleem kunnen soms onprettig overkomen. Je hebt je hele leven gewerkt en een bijdrage geleverd aan de maatschappij. Maar hoe wordt er nu over je gepraat! Een bewoner van een tehuis liet zich daarover ontvallen: 'Het lijkt wel of ze je dood willen hebben'. We mogen dan tot de rijkste landen van de wereld behoren, voor zorg is er blijkbaar geen geld. Maar is het niet zo dat men het er niet voor over heeft in een land waar het aantal zeer rijken nog steeds toeneemt. Het zijn politieke keuzes. 'Oud is een woord met brede klanken. Het kan de betekenis hebben van afgedaan, passé, versleten, niet meer van waarde. Oud brood, oude kleren, oude gewoontes, een oud leven, een verouderd model, oud nieuws...' Maar oud kan ook waardevol zijn, denk maar aan antiek, oude kathedralen, kunst. Gelukkig merk je ook nu nog je als oudere dat er aandacht voor je is, ook van jongeren. In de Bijbel wordt er wel gesproken over 'oudsten' die met hun levenswijsheid de leiding hadden over het volk. Een mooi voorbeeld van ouderen in de Bijbel zijn de verhalen over Abraham en Sara en Elisabeth en Zacheus. Ook voor hen is er perspectief en ze vormen een belangrijke schakel.

Tot de waardigheid van de mens behoren niet alleen het geslaagde leven, maar ook de wonden, de littekens, de groeven in het gezicht, de rimpels op de handen.

Zijn waardigheid kun je niet los denken van zijn kwetsbaarheid: 'Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens' (Okke Jager)'

Barend van Wijngaarden

Laatste keer bundelen en nieten van het Open Hof Nieuws door de vrijwilligersgroep

Na vele jaren, eenmaal in de zes weken op maandagmorgen, bundelen en nieten, is er afscheid genomen van de gezellige vrijwilligersgroep.



Er vielen steeds mensen af vanwege ouderdom en de ploeg werd te klein. Gelukkig heeft de machine ook de functie van bundelen en nieten.

6 januari kwam de groep voor de laatste keer bijeen en namens het Oecumenisch Beraad bedankte Eelco van der Brug de medewerkers voor deze jarenlange trouwe dienst. Iedere medewerker kreeg de Open Hof kaars en Bea Cox, voorzitter van de Kerkenraad en lid van het Oecumenisch Beraad, zorgde voor een heerlijk koekje bij de koffie.



Het Open Hof Nieuws wordt vanaf januari 2025 door de kopieermachine gebundeld en van een nietje voorzien

Het klaarleggen van de adressen voor de bezorging blijft door één van de vrijwilligers gedaan worden.



Wake voor Gerechtigheid en Vrede in Open Hof

Iedere vrijdag wordt in Open Hof van 17:00 uur tot 17:20 uur een Wake voor gerechtigheid en vrede gehouden.

In de huidige roerige tijd, met een wereldgebeuren dat veel emoties oproept, willen we ruimte geven aan de behoefte om onze zorgen, vragen en emoties voor te leggen aan God, in zijn huis.

Er is een korte liturgie en gelegenheid om een kaarsje aan te steken, een wens of gebed uit te spreken, of gewoon stil te zijn. Er is ruimte genoeg voor iedereen om te komen; mensen van Open Hof, maar misschien ook wel juist mensen uit de wijk. Dus zegt het voort!

Bea Cox

Open Hof Gemeenschap

Rooms-Katholiek

Overleden:

01 jan.	Christine Helena Samuels	.78 jr.
05 jan.	Mathilde Jeanne Honig-Hadermann	100 jr.

Protestantse Kerk Nederland

Overleden:

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie

17 dec.	Maria Vrooman-Houben	90 jr.
02 jan.	Eckhard Udo Willem Kowitz	90 jr.
05 jan.	Dirkje Adriana van Willigen-Serier	94 jr.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe bij dit verlies en gemis.



Dichterlijke woorden

Naar psalm 139

Ik laat mij niet gauw kennen
want zo ben ik niet.
En wat ik wel ben
gaat niemand wat aan.
Zo iemand ligt mij niet
aan wie ik ziel en zaligheid toevertrouw.
Ik weet niet wie dat zou kunnen zijn.
Maar te weten dat er één is
die mij door- en doorheeft
die mij door- en doorziet
die mij doorlicht door merg en been
tot in mijn nieren, tot op het bot
door mij heen, tot in het hart,
zo één, wie zou dat kunnen zijn?
Om dan te weten dat er één is
die mij stilletjes uitlacht
als ik stoer doe, als ik opschep.
Die een hand legt op mijn schouder
als ik me opwind, als ik kwaad ben
of bedroefd en dat niet wil laten zien.
Zo één, zou God dat kunnen zijn?

Karel Eykman (1936 – 2022)

Psalmen kunnen zeer aansprekend zijn en inspirerend werken. Dat geldt zeker ook voor deze psalm. De tekst grijpt je aan en wervelt door je heen en als vanzelf ga je eigen woorden verzinnen en er een eigen verhaal van maken. Want ja, wie je bent gaat niemand wat aan. Ja, misschien iemand die je kan vertrouwen, want anders voel je je kwetsbaar. Zou het mogelijk zijn dat er iemand is die je zo kan vertrouwen dat hij of zij meer van je mag weten, je mag kennen met je sterke en zwakke punten. Iemand die je misschien wel stilletjes uitlacht om je stoerheid, je opschepperij. Het kan een vriend of vriendin zijn, iemand die je kan vertrouwen. Die je met al je flinkheid door heeft, ook je zwakke kanten kent. Die door je stoere buitenkant heen kijkt als je opschept. Maar ook één 'die een hand legt' op je schouder bij kwaadheid of droefheid om tot kalmte te komen. En wie zou dat kunnen zijn?

Barend van Wijngaarden

Gastvoorganger

Ds. J.C. (Casper) van Dongen studeerde in Leiden. Tijdens zijn studie werd hij diaken in de Waalse kerk in Rotterdam. Daarna ouderling in de Hervormde kerk in Wageningen en vervolgens predikant in de Hervormde Gemeente van Rossum en Hurwenen, daarna in Baarn en tenslotte 23 jaar in de Duinzicht kerk in Den Haag. Hij was al in zijn studententijd breed geïnteresseerd in de oecumene in Nederland en in het buitenland en dat is zijn hele leven zo gebleven. Ds. van Dongen is inmiddels met emeritaat.

Gastvoorganger

Ds. Marco Visser is sinds maart 2022 predikant in een van onze buurgemeenten in de Noordrand, in de Goede Herderkerk. Hiervoor was hij dominee in Heemskerk en in Amstelveen. Naast zijn werk in de gemeente werkt hij een dag in de week als postdoctoraal onderzoeker binnen het vak Bijbelse Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (de PThU: de predikantsopleiding van alle PKN-voorgangers). Ook is hij betrokken bij de stichting De Nieuwe Bijbelschool (www.denieuwebijbelschool.nl), dat is een netwerk van theologen en niet-theologen die de Bijbel op een actuele manier willen lezen. Marco Visser woont in Schiebroek, is getrouwd en heeft vier kinderen in de puberleef tijd.

Nieuwe bewoner Bieslandstraat stelt zich voor

Sinds twee jaar stellen we als PKN Noordrand 2 woningen van de kerk tijdelijk beschikbaar aan statushouders. De nieuwe bewoner stelt zich graag voor:

'Mijn naam is Ali Razouk, ik ben 28 jaar oud en ik kom oorspronkelijk uit Syrië. Ik heb een diploma in chemical engineering en werkte als proces-ontwerpingenieur voordat de oorlog mijn leven ontwrichtte. Net als veel andere vluchtelingen heb ik enorme uitdagingen door-gemaakt om weer een stabiel leven op te bouwen.



Twee jaar lang woonde ik in het COA in een kleine kamer van 3m³ die ik deelde met drie anderen. Het was een moeilijke tijd, met weinig privacy en constante onzekerheid over de toekomst. Na het verlaten van het COA vond ik het lastig om huisvesting en zekerheid te vinden, wat het moeilijk maakte om een normaal en waardig leven te leiden.

Het ontvangen van deze woning via de kerk was een keerpunt in mijn leven. Het gaf me een veilige en rustige plek om thuis te noemen en de mogelijkheid om een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Voor het eerst in jaren voel ik me veilig en kan ik me richten op mijn doelen en persoonlijke groei. Deze ervaring heeft mij hoop gegeven, de kracht van medeleven laten zien, en mij de kans geboden om een betere toekomst op te bouwen in dit prachtige land.'

Namens het College van Diakenen PKN Noordrand Rotterdam,

Frans Weevers

Christenvervolging

Wij, hier in Nederland, kunnen veilig naar de kerk en in alle vrijheid praten over ons geloof, over Jezus. Dat is elders in de wereld wel anders. We hebben allemaal weleens gehoord van vervolgingen, aanvallen op kerken; op huizen en winkels van christenen, van moord en doodslag op hele dorpen en christenen op de vlucht.

Volgens de Ranglijst Christenvervolging: meer dan 380 miljoen christenen wereldwijd lijden onder vervolging en discriminatie om hun geloof in Jezus Christus.

15 januari jl. is de nieuwe Ranglijst Christenvervolging gepubliceerd. En helaas moeten we ook dit jaar constateren dat de situatie verslechterd is.

Het wereldwijde Lichaam van Christus lijdt hevig. Autoritaire regimes in Centraal-Azië onderdrukken de kerk; christenen in Sub-Sahara Afrika lijden onder aanhoudend geweld. In landen waar gelovigen eerder nog konden samenkomen, verdwijnt de kerk compleet ondergronds.

Situatie in 2024

4.744 christenen opgesloten zonder eerlijk proces;
36.047 kerken, huizen en winkels aangevallen of in brand gestoken
3.775 christenen ontvoerd.

De mate van vervolging is het afgelopen jaar in veel landen toegenomen. Open Doors ziet de volgende opvallende ontwikkelingen:

1. Het geweld door autoritaire regimes, burgeroorlogen en militante groepen blijft zich uitbreiden in Centraal-Azië en Sub-Sahara Afrika. Doelgericht worden wetten misbruikt en christenen gearresteerd of zelfs vermoord.
2. De kerk verdwijnt of gaat dieper ondergronds in Algerije, Libië, Syrië, Afghanistan en China. Christenen moeten in het diepste geheim samenkomen.
3. Georganiseerde misdaad zorgt voor geweld tegen christenen in met name Mexico.
4. Nauwelijks goed nieuws. Maleisië en Indonesië staan niet meer op de ranglijst. Maleisië valt nu net buiten de top 50, en dit geeft aan dat er vrijwel niets gewijzigd is: christenen worden gemarginaliseerd. Dat Indonesië niet meer op de ranglijst staat, heeft vooral te maken met een daling van geweldsincidenten in het land: er waren minder moorden, arrestaties en aanvallen op kerken.

Deze ontwikkelingen kunnen ons overweldigen, maar we laten ons zeker niet ontmoedigen.

We kunnen immers bidden! **Bidden is strijden.**
Dat geloof laten we nooit los!

Bid mee!

Het raakt ons diep dat zoveel broeders en zusters worden vervolgd omdat zij Jezus volgen. Geen enkele christen hoeft hierin alleen te staan. Ons gebed en steun helpen hen om staande te blijven!

Bid dat deze ranglijst zorgt voor meer bewustwording van de situatie van miljoenen christenen.

Dank God dat Hij zijn kerk bouwt, te midden van alle verdrukking. Bid om troost, kracht en volharding voor de families van ontvoerde en gevangen christenen en slachtoffers van geweld.

Bid voor alle christenen wereldwijd die zich eenzaam voelen. Dat zij God heel dichtbij mogen ervaren en medechristenen ontmoeten om hun geloof mee te delen.

Bid voor alle onderdrukte, vervolgte, gemartelde en vermoorde christenen. Bid dat God hen heel nabij is, dat Hij hen troost, bemoedigt en zegent.

Bid ook, hoe moeilijk dat ook is, voor autoritaire regeringen, aanvallers, moordenaars...

Ik kon het niet laten u bewust te maken van het leed van zoveel christenen, die onze broeders en zusters zijn. U te vragen elke dag te bidden voor hen die onderdrukt en vervolgd worden, omdat ze Jezus beminnen.

Kijk op deze link, wat je nog meer kunt doen:
www.opendoors.nl/wat-kun-jij-doen/

*Kees de Rijke,
ambassadeur Open Doors.*



VERHUIZEN

Help onze administratie.

Geef uw verhuizing per e-mail door
aan de parochie (j.koster66@upcmail.nl)

U kunt ook via PostNL verhuiskaarten
of adreswijzigingskaarten kopen. En sturen aan:

Open Hof, Hesseplaats 441 3069 EA

LAAT JE KENNEN

Geestelijke verzorging in De Vijf Havens en de Varenoord

Ds. Rianne van Halsema,
ma, vr en 2^e zondag van de maand
telefoon 06 4664 2298

Pastor Maurice van der Put,
maandagochtend, woensdagochtend,
4^e zondag van de maand
telefoon 06 2159 7724



Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord
iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of
ziekenhuisopname, neem dan contact op met:
uw wijkpredikant of
met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020
van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur

Spreekuur

Een R.K. Pastor houdt spreekuur
in Open Hof op:

maandagmorgen
tussen 10 en 11 uur

Eventueel aanbellen en
u wordt te woord gestaan

Ondersteuning voor rouwenden

Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren
voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte.
Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen
manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden.
Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in
deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u
daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door
deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de
gelegenheid heeft om in groepsverband te praten
met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belang-
stelling, eenmaal per jaar georganiseerd.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een per-
soonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur
geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de tele-
foonpost of het parochiesecretariaat van de
Christoffelparochie.

Autovervoer

*Voor vervoer per auto naar de protestant-
se dienst in Open Hof Ommoord
kunt u contact opnemen met:*

Dhr. Ary Greevenbosch,
tel: 010 421 59 20



Zalen :
overdag
en
s' avonds
06 2557 1531



Hier uw bruiloft vieren ?

Dat kan !
Bel Jeroen

06 2557 1531



Bijbellecrooster

Donderdag	6 februari	Lucas 5,12-16
Vrijdag	7 februari	Lucas 5,17-26
Zaterdag	8 februari	Lucas 5,27-39
Zondag	9 februari	Lucas 6,1-11
Maandag	10 februari	2 Kronieken 5,2-14
Dinsdag	11 februari	2 Kronieken 6,1-11
Woensdag	12 februari	2 Kronieken 6,12-21
Donderdag	13 februari	2 Kronieken 6,22-31
Vrijdag	14 februari	2 Kronieken 6,32-42
Zaterdag	15 februari	2 Kronieken 7,1-10
Zondag	16 februari	2 Kronieken 7,11-22
Maandag	17 februari	2 Kronieken 8,1-11
Dinsdag	18 februari	2 Kronieken 8,12-18
Woensdag	19 februari	2 Kronieken 9,1-12
Donderdag	20 februari	2 Kronieken 9,13-31
Vrijdag	21 februari	Lucas 6,12-26
Zaterdag	22 februari	Lucas 6,27-38
Zondag	23 februari	Psalm 83
Maandag	24 februari	Ester 1,1-12
Dinsdag	25 februari	Ester 1,13-22
Woensdag	26 februari	Ester 2,1-14
Donderdag	27 februari	Ester 2,15-23
Vrijdag	28 februari	Ester 3,1-11
Zaterdag	1 maart	Ester 3,12-15
Zondag	2 maart	Joël 1,1-14
Maandag	3 maart	Joël 1,15-2,2a
Dinsdag	4 maart	Joël 2,2b-11
Woensdag	5 maart	Joël 2,12-17
Donderdag	6 maart	Ester 4,1-17
Vrijdag	7 maart	Ester 5,1-14
Zaterdag	8 maart	Ester 6,1-14
Zondag	9 maart	Psalm 81
Maandag	10 maart	Ester 7,1-8,2
Dinsdag	11 maart	Ester 8,3-17
Woensdag	12 maart	Ester 9,1-15
Donderdag	13 maart	Ester 9,16-26a
Vrijdag	14 maart	Ester 9,26b-10,3

Open Hof Agenda (vervolg)

05 mrt	09.30-13.30	Bazaar.
07 mrt	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
09 mrt		Begin van de Veertigdagentijd.
09 mrt	09.30	Kinderdienst
09 mrt	09.30	Thema 09.30 dienst: "Vrolijk en groen leven". <i>Zie artikel in OHN2025-02.</i>
11 mrt	20.00	Gespreksavond n.a.v. thema "Vrolijk en groen leven".
12 mrt	11.00	Marktconcert: Bach. <i>Zie artikel in OHN2025-02.</i>
14 mrt		Poerim, Joods Lentefeest.
14 mrt	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.



Datum	Tijd	Activiteit (locatie is in Open Hof tenzij anders vermeld)
04 feb	10.00-14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
05 feb	09.30-13.30	Bazaar.
07 feb	10.00	Koffieochtend, thema: Stichting Mano. Fonteinkerk, <i>zie artikel in OHN2025-02.</i>
07 feb	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
09 feb	09.30	Kinderdienst.
09 feb	Ca. 11.00	Toelichting op nieuwe diaconale project 'Omzien naar kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië'. <i>Zie artikel in OHN2025-02.</i>
11 feb	14.00	Boekbespreking. Van de auteur J. W. Otten, 'Zondagmorgen'. Opgeven bij Ds. J. van Kempen.
12 feb	11.00	Marktconcert met tenor Tjerk Bakker. <i>Zie artikel OHN2025-02.</i>
14 feb		Zin in lunch. Meer info en opgeven bij mevr. Toos Brummelink.
14 feb	14.00	Lotgenotengroep 'Leven na verlies'. <i>Zie artikel OHN2025-1.</i>
14 feb	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
16 feb	09.30	Tienerdienst. Geen Kinderdienst i.v.m. Kliederkerk.
16 feb	15.15	Kliederkerk.
18 feb	10.00-14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
18 feb	14.00	Boekbespreking. Van de auteur J. W. Otten, 'Zondagmorgen'. Opgeven bij Ds. J. van Kempen.
19 feb	09.30-13.30	Bazaar.
21 feb	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
23 feb		Voorjaarsvakantie, geen Kinderdienst.
25 feb	14.00	Boekbespreking. Van de auteur J. W. Otten, 'Zondagmorgen'. Opgeven bij Ds. J. van Kempen.
28 feb	14.00	Filmhuis, 'The Changeling'. <i>Zie artikel in OHN2025-02.</i>
28 feb	14.00	Lotgenotengroep 'Leven na verlies'. <i>Zie artikel OHN2025-1.</i>
28 feb	17.00	Wake voor Gerechtigheid en Vrede.
01 mrt		Begin van de ramadan. T/m 30 maart.
02 mrt		Carnaval
02 mrt		Voorjaarsvakantie, geen Kinderdienst.
04 mrt	10.00-14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
05 mrt		Aswoensdag



Jeroen Salet

Salet

Uitvaartverzorging

010 - 707 15 40

"Een mooi en gedenkwaardig afscheid voor iedereen."

WWW.SALETUITVAARTVERZORGING.NL



Wij zijn en blijven op zoek naar vrijwilligers. Wellicht heeft u interesse om een deel van uw kostbare vrije tijd in te wisselen voor vrijwilligersactiviteiten. Zo ja, kijk dan eens op onze website www.openhof-ommoord.nl. Onder het kopje "organisatie - actuele vacatures" kunt u vinden waar Open Hof naar op zoek is.

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG**

**WERD HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje

Hier had uw ADVERTENTIE kunnen staan! Inlichtingen: mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater
Telefoon 010 420 13 47

**Sinds 1975 uw vertrouwde adres in
Ommoord !**

Tandtechniek
BENISI

- * Reparaties klaar terwijl u wacht
- * Thuisbezoek is mogelijk
- * Vervaardiging van kunstgebitten, partiële protheses en frames

**Vergoeding van alle
Ziektekostenverzekeraars**

**Hanespoordoorn 28, Ommoord
Tel.: (010) 421 58 91 / 06-249 148 26**



**Concert
Symposium
Manifestatie ?
06 2557 1531**

STEEHOUWER[®] UITVAART

Zorg met aandacht sinds 1931

Onze zorg, begeleiding en advies dragen al ruim 90 jaar bij aan een persoonlijke en goed georganiseerde begrafenis of crematie, waarbij nabestaanden -ondanks het verlies- (later) met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

010 - 4123755
www.steehouweruitvaart.nl



*Martin E. Kemner,
uitvaartverzorgder*

*Uitvaarkantoor Rotterdam:
Dirk van der Kooijweg 2 (hoek Terbregseweg)*

**Biemans uitvaartzorg,
zeker betrouwbaar**

Biemans uitvaartzorg
Partner van Hess uitvaartzorg

R.K. Uitvaartverzorging

T 010 245 70 90 (dag en nacht) | Hoornsingel 10,
Rotterdam-Overschie | www.biemans-uitvaartzorg.nl

MASAKHANE

PROJECTHULP ZUID-AFRIKA

Samen bouwen aan een betere toekomst!

www.stichting-masakhane.nl

info@stichting-masakhane.nl

Thérèse en Martijn van Rossum

Rekening (IBAN): NL51 TRIO 0197844006

tnv Stichting Masakhane te Gouda



**Zalen :
overdag
en
s' avonds**

06 153 671 35

INHOUD	
40 Dagen	3
Tot uw kinderdienst	4
Culturele Koffie-ochtend Fonteinkerk	4/5
De Diaconie nodigt u uit	5
Marktconcert 12 februari	5
Filmhuis Open Hof 28/2 en 28/3	5/6
"Vrolijk en groen leven" 9/3 en 11/3	6
Marktconcert 12/3	6
Ontmoetingsmiddag "Stolpersteine in Rotterdam"	6/7
Extra gift t.b.v. het Open Hof Nieuws	7
Bijbelverhalen	7/8
In de marge	8
Vrijwilligersgroep Open Hof Nieuws	9
Wake voor Gerechtigheid en Vrede	9
Open Hof Gemeenschap	9
Dichterlijke woorden	10
Gastvoorgangers	10
Nieuwe bewoner Bieslandstraat	10
Christenvervolging	11
Autovervoer	12
Bijbelleesrooster	13
Agenda Open Hof	13
Vierringen in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lekkerkerk	16
Dienstenschema Open Hof	17
Vieringen Alexanderpolder en Nieuwerkerk aan den IJssel	17



Capelle a/d IJssel

Pauluskerk, Merellaan 352, tel:0104502354

07 februari	10.30 uur	De Vijverhof, zaal Het Trefpunt, viering o.l.v. Werkgroep Vieringen Tehuizen.
09 februari	11.00 uur	J. de Lange, Eucharistieviering. <i>Terugkomviering Dopelingen.</i>
16 februari	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
23 februari	11.00 uur	G. Martens, Communieviering.
02 maart	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistie-
05 maart	19.30 uur	J. de Lange, Eucharistieviering. <i>Aswoensdag.</i>
07 maart	10.30 uur	De Vijverhof, zaal Het Trefpunt, viering o.l.v. Werkgroep Vieringen Tehuizen.
09 maart	11.00 uur	G. Martens, Communieviering.

Krimpen a/d IJssel

H.Maria Koningin, Memlinghof 2, tel:0180561287

09 februari	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Terugkomviering Dopelingen.</i>
16 februari	11.00	G. Martens, Communieviering.
23 februari	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
02 maart	11.00	J. de Lange, Eucharistievie-
05 maart	19.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Aswoensdag.</i>
09 maart	11.00	H. Flohr, Eucharistieviering.

Lekkerkerk

H. Jozef, Emmastraat 26, tel:0610458707

09 februari	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Terugkomviering Dopelingen.</i>
16 februari	09.30 uur	G. Martens, Communieviering.
23 februari	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
02 maart	09.30 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.
05 maart		<i>Geen viering op Aswoensdag.</i>
09 maart	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.

Dienstenschema

07 februari	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede
09 februari	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen.
	De Vijf Havens	10.30 uur	Prot.	M. Doolaard - van Verseveld.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	G. Martens, Communieviering. M.m.v. RK-Koor. <i>Terugkomviering Dopelingen.</i>
10 februari	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
14 februari	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede
16 februari	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	C. van Dongen.
		11.15 uur	R-K	J. de Lange, Eucharistieviering. M.m.v. Schola Cantorum Isala.
17 februari	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
21 februari	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede
23 februari	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	M. Visser.
	De Vijf Havens	10.30 uur	R-K	M. van der Put, Woord en communieviering.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	H. Flohr, Eucharistieviering.
24 februari	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
28 februari	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede
02 maart	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen, <i>Vrouwenwereldgebedsdag.</i>
		11.15 uur	R-K	R. van Breemen, Communieviering.
03 maart	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
05 maart	Open Hof	19.30 uur	R-K	R. van Breemen, Communieviering. M.m.v. RK-Koor Open Hof. <i>Aswoensdag.</i>
07 maart	Open Hof	17.00 uur	Oec.	Wake voor Gerechtigheid en Vrede
09 maart	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	C. Groenendijk, m.m.v. Hemelsbreed.
<i>Eerste zondag 40-dagentijd</i>	De Vijf Havens	10.30 uur	Prot.	E.A. van Halsema, HA.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	J. de Lange, Eucharistieviering. M.m.v. RK-Koor Open Hof.
10 maart	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina 13...

Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 10

De diensten in Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk vindt u op pagina 16

Alexanderpolder

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel:0104201652

09 februari	09.45 uur	G. Martens, Communieviering. <i>Terugkomviering Dopelingen.</i>
16 februari	09.45 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.
23 februari	09.45 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
02 maart	09.45 uur	R. van Breemen,
05 maart	19.30 uur	G. Martens, Communieviering. <i>Aswoensdag.</i>
09 maart	09.45 uur	J. de Lange, Eucharistieviering. <i>Ziekenzalving.</i>

Nieuwerkerk a/d IJssel

St. Joepkerk, Kerklaan 20, tel:0180312263

09 februari	09.30 uur	J. de Lange, Eucharistieviering. <i>Terugkomviering Dopelingen.</i>
16 februari	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
23 februari	09.30 uur	G. Martens, Communieviering.
02 maart	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
05 maart	19.30 uur	Oec. Viering o.l.v. parochianen. <i>Aswoensdag.</i>
09 maart	09.30 uur	G. Martens, Communieviering.

JAC DEN HOLLANDER VERHUIZINGEN

Particulieren, Kantoor-, Bedrijfs-, Projectverhuizingen
Emigratieverpakkingen, Nieuwe verwarmde inboedelopslag
Bekend met rijks- en gemeenteregelingen.
Vrijblijvende prijsopgave. Modern materiaal



Andries Copierhof 7 - 3059 LM Rotterdam

010 - 455 15 88 / 455 56 16
Fax 010 - 455 56 32



Altijd de mooiste mode
voor jong en oud

Wij hebben volop keus in dames-,
kinder- en babykleding met
een schitterende kwaliteit
en voor betaalbare prijs.
Kom eens een kijkje nemen.



PUT
MODE

Hesseplaats 195, Rotterdam
Ommoord, Tel. (010) 455 54 29
ruime parkeergelegenheid

UITVAARTZORG OP MAAT

Elke uitvaart is maatwerk en verdient evenveel aandacht,
Aan de hand van wensen en de eventuele beschikbare
uitvaartverzekeringen en middelen kunnen we samen met
u kijken wat de mogelijkheden zijn om de uitvaart
te realiseren voor het beschikbare budget.

Hess uitvaartzorg

Christelijke toewijding in uitvaarten

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50
3053 BS Rotterdam

Rouwcentrum Overschie
Hoornsingel 10
3042 NL Rotterdam

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Afscheidshuis Hess
Barbarakruid 2
3068 SB Rotterdam



Bel 010 418 23 33, mail uitvaartzorg@hess of kijk op www.hess.nl voor een gratis informatiepakket

VERHUIZEN

Help onze administratie.

Geef uw verhuizing per e-mail door
aan de parochie (j.koster66@upcmail.nl)

U kunt ook via PostNL verhuiskaarten
of adreswijzigingskaarten kopen. En sturen aan:

Open Hof, Hesseplaats 441 3069 EA

LAAT JE KENNEN

Fysiotherapie Galema

Fysiotherapie - Manuele Therapie - Echografie
Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion
G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof)
3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06

www.fysiotherapiegalema.nl

email: info@fysiotherapiegalema.nl

**vrijwilligers
gevraagd!**

WE 
VOLUNTEERS