



Open Hof Nieuws

Jaargang 50 nr. 04

april/mei/juni 2024

In dit nummer onder meer:

Pinksteren

Filmhuis: 'The Queen'

Dichterlijke woorden

Open Hof en de Oekraïners

Wisseling baton In Manus Tuas

Zomersluiting Bazaar

Uitgave van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel
Parochie en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord in Rotterdam.

Adressen en contactgegevens

Bezorging

Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord**Adres:**

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam

Tel: 010 421 14 76

Telefoonpost:

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz.

Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020.

Koster-beheerders:

Martine Zuidervaart zaalhuuroh@gmail.com

Tel. 06 1536 7135

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerders**Coördinator van de vrijwillige kosteren in R.K. diensten:**

Dhr. W. Verschuur wimverschuur@upcmail.nl

Tel. 06 5461 6867

Coördinator van de vrijwillige kosteren in PKN diensten:

Dhr. E. van Rossum egbertvanrossum@kpnmail.nl

Tel: 010 455 65 57

Stichting Kerken Ommoord (SKO)

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter)

Tel. 06 4215 2621

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332

Pastores:

Dhr. H. Flohr pastor.flohr@christoffelparochie.nl

Dhr. J. de Lange pastor.delange@christoffelparochie.nl

Mw. G. Martens pastor.martens@christoffelparochie.nl

Dhr. R van Breemen pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl

Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.

Secretariaat: openhof@christoffelparochie.nl**Ledenadministratie:**

Dhr. H. Koster j.koster66@upcmail.nl

Tel. 06 2185 3832

Kerkbijdragen:

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof

Centraal Parochiesecretariaat

Ma., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM

Capelle a/d IJssel

Tel: 010 303 88 71

Protestantse Wijkgemeente Open Hof OmmoordDe protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de **Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand**.**Pastores: Ds.** Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel: 06 2962 1072 (vaste vrije dag: maandag)Contactpunt Pastoraat: pastoraat@openhof-ommoord.nl Tel: 06 4035 7909
Bea Cox (Pastoraat ouderling)**Wijkkerkenraad:**

Mw. Bea Cox (voorzitter) bea.cox-euser@gmail.com Tel. 06 4035 7909

Mw. A. van Ballegoie (scriba) scriba-openhof@live.nl Tel. 010 455 22 61

Ledenadministratie:

Mw. J. Wiggand-van Stijn jvanstijn56@gmail.com Tel. 010 455 40 74

Wijkdiaconie:

Dhr. F. Weevers (voorzitter) frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69

Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl

Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.

Wijdraad van Kerkrentmeesters:

Dhr. A. de Vries (voorzitter) arjenc.devries@upcmail.nl Tel. 06 1091 7175

Aktie Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.

CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.

Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Open Hof

Kerkelijk Bureau:

Ma./m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam

Scriba: Ds. L. Lafeber Tel: 010 418 78 00

Tel: 079 331 46 57

Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)**Coördinatoren Oecumene:**

Dhr. H. Schutte hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224

Dhr. Eelco van der Burg be-oh@outlook.com Tel: 06 2359 7174

Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl**Advertenties:**

Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater veravananrooy@planet.nl

Tel: 010 420 13 47

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig ontvangt en er ontbreekt eens een nummer, neemt U dan contact op met voor Ommoord: Dhr H. Koster, tel: 420 60 01 Zevenkamp: Mw M. de Koning, tel: 010 220 04 38

Redactie

Redactieadres uitsluitend

Redactie OHN

Open Hof, Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam

Redactieleden:

Kees Doornhein

Hans Schutte

Rya Lucas

Redactiesecretariaat:

Gerard Timmers tel: 010 455 81 80

Lay-out:

Hetty Nederlof

Girorekening: NL98INGB0004405548

t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam

Kopij

Kopij voor het volgende nummer **OHN 2024-05** dient uiterlijk **donderdag 23 mei 2024** in het bezit te zijn van de redactie

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg bestand, per e-mail:

Redohn@openhof-ommoord.nl

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de brievenbus of afgeven bij het buffet).

Alle kopij met naam en telefoonnummer van de auteur.

AVG

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v. Algemene verordening gegevens bescherming.

Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens.

Door het insturen van foto's gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto's. Het is aan de inzender van deze foto's om toestemming tot plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie van Open Hof Nieuws.

Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen in contact te komen.

Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via **redohn@openhof-ommoord.nl**

Pinksteren

Op de vijftigste dag na Pasen is het Pinksteren. We vieren de voltooiing en bevestiging van de Verrijzenis van Jezus: zijn verheerlijking bij de Vader en zijn voortdurende tegenwoordigheid door de werken van de heilige Geest.

In Handelingen 2 lezen we, dat de leerlingen van Jezus bijeen waren. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. Heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op een vuur geleek en zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij raakten vol van de heilige Geest.

Vol raken van de heilige Geest betekent dat je in vuur en vlam komt te staan. Je komt in actie, zoals de heilige Geest je geeft.

Ieder mens wordt gevormd door de ervaringen, die hij/zij in het leven meemaakt. Heb je er wel eens over nagedacht wat je doet met de talenten die je hebt gekregen? Benut je ze optimaal? Probeer je ze verder te ontwikkelen? Zoek je wel eens naar nieuwe uitdagingen? En kun je ze gebruiken wanneer je met tegenslagen in je leven te maken hebt?

Ben je je bewust van de genade die je van God mag ontvangen om een weg te vinden, waar het je beter gaat, waar je verder mee komt! Vaak wordt ons een weg gewezen, die we zelf nog niet voor ogen hadden, onverwachts, verrassend. En meestal door een medemens...

De Verrezen Christus laat zijn Licht over jou schijnen! Daarom is Pinksteren intens verbonden met de gaven van de heilige Geest, die als lichtende vlammen over ons mogen schijnen. Vuur, het symbool van warmte en licht, van bezieling en enthousiasme. Het symbool van Gods nabijheid. Er brandt een vlam in ons hart, in ons leven, om ons te verwarmen met Gods liefde en met Zijn bezieling. In de periode vóór Kerstmis en Pasen, zijn we ons bewust van de voorbereidingstijd op deze Hoogfeesten: Advent en Veertigdagentijd.

Mogen we ons in deze Paastijd, bewust voorbereiden op het Hoogfeest van Pinksteren!

De zeven gaven van de heilige Geest

Vuur, het symbool van warmte en licht, van bezieling en enthousiasme, het symbool van Gods nabijheid, we branden zeven kaarsen, voor de zeven dagen van de week, de zeven gaven van de heilige Geest, waarmee we kunnen groeien tot betrokken medemensen.

De Geest van wijsheid: wijsheid in geloof, wijze beslissingen nemen.

De Geest van verstand: verstandige keuzes maken

De Geest van kennis: weten wat echt belangrijk is in het leven

De Geest van liefde: in liefde en respect met elkaar omgaan, zoals Jezus ons heeft voorgedaan

De Geest van sterkte: kracht en doorzettingsvermogen om dóór te willen gaan

De Geest van inzicht: inzicht de eigen motivatie en inspiratie

De Geest van ontzag: elke dag in dankbaarheid het leven met verwondering beleven.

Pastor Gerda Martens



Jeugd en Jongeren



Sint
Christoffel
Parochie



PKN Coördinator:
Gerdien van der Schans
jeugdteam@openhof-ommoord.nl

**RK Coördinator:**

Paula Emmen, tel. 06 2669 1973
paulaemmen@gmail.com

RK Jeugd- & Jongerengroepen:

16+/18+ Paula Emmen, tel. 06 2559 1973
1e communiegroep: Paula Emmen,
tel. 06 2559 1973
Familiezondagen: Elke van der Bulk,
tel. 06 2317 0441
Vormselgroep: Vacant

Oec. Coördinator:

Paula Emmen, tel. 06 2669 1973
paulaemmen@gmail.com

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen:

Kindercantorij: Nienke Timmers,
tel. 06 1127 4201

PKN Jeugd- en Jongerengroepen:

Crèche: Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357
Kinderdienst: Anneke Barendrecht,
tel. 06 2493 7620
Tienerdienst: Ronald Hartman, tel. 06 4619 1875
Kliederkerk: Amalia Barendrecht,
kliederkerk.openhof@gmail.com
Jeugdoudering: Gerdien van der Schans,
jeugdteam@openhof-ommoord.nl
Jeugddiaken: Amalia Barendrecht,
amaliabarendrecht@hotmail.com

Kinderdienst 9.30 uur

Beginnend met de meivakantie is er drie weken geen kinderdienst.

De week daarna is het Pinksteren.

Dan is er wel kinderdienst, maar ook in de kerk is de dienst heel bijzonder.

De weken daarna tot aan de zomervakantie vertellen we verhalen uit het Bijbelboek Handelingen.

Ook namens Karen, Anneke, Amalia en Annerieke

Tinie van der Linden

**Amnesty Schrijfactie -
Nu ook in Open Hof**

Telkens wanneer ergens ter wereld mensenrechten worden geschonden komt Amnesty International in actie. Ontelbare mensen wereldwijd reageren met protestbrieven of e-mails naar autoriteiten met het verzoek om onrecht te stoppen.

De meeste locaties van de parochie Sint Christoffel nemen al jaren deel aan de schrijfactie van Amnesty International. RK Open Hof gaat vanaf zondag 21 april ook meedoen met de Amnesty Schrijfactie.

Iedere derde zondag van de maand wordt tijdens de viering aandacht gevraagd voor een persoon die aan vervolging bloot staat. Na de viering liggen er voorgeverkte brieven om te ondertekenen. Of u kunt zelf een brief schrijven aan de hand van een voorbeeld. Wij zorgen voor de verzending naar de betreffende instantie, bijv. een minister of rechtbank.

Van tijd tot tijd hebben de acties succes en worden mensen vrijgelaten of krijgen verlichting van het gevangenisregime.

Op 17 februari hebben de autoriteiten van de Koerdische Autonome Regio journalist Guhdar Zebari vrijgelaten. Hij zat meer dan 3 jaar onterecht gevangen. Amnesty voerde actie voor zijn vrijlating.



In juli werd Chau Van Kham vrijgelaten uit een Vietnamese gevangenis en kon hij terugkeren naar zijn familie in Sydney.

Hij bedankte na zijn vrijlating iedereen die zich voor hem had ingezet. 'Mijn familie en ik willen graag Amnesty en alle mensen bedanken voor het verheffen van jullie stem waardoor ik terug kon naar mijn familie en Australië. Heel veel dank!'

Schrijf mee en laat zo weten dat mensenrechtenschendingen nooit door de beugel kunnen!

Livia Thode, Patrick Druiventak, Paul Bergmans(VOZ)

**Culturele Koffie-ochtend
Vrijdag 3 mei 2024****De voedseldropping in Terbregge**

Vrijdag 3 mei 2024 wordt er in de Fonteinkerk weer een Culturele Koffie Ochtend gehouden met als spreker Tom Janse, die een presentatie zal houden over Operatie Manna, de voedseldropping aan het einde van de Tweede Wereldoorlog boven Terbregge.



Eind april 1945 vlogen vliegtuigen af en aan en dropten blikken en zakken met voedsel, zoals blikken cornedbeef, chocolade, margarine, biscuits en meel onder andere op het droppingterrein in Terbregge. Dat terrein bevond zich op de plek waar nu de wijk Nieuw-Terbregge ligt, het gebied begrensd door de Terbregseweg, de spoorlijn en de Rotte.

Tom Janse, lid van de historische commissie Terbregge zal aan de hand van teksten, fotomateriaal en film uiteenzetten, wat er voorafging aan deze dropping, wat de redenen waren dat West Nederland een hongerwinter beleefde en waarom actie moest worden ondernomen om de ergste nood te lenigen.

Aan de hand van getuigenissen van mensen die deze dropping hebben meegemaakt, zal de grote betekenis duidelijk worden van deze operatie Manna.

U bent van harte welkom!

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de kosten.

Tijd: Vrijdag 3 mei 2024 van 10 - 12 uur
(inloop vanaf 9.30 uur)

Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3,
Rotterdam

Onderwerp: Operatie Manna, de voedseldropping in Terbregge

Komende onderwerpen:

7 juni: Barbara Moerman over symboliek en nut van de Middeleeuwse tuinen

5 juli: prof. Harry Geerlings over de Rotterdamse haven, de havenbaronnen en over van Beuningen

2 augustus: Ton Spamer met de lezing: "Rotterdam. Van schoonheid en hartzeer" 1935-1955

Namens de commissie

Marijke Kwant

Marktconcerten met Cora en Lara

Twee vrouwen die al heel wat muzikale sporen in Open Hof hebben achtergelaten presenteren zich in mei en juni op een nieuwe en verrassende manier op het Marktconcerten-podium: Cora Mulder en Lara van den Berg

Woensdag 8 mei speelt Cora Mulder een virtuoos en indrukwekkend werk van haar oud-leraar Wim Smits (1906-1989): Voorspel, Koraal met variaties en Toccat. In 2022 verscheen in het Rotterdams Orgelboek dit grote werk van hem, waarin hij zich met veel bekender geworden tijdgenoten blijkt te kunnen meten. Hij had gedurende zijn leven als Rooms-katholiek kerkmusicus veel voor koor en orgel gecomponeerd en was al vrij oud toen hij Cora bij hem thuis haar eerste orgellessen gaf.

Verder speelt Cora samen met Willem Blonk vierhandig muziek uit de 'Sprookjes van Moeder de Gans' van Ravel en een vrolijke Mars van Schubert. Het concert begint in de sfeer van de lente met 'Frühlingsrauschen' van Christian Sindig door Willem Blonk aan de vleugel en Cora vervolgt dan met een Bossa Nova van Dave Brubeck op orgel. Een gevarieerd programma door leerling en leraar waarin de beide toetsinstrumenten van Open Hof zich verrassend laten combineren!

Woensdag 12 juni

De Ommoordse Lara van den Berg speelt en zingt nu al ruim 12 jaar onder leiding van Willem Blonk, de laatste jaren vooral als een van de drie leden van het trio LaraLinde-Fleur. Dit seizoen beleeft ze qua studie een tussen-jaar. Met het VWO-diploma op zak bereidt zij zich voor op een vervolgstudie. Daardoor heeft ze nu de gelegenheid zich op woensdagmorgen 12 juni te presenteren. Zij is een echt 'multi-talent'. Naast haar geweldige zingen speelt ze al vele jaren klarinet en maakt ze allerlei grafisch werk – dit laatste is eigenlijk wel haar grootste passie, waarmee ze graag verder wil. Samen met Willem Blonk laat zij zich op deze woensdagmorgen dan ook veelzijdig horen en zien. Diverse liederen met piano-begeleiding, delen uit het bekende Klarinetconcert van Mozart en bijpassend grafisch werk middels een beamer-presentatie tijdens de muziek komen, voor het voetlicht.



De entree bij de Marktconcerten is vrij, de aanvang 11.00 uur. Na het concert is er een collecte. Cultuur Concreet draagt bij aan de kosten van de Marktconcerten.

Ook voor een kop koffie, soep of een andere consumptie voor of na het concert bent welkom!

Van uw predikant

Nu ik dit schrijf ligt de 40-dagentijd, de Stille week en Pasen net achter ons. Veel indruk heeft de groep op me gemaakt die aan meditatief schilderen in de 40-dagentijd meedeed.



Wat een concentratie tijdens het schilderen en daarna de mooie gesprekken die we hebben gevoerd. Deze groep wil graag in de Adventsperiode opnieuw gaan schilderen. Dat gaan we zeker doen, maar u kunt zich ten alle tijden aansluiten. Een feestje was het maken van The Passiondienst. Vooral omdat de tieners vol overgave dat prachtige kruis met betekenisvolle beelden hebben geschilderd. Ook in de tienerdienst zijn we intensief bezig geweest met de betekenis van de veertig dagen en de lijdenstijd. Ik vond het heel bijzonder om deze Paascyclus voor het eerst met u mee te maken.

Maar we kijken alweer vooruit naar de volgende feestdagen: Hemelvaart en Pinksteren. De jonge kerk stond voor de uitdaging om Jezus' dood en opstanding te duiden. De evangelist Johannes doet dit met een cirkelbeweging. Jezus keert terug naar de Vader van wie hij kwam.

Zijn thuiskomst bij de Vader is ook de voorbereiding van de thuiskomst van zijn leerlingen. De leerlingen worden mee opgenomen naar God toe. Zij worden niet in de steek gelaten, want God's Geest van waarheid zal altijd bij hen en ons blijven.

Hemelvaart in Open Hof op 9 mei: We beginnen om **7.00 uur** aan een wandeling. Daarna is er een ontbijt in de Ontmoetingsruimte om **8.30 uur**.

Aansluitend om 9.30 uur de dienst.

Van harte welkom!

Tien dagen daarna vieren we Pinksteren: het feest van de Geest, die ons troost, bemoedigt en inspireert. Die ons aanmoedigt elkaar te zoeken. We doen dat in verbinding met onze Rooms-Katholieke broeders en zusters met een oecumenische dienst om 11.15 uur. Het wordt een feestelijke dienst met medewerking van zowel het koor Hemelsbreed als de cantorij. Daarnaast worden er gemeente breed activiteiten georganiseerd, waarover u elders in dit blad meer over kunt lezen. Beelden die bij de Geest horen zijn natuurlijk vuur en wind. Met de kinderen gaan we bellen te blazen op het plein, die door de wind worden weg geblazen. Vang de Geest....!

Van harte welkom!

Ds. Joan van Kempen

Pinksteren vieren we samen

Pinksteren is bij uitstek een vrolijk feest, waarbij de door God aangewakkerde verbinding tussen mensen centraal staat. Daarom vieren de rooms-katholieke en protestante kerkgemeenschap in Open Hof dit feest samen in een *oecumenische Pinksterviering* op zondag 19 mei 2024, aanvang 11.15 uur.

Ds. Joan van Kempen gaat voor van protestantse zijde, Gerda Martens van RK-zijde. Het zingen wordt ondersteund door Koor Hemelsbreed, de Open Hof cantorij, en verschillende instrumentalisten, onder leiding van Willem Blonk.

Pinkster-fotowedstrijd

Voor deze feestelijke viering willen we graag uw inbreng: waarin ziet u de werking van de Geest? U kunt dit laten weten door mee te doen aan de Pinkster-fotowedstrijd. Het bundelen van al die verschillende zienswijzen geeft een bredere blik en verbinding. Alle foto's zullen voorafgaand aan of tijdens de dienst getoond worden. Voor de beste foto's is een leuke prijs, met een aparte prijs voor kinderen/jongeren van onder de 18!

Zie hieronder voor meer informatie.

Pinkster-activiteit op het plein

Na de dienst is er voor de kinderen een leuke activiteit: we gaan de Geest magisch zichtbaar maken met adem, wind en... bellenblaas! Kleine bellen, grote bellen, XXL-bellen, bubble-art... Laat zien wat jij kan! Kun jij de geest vangen?

Volwassenen mogen uiteraard ook mee doen.

Passerend publiek mag ook meedoen aan deze activiteit, en kan daarmee delen in de feestvreugde.

Pinkster-fotowedstrijd: Vang de Geest!

Alle gemeenteleden en parochianen worden uitgenodigd om mee te doen aan de pinkster-fotowedstrijd 'Vang de Geest!'.

Waarin zie jij, ziet u, de Geest of de werking van de Geest? Is dat in de natuur, tussen mensen, in de wind, in kunst, in muziek, anders? Vang dat in een foto en doe mee! Met verschillende zienswijzen kunnen we elkaar inspireren!

Hoe doe je mee?

U kunt meedoen met een nieuwe foto of een foto die u zelf eerder gemaakt hebt.

Stuur een digitale versie van de foto **uiterlijk 12 mei** op naar het email adres:

fotowedstrijd.openhof@gmail.com.

Vermeld in de mail uw **naam** en **waar de foto gemaakt is**. Vermeld het ook als je jonger bent dan 18 jaar, want dan kun je meedingen naar de kinder/jongerenprijs! Een toelichting bij de foto mag, maar is niet per se nodig, want het beeld mag voor zichzelf spreken.

De jury bestaat uit de voorbereidingscommissie voor de viering, met vertegenwoordigers van de protestante en RK gemeenschap.

Alle foto's zullen voorafgaand aan of tijdens de viering getoond worden.

Voor de beste foto en de beste kinder/jongerenfoto is er een leuke prijs. De winnende foto's zullen na pinksteren bij de leestafel in de ontmoetingsruimte worden opgehangen.

Wilma Stolk
e-mail: Wilma.stolk@xs4all.nl
tel: 06 3861 3485

Filmhuis Open Hof

Op vrijdag 31 mei 2024 om 14.00 uur is de 5^e filmmiddag van dit jaar:

The queen (de koningin)



In de zomer van 1997, vlak nadat Tony Blair als premier van Groot-Brittannië was gekozen,

verongelukte prinses Diana in Parijs. Terwijl de leden van de Engelse koninklijke familie zich verbazen over de emoties die haar dood oproept en zich niet realiseren dat een blijk van medeleven wordt verwacht, bespelen Blair en zijn spindoctors de media. In haar onbegrip voor de nieuwe cultuur is Elizabeth een mooi, tragisch personage. Mirren kreeg een Oscar voor haar rol, omdat ze met haar ingetogen stijl een overtuigend, majestueus personage neerzet.

Regisseur: Stephan Frears – duur 100 minuten

Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje water of koffie/thee.

Graag vooraf aanmelden. Wij weten dan bij benadering hoeveel stoelen wij moeten klaarzetten.

Let op:

het aanmelden bij voorkeur op het e-mailadres: filmhuis@ziggo.nl of ht@ziggo.nl of via mobiel 06 1156 6347.

Het Filmhuis-team

Vocaal ensemble Fonos op zaterdagavondconcert



Zaterdagavond **8 juni** om 20.00 uur is er in Open Hof een concert waarop van vocale muziek, op een hoog niveau uitgevoerd, genoten kan worden.

Op het podium staat het Vocaal ensemble Fonos. Fonos is een internationaal vocaal ensemble en brengt zowel oude als eigentijdse vocale muziek voor het voetlicht. Ook participeerde het in professionele opera-producties in Nederland en Frankrijk.

Zanger en dirigent Hugo Maillé leidt deze groep van



tien jonge professionals en gevorderde studenten aan de conservatoria van Den Haag en Rotterdam.

Door samenwerking met het Heilige Huisjes Festival, dat dit weekend op vele locaties in Rotterdam plaatsvindt, kan dit

extra concert door de Stichting Open Hof Muziek georganiseerd worden.

Fonos presenteert op 8 juni een programma rond Bach's beroemde motet Jesu, meine Freude dat beleefd kan worden als een reis van donker naar licht langs de mooiste bladzijden uit de Duitse barokmuziek. Andere componisten waarvan werk wordt uitgevoerd zijn Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein en Johann Christoph Bach.

Willem Blonk schuift aan, speelt waar nodig continuo op een kistorgel en verzorgt een bijpassende orgel-

Het totale programma zal 70 minuten duren en er is geen pauze. Door subsidie van Cultuur Concreet is de toegangsprijs voor dit concert met een uitermate professioneel gehalte beperkt tot € 10,00; kaarten zijn te koop vanaf 8 mei, bij het Marktconcert, en later aan de balie. Natuurlijk ook op de avond van het concert aan de zaal, vanaf 19.15 uur.

Komt u meegenieten van de welluidende reis door de Gouden Eeuw die deze periode uit de muziekgeschiedenis zeker genoemd mag worden? Welkom!

Zomersluiting Bazaar

Tijdens de zomervakantie is er geen bazaar in Open Hof. Er kunnen dan ook geen goederen op de dinsdagen binnen gebracht worden.

Woensdag 17 juli is de laatste bazaar voor de zomersluiting.

Woensdag 21 augustus hopen we u allemaal weer in goede gezondheid terug te zien op de eerst bazaar na de zomervakantie.

Ineke en Centina

Bazaarberichten

Tijdens het inrichten van de bazaar komen we soms ingeleverde goederen tegen die ons doen glimlachen of goederen waarvan we echt even niet weten wat we ermee aan moeten.

Wat dacht u van twee dozen stomazakken?
Kindertekeningen?
Honden tandpasta?
Ingelijste foto's van schattige baby's?
Studieboeken?

Voor het stomamateriaal hebben we gelukkig een bestemming gevonden. De tekeningen en de foto's worden niet verkocht maar weggegooid en ergens loopt nu een hond met hele schone tanden...



Maar...alle gekheid op een stokje, de ingeleverde goederen moeten we wel kunnen verkopen. Dus nette kleding graag, maar geen medisch materiaal. Fotolijstjes prima...maar liever zonder familiefoto's. Ook studieboeken nemen we niet aan. Knutselwerken en zelfgemaakte schilderijtjes kunt u het beste zelf weggegooid of terug geven aan de maker.

Uw goederen (schoon en in goede staat) kunt u na een telefonische afspraak met Ineke Olree (06 1482 7990) of op de dinsdag voorafgaand aan de bazaar tussen 10.00 en 14.00 uur inleveren bij Open Hof.

Centina van Driel

In memoriam Dick van der Poort



Woensdag 13 maart 2024 overleed de heer Dirk Jan van der Poort in de leeftijd van 85 jaar. Dick werd na een zware hersenbloeding twee jaar verpleegd in zorgcentrum Rijckhove. Hij was gehuwd met Paula, die in 2015 overleed. Ze woonden aan het Goudkruid en kregen twee kinderen, Eveline en Dick, en twee kleinkinderen.

Dick was als financieel deskundige voor Open Hof van grote betekenis. Als collectant en medewerker van de Welkom Open Deur-diensten en de Bazaar heeft hij trouw zijn bijdrage geleverd.

‘Onze lieve, zanglustige vader, schoonvader en opa’, staat er op de rouwkaart. De foto die we hier ook zien afgedrukt spreekt wat dat betreft voor zichzelf. Het ereteken op zijn revers illustreert fraai de jarenlange toewijding van Dick als koorzanger. ‘Toewijding’ is sowieso een woord dat zijn inzet goed typeert.

De brede lach op de foto was de twee afgelopen jaren niet meer haalbaar voor Dick. Een klein lachje kon er soms nog vanaf, maar het was altijd vermengd met tranen van machteloosheid over het verlies van krachten.

Op 19 maart namen wij afscheid van Dick in Open Hof. Velen waren aanwezig in de kerk om de betekenis van Dick voor onze gemeenschap tot uitdrukking te brengen. Het Christelijk Mannenkoor Alexander, waar Dick toe behoorde zong onder leiding van Arjan Breukhoven gloedvol een aantal liederen. Zoon Dick schetste zijn vaders leven in rake bewoordingen. Ook had hij gezorgd voor een mooie powerpoint presentatie van Dick door de tijden heen. Psalm 23 was, als meest geliefde tekst van Dick en Paula, ook op deze dag uitgangspunt voor de overdenking. Soms, als ik Dick opzocht leek het of de intimiteit van de psalm ‘in een donker dal’ voelbaar was, als Gods tastbare aanwezigheid tussen ons in.

De eeuwige rust komt Dick van der Poort nu ook helemaal toe.

Guus Koelman



In memoriam Narda Walraven-Kwanten



Woensdag 27 maart overleed Leonarda Antonia Walraven-Kwanten in de leeftijd van 92 jaar. Met haar man Jan, woonde zij aan de Albert Schweitzerplaats. Zij hadden drie kinderen, vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Na het overlijden van Jan, twaalf jaar geleden, zette Narda haar leven in de flat voort, tot het zelfstandig wonen, ook met alle hulp vanuit de familie, geen doen meer was. Medio 2023 verhuisde Narda naar zorgcentrum Liduina, waar zij tot haar overlijden heeft gewoond.

Van katholieke huize begonnen Jan en Narda zich gaandeweg steeds beter thuis te voelen in de Protestantse diensten en hebben zij zich over laten schrijven. Zij waren overigens de oecumene van harte toegevoegd en Narda heeft met veel genoegen deelgenomen aan de Berlin-Grünau groep.

Narda hield zeker van een feestje. Ik herinner mij dat wij haar verjaardag op 5 december eens vierden in het pannenkoekenhuis van zoon Léon en ik de gelegenheid kon aangrijpen om voor Sinterklaas te spelen, met An Koning aan mijn zij als Zwarte Piet (toen dat nog kon), met alle hilariteit van dien. Haar laatste verjaardag vorig jaar was een vergelijkbaar succes. Dit keer stond ik in de ‘coulissen’ van de benedenzaal van Liduina, en zag hoe de Goedheiligman uitpakte, met een dolenthousiaste Narda op de eerste rij.

Tijdens het afscheid op donderdag 4 april in uitvaartcentrum Van der Spek sprak zoon Evert over het gezin waarin hij opgroeide als een warm nest. Ze hadden het niet breed, maar zijn ouders wisten hem een ‘rijk gevoel mee te geven’. Schoondochter Tanja sprak over de door haar geheugenverlies lastige laatste tijd, die Narda toch ook wel wist te relativeren: ‘Ach ja, dan moet je maar niet zo oud worden’.

De bomenlaan, het schilderij van haar schoonvader, dat Jan en Narda gekregen ter gelegenheid van hun huwelijk in 1956, bleef altijd prominent de muur in de woonkamer sieren en bracht nu ook, naast de kist opgesteld, als het ware een laatste groet.

In de hal stonden we na de plechtigheid te wachten voor het vormen van een kleine erehaag. Ik keek naar het beeldscherm achter me met een mooie foto van Narda. Ze had een briefje in haar hand dat ik van die afstand niet kon lezen. Ik liep ernaartoe en las: ‘Dank jullie wel allemaal’.

Guus Koelman

De oogst van de gemeentebijeenkomst zondag 17 maart

Op zondag 17 maart is er een gemeentebijeenkomst geweest over ontmoeten en leren. Aan de gemeentelieden is gevraagd waar zij behoefte aan hebben in het kader van "ontmoeten en leren", gericht op komende activiteiten in het seizoen 2024-2025. De oogst van die dag, die besproken is in de wijkkerkenraad, is hieronder weergegeven.

Algemene punten

De gemeentebijeenkomst had een goede opkomst en respons. De bijeenkomst heeft een groot aantal reacties en suggesties opgeleverd. De zondagse ontmoetingsmiddagen zijn door de aanwezigen het meest bezocht. De reacties geven inzicht in behoeften en wensen van gemeentelieden. Hieruit hebben we een concreet aantal mogelijke activiteiten gehaald, die we nader gaan onderzoeken. Zo mogelijk spelen we punten door naar naar betreffende personen of groepen voor verdere verkenning of uitwerking. Nieuwe activiteiten krijgen een plaats in de activiteitengids 2024-2025.

Wat gaan we verder verkennen en uitwerken?

Bijeenkomsten rond het boek "Zondagmorgen" van Willem Jan Otten;

Meditatief schilderen; in ieder geval in de adventsperiode;

"eten met Toos, b.v. lunches met bezinning";

Groene kerken; over activiteiten in gesprek gaan met o.a. werkgroep groene kerken;

Bijeenkomsten rond het boek "Levenslessen van een rabbijn" van Awraham Soetendorp,;

Mensen actief benaderen over belangstelling voor groep "Leven na verlies";

Preeknaabespreking hervatten; zo eens per ca 8 weken;

Verkennen of er belangstelling is de buurtgespreksgroepen weer actief te maken; in samenwerking met de buurtleden;

Jeugd en jongeren; bekijken of er voor de tienergroep wellicht op termijn iets met hen in een kerkdienst gedaan kan worden.

Gegeven tips en adviezen

Veel ouderen gaan niet meer 's avonds de deur uit. Organiseer het overdag voor hen. Neem de tienerdiensten in het dienstrooster op. Er is behoefte om in kleine groepen iets te doen.

Het zou mooi zijn als een deel van het verkenningswerk door gemeentelieden gedaan zou worden. Heeft u zin om aan de voorbereiding van één van de genoemde punten mee te doen, meld u dan bij ds Joan van Kempen.

Joan van Kempen en Hans Ros

Laten wij versjes van de Here zingen

Dat, wat ik u wil vertellen, heeft lang geleden plaatsgevonden. Ik was nog een kind. Het is van mij een herinnering, of liever gezegd zijn het flarden van een herinnering.

Het was, denk ik, 1942-'43 dus midden in de oorlog. Of het nu zomer was of winter, dat weet ik niet meer. Maar wel weet ik dat het nacht was en héél donker. Nu was dat voor die tijd niets bijzonders want de Duitsers hadden namelijk bevolen dat er 's avonds bij het donker worden buiten geen enkel licht mocht branden. Verder moesten 's avonds alle ramen van de huizen geblindeerd zijn met donker papier. Als het licht aangestoken werd, mocht er geen glimpje licht van binnen naar buiten schijnen.

Wij waren thuis met z'n achten. Mijn oma, zij woonde bij ons in, mijn ouders, mijn twee broers, mijn twee zusjes en ik. Wij woonden op een bovenhuis met een zolder. Op die zolder waren twee kamertjes, één voor de jongens en één voor de meisjes.

's Nachts als het donker was, brandde er op de overloop van de zolder een heel klein lampje.

Vlakbij waar wij woonden hadden de Duitsers afweergeschut opgesteld. 's Nachts kwamen er dikwijls Engelse vliegtuigen overvliegen om in Duitsland te gaan bombarderen. Zodra de Engelsen genaderd waren werd er op hen geschoten en schoten de Engelsen terug.

Ik weet wel dat ik altijd diep onder de dekens kroop, want dan hoorde ik het wat minder.

Maar eens, op een nacht, wat er precies aan de hand was weet ik niet meer, werd er zo hevig geschoten, dat het hele huis schudde en trilde. Het zou ook nog kunnen dat er gebombardeerd werd. In ieder geval was het zeer beangstigend.

Wij zijn allen snel uit bed gekomen en hebben gauw wat kleren gepakt en zijn beneden in de tussenkamer gaan zitten. De tussenkamer was de slaapkamer van mijn ouders. Wij waren bang, héél bang en kropen dicht tegen elkaar aan. En toen wij daar zo zaten, zei mijn jongste zusje plotseling: "Laten wij versjes van de Here zingen". Dat hebben we gedaan. Welke versjes? Ik weet het niet meer, maar wij hebben gezongen.

Buiten was het angstaanjagend, maar binnen in die kleine tussenkamer veranderde iets. En dat iets, kan ik niet onder woorden brengen. Je zou misschien kunnen zeggen dat de angst die er was, niet meer overheerste.

Ik heb al gezegd, wij waren thuis met z'n achten. Mijn oma, mijn ouders, mijn twee broers, mijn twee zusjes en ik. Of was het toch iets anders?

"Laten wij versjes van de Here zingen"

Seya Leezer-Scholts

Hoge prijs voor ons nieuw begin

Agnus Dei is het latijn voor Lam Gods en daarmee wordt Jezus bedoeld. We hebben dit niet zomaar verzonden, we vinden het in het evangelie.

In het evangelie van Johannes 1 kunnen we lezen dat Johannes de Doper Jezus het 'Lam van God' noemt.

"De volgende dag zag hij Jezus terwijl die naar hem toekwam". Dan zegt hij: "Daar is het Lam van God, degene die de zonden van de wereld wegneemt". De aanwezigen begrepen de woorden van Johannes de Doper. Wij zouden het bijzonder hebben gevonden als iemand zo zou worden genoemd.

Voor de Joden was het een duidelijke verwijzing. Zij kenden een ritueel om de gezamenlijke zonde van het volk der Israëlieten voor God te verzoenen. Een maal per jaar ging de hogepriester het Heilige der Heilige binnen om, met het bloed van een onschuldig lam, de zonden van het volk te bedekken. Dat deed hij door het bloed op het 'verzoendeksel' van de Ark van het Verbond te spreken. Hiermee werd symbolisch aangegeven dat de Goddelijke Wet, in de Ark vertegenwoordigd door de Tien geboden, door God niet meer in de sjechina* kon worden gezien. Omdat het bloed het deksel bedekte. Hierom draaide de hele eredienst van Israël.

Wat betekent dat voor ons als we Pasen vieren?

Gelet op dit evangelie noemen wij Jezus het Lam van God, een offerlam. Hij, die onschuldig is geofferd, hij heeft dat ondergaan, zijn leven gegeven. Dat deed Hij om de zonden te bedekken, van alle mensen, inclusief die van elk van ons persoonlijk. Zo heeft Hij de vriendschapsband van God met ons hersteld.

Jezus heeft een hoge prijs betaald, zijn leven voor elk van ons gegeven en de hemelpoort geopend. Alle reden voor dankbaarheid.

Maar Pasen zou geen feest zijn, als Jezus de dood niet had overwonnen. Na drie dagen is Hij uit de dood verrezen. De opstanding. Een nieuw begin. Niet de dood overwint, ook figuurlijk niet, want ook voor ons in het dagelijks leven is er met zijn kracht de mogelijkheid van een nieuw begin.

* Sjechina = Gods woord op aarde. Dit woord vinden we in de Talmoed als begrip voor de ontmoeting tussen God en de Israëlieten in de woestijn.

*Claus Weggeman
weggemanbali@hotmail.nl*

Open Hof en de Oekraïners

Sinds 2 jaar dient het voormalig kantoorgebouw van Aafje aan de Sigrid Undsetweg als opvangcentrum voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Er wonen zo'n 80 mensen, alleenstaanden, één-oudergezinnen en echtparen, verdeeld over 40 appartementen.

Onlangs is een groep ouders met kinderen verhuisd naar het Oekraïne-dorp in Vlaardingen. Nieuwe mensen hebben de open plekken opgevuld.

De meeste bewoners werken, vooral in de kassen; de kinderen gaan naar school met deels een Nederlands, deels een Oekraïens programma. Een aantal bewoners zit op Nederlandse les.

Van het begin af aan hebben vrijwilligers van Open Hof en de Ontmoetingskerk, met steun van Vluchtelingenopvang Ommoord/Zevenkamp, eenvoudige activiteiten ondernomen, b.v. schilderen. In het afgelopen half jaar maakten we zeven kinderen en hun ouders blij met schoolartikelen en bezorgden we twee fietsen.

De staf (Leger des Heils) heeft gevraagd om Bijbelverhalen te komen vertellen. Twee keer hebben we nu enthousiaste kinderen gehad die luisterden naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan en dat over de Goede Herder. De vertelling is eerder een voordracht die vertaald wordt. Daarna zagen we de kinderen en soms ook ouders vol overgave iets maken dat verband houdt met het verhaal.

Ouders vertellen dat het heerlijk is om even heel wat anders te doen dan te zorgen of te piekeren hoe het verder moet. Zo blijkt een kleine actie zinvol te zijn. Een derde verhaal wordt door ons voorbereiden.

Ons eigen Paasfeest was aanleiding om een lentegroet te brengen bij de Oekraïners (hun Pasen is pas op 5 mei) in de vorm van 40 bakjes met bloembollen en zakjes eitjes. Daarbij onze welgemeende wens om moed te houden in deze moeilijke tijd.

Elke keer als we in de opvang komen zien we de enorme energie van de kinderen. Ze rennen en springen rond in de recreatieruimte.

Sommige ouders zuchten dat er weinig te doen is voor de kinderen. Een spelactiviteit zou de kinderen en henzelf goed doen. Drie moeders willen mee organiseren, maar leggen de bal bij ons.

Het zou mooi zijn als we 1 x per maand voor de kinderen een middag met eenvoudige spelletjes kunnen organiseren.

Daarvoor hebben we twee vrijwilligers nodig. Meld u aan als u tijd en zin heeft.

*Paul Bergmans
Vluchtelingenopvang
Ommoord – Zevenkamp
e-mail: ripa@planet.nl
tel: 06 2055 2965*



In memoriam de heer C. Spek, Zaterdag 30 maart 2024 is de heer C. Spek overleden in de leeftijd van 86 jaar.

In de realisatie naar ons nieuwe kerkgebouw had de heer Spek een cruciaal aandeel. Vanaf 2004 was hij adviseur in de Stuurgroep namens het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken Zuid Holland voor de PKN. In 2006 was Cor Spek toegetreden als bouwkundig lid van de Stuurgroep Nieuwbouw Open Hof.

Cor Spek was een persoonlijkheid die zeer nauwgezet en met veel inzet en passie in de Stuurgroep aanwezig was. Zijn deskundige inbreng als bouwkundige op gebied van de nieuw te bouwen kerk was groot.

Mijn herinneringen aan hem waren de dagelijks gesprekken die we voerden over de voortgang van het proces. Als voorzitter was het mijn taak om de processen afdoende te bewaken en met hem af te stemmen. Vervolgens verantwoordden en bediscussieerden we onze zienswijze in de Stuurgroep.

Vele overleggen met partijen als het Bisdop, Rotterdam Noordrand, Stedenbouw Rotterdam en Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. waren nodig om tot een goede afstemming te komen. Daarnaast waren de vergaderingen met de besturen van de kerken en kerk-gangers van groot belang om in het proces te kunnen blijven oplopen. In al die gesprekken heeft Cor Spek zijn deskundigheid laten gelden. Zijn vasthoudendheid was groot om tot een goed product te komen. Niets werd door hem aan het toeval overgelaten.

Het is mede aan Cor Spek te danken dat het eerste ontwerp uit 2004 door de Stuurgroep is afgewezen. Ik herinner mij het moment nog goed in 2006 dat hij mij belde. "Jan, ik wil een nieuw ontwerp gaan tekenen. Kom je?" "Ja, ik kom en dan neem ik Henk Lengkeek, secretaris van de Stuurgroep mee." was mijn reactie. Op die bewuste vrijdagmiddag bij Cor thuis heeft in goede samenwerking onze huidige kerk zijn vorm gekregen. In 2009 is met goedkeuring van alle partijen het voorlopige ontwerp omgezet in een definitief ontwerp.

Op 11 september 2009 ging de officiële 'laatste' paal de grond in. Ons kerkgebouw ging procesmatig het levenslicht aanschouwen met de opening op zaterdag 5 maart 2011 en de eerste gezamenlijke oecumenische viering op zondag 6 maart 2011. Een kerkgebouw dat door vele bezoekers zeer wordt gewaardeerd door zijn multifunctionele karakter waar je in de sfeervolle Ontmoetingsruimte met elkaar kunt vertoeven.

Een herdenkingsplaat is samen met een korte samenvatting van de bouwgeschiedenis in een loden koker op 14 mei 2011 ingemetseld in de muur aan de voorzijde van Open Hof.

Mijn aandenken aan Cor Spek zijn herinneringen die gepaard gaan met groot respect voor wat hij voor Open Hof heeft betekend.

Jan Groenendijk
oud voorzitter van de bouwcommissie Open Hof

Activiteiten melden voor plaatsing in Open Hof Nieuws, weekbulletin en op de website

Als er een activiteit gepland is in de Open Hof dan kan deze aangemeld worden bij de redactie van het Open Hof Nieuws (redohn@openhof-ommoord.nl), bij de redactie van het weekbulletin (weekbulletin@openhof-ommoord.nl) of bij de redactie van de website (redactiewebsite@openhof-ommoord.nl).

Het is van belang dat activiteiten bij alle drie de redacties afzonderlijk aangemeld worden.

De redacties geven normaal gesproken geen aanmeldingen aan elkaar door. *Namens de redacties.*

Gastvoorgangers

Ds. J.C. (Casper) van Dongen studeerde in Leiden. Tijdens zijn studie werd hij diaken in de Waalse kerk in Rotterdam. Daarna ouderling in de Hervormde kerk in Wageningen en vervolgens predikant in de Hervormde Gemeente van Rossum en Hurwenen, daarna in Baarn en tenslotte 23 jaar in de Duinzicht kerk in Den Haag. Hij was al in zijn studententijd breed geïnteresseerd in de oecumene in Nederland en in het buitenland en dat is zijn hele leven zo gebleven. Ds. van Dongen is inmiddels met emeritaat.

Ds. Laurens Korevaar is sinds 2013 interim-predikant te Schiedam-Kethel. Daarvoor stond hij te Tienhoven, Middelburg en Bussum. Tot 2012 was Ds. Korevaar predikant in Kralingen. Ook is hij enige jaren docent geweest. O.a. aan de CSG Blaise Pascal in Spijkenisse. Sinds 2011 is hij ook lid van het bestuur van Geestelijke Zorg Levinas. Daarnaast is Ds. Korevaar sinds 2001 actief als mediator.

Ds. H. J. van Laren studeerde theologie in Utrecht en Brussel, werd docent, proponent en gemeente- en instellingspredikant, waarbij hij geboeid raakte door onder meer de joodse leer en het goede gesprek. Hij volgde een Klinisch Pastorale Vorming in Washington DC en was daar student bij Ed Friedman, rabbijn en psychotherapeut. Na een ontmoeting met Viktor Frankl (psychiater en holocaust overlevende) begon hij in New-York aan zijn opleiding tot psychotherapeut, voltooide deze in Utrecht en verkreeg zijn registratie. Hij deed onderzoek voor een diagnostisch ontwikkelingsprofiel, werkte in klinische en ambulante setting met name op het gebied van arbeid en psyche, en was consulent aan een huisartsenopleiding. Hij houdt een kleine praktijk voor psychotherapie, geeft les in Bijbelse ethiek en gaat regelmatig voor in kerkdiensten her en der, soms begeleid door vrouw en dochter op orgel en viool - ze wonen in Den Haag.

STEEHOUWER[®] UITVAART

Zorg met aandacht sinds 1931

Onze zorg, begeleiding en advies dragen al ruim 90 jaar bij aan een persoonlijke en goed georganiseerde begrafenis of crematie, waarbij nabestaanden -ondanks het verlies- (later) met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

010 - 4123755
www.steehouweruitvaart.nl



*Martin E. Kemner,
uitvaartverzorgder*

*Uitvaarkantoor Rotterdam:
Dirk van der Kooijweg 2 (hoek Terbregseweg)*

**Biemans uitvaartzorg,
zeker betrouwbaar**

Biemans uitvaartzorg
Partner van Hess uitvaartzorg

R.K. Uitvaartverzorging

T 010 245 70 90 (dag en nacht) | Hoornsingel 10,
Rotterdam-Overschie | www.biemans-uitvaartzorg.nl

MASAKHANE

PROJECTHULP ZUID-AFRIKA

Samen bouwen aan een betere toekomst!

www.stichting-masakhane.nl

info@stichting-masakhane.nl

Thérèse en Martijn van Rossum

Rekening (IBAN): NL51 TRIO 0197844006

tnv Stichting Masakhane te Gouda



**Zalen :
overdag
en
s' avonds**

06 153 671 35

Wisseling van het stokje (oftewel baton) afscheid van John Kropmans als dirigent IMT-koor

In oktober 2011 werd door Barend en John Kropmans het Rouwkoor opgericht. Inmiddels is de naam: In Manus Tuas (In Uw Handen) IMT



John heeft dit koor bijna 12½ jaar gedirigeerd, maar door fysieke omstandigheden moet hij er nu mee stoppen. Vrijdag 22 maart 2024 heeft hij de baton overgedragen aan Thérèse Hanssen.

Els heeft in haar toespraak de bekende anekdote over de naamsverwisseling aangehaald: John had nogal moeite om na een heleboel jaren “Barend zou jij...” nu “Kees, zou jij...” te roepen. Kees heeft toen een pet met zijn naam erop op zijn hoofd gezet... maar het was best lastig!



Zoals John vaak een lied voor iemand maakte, hebben een paar koorleden een lied voor John gemaakt op de melodie van: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’:

Zomaar een plan, uit 'n paar hoofden,
 'n groep die voor zingen open staat .
 John was de man in wie wij geloofden;
 Hij die het echt gebeuren laat .
 Groep die een levend zangkoor werd,
 toen hij er voor ging staan,
 Zo muzikaal begaan

Mensen van 't koor hierheen gekomen
 Voor deze laatste keer met John.
 Wij danken jou voor al die jaren
 voor al het werk sinds jij begon.
 In Manus Tuas zingt altijd graag
 Ons 'hart' klinkt er doorheen

Maar -net als wij- John werd ook ouder ,
 al is' m dat niet aan te zien;
 Krijgt steeds meer last van zijn schouder
 Stoppen is dan het beste misschien?
 Wikken en wegen, een moeilijk besluit,
 dat hij genomen heeft
 Zijn 'kind' uit handen geeft

Dag dirigent, welkom als zanger.
 Ben je tenor of liever bas?
 Een keer per maand 'n morgen studeren
 Je krachtige stem komt goed van pas
 Kees kwam na Barend, Thérèse na John
 Daar zijn wij dankbaar voor;
 Ons koor kan toch weer door!!

Dori Heijmans



Donderdag	25 april	Deuteronomium 4,1-9
Vrijdag	26 april	Deuteronomium 4,10-20
Zaterdag	27 april	Psalm 22,1-22
Zondag	28 april	Psalm 22,23-32
Maandag	29 april	Deuteronomium 4,21-31
Dinsdag	30 april	Deuteronomium 4,32-40
Woensdag	01 mei	Psalm 107,1-9
Donderdag	02 mei	Psalm 107,10-22
Vrijdag	03 mei	Psalm 107,23-32
Zaterdag	04 mei	Psalm 107,33-43
Zondag	05 mei	1 Johannes 4,1-10
Maandag	06 mei	1 Johannes 4,11-21
Dinsdag	07 mei	1 Johannes 5,1-12
Woensdag	08 mei	1 Johannes 5,13-21
Donderdag	09 mei	Psalm 47
Vrijdag	10 mei	Handelingen 1,1-14
Zaterdag	11 mei	Handelingen 1,15-26
Zondag	12 mei	Leviticus 23,1-14
Maandag	13 mei	Leviticus 23,15-22
Dinsdag	14 mei	Leviticus 23,23-36
Woensdag	15 mei	Leviticus 23,37-44
Donderdag	16 mei	Leviticus 24,1-9
Vrijdag	17 mei	Psalm 104,1-23
Zaterdag	18 mei	Psalm 104,24-35
Zondag	19 mei	Handelingen 2,1-13
Maandag	20 mei	Handelingen 2,14-24
Dinsdag	21 mei	Handelingen 2,25-36
Woensdag	22 mei	Handelingen 2,37-47
Donderdag	23 mei	Deuteronomium 4,41-5,5a
Vrijdag	24 mei	Deuteronomium 5,5b-21
Zaterdag	25 mei	Deuteronomium 5,22-33
Zondag	26 mei	Deuteronomium 6,1-9
Maandag	27 mei	Deuteronomium 6,10-25
Dinsdag	28 mei	Handelingen 3,1-10
Woensdag	29 mei	Handelingen 3,11-26
Donderdag	30 mei	Handelingen 4,1-12
Vrijdag	31 mei	Handelingen 4,13-22
Zaterdag	01 juni	Handelingen 4,23-31
Zondag	02 juni	Marcus 2,23-3,6
Maandag	03 juni	Marcus 3,7-19
Dinsdag	04 juni	Marcus 3,20-35
Woensdag	05 juni	Handelingen 4,32-5,11
Donderdag	06 juni	Handelingen 5,12-21a
Vrijdag	07 juni	Handelingen 5,21b-32
Zaterdag	08 juni	Handelingen 5,33-42
Zondag	09 juni	Handelingen 6,1-15
Maandag	10 juni	Handelingen 7,1-16
Dinsdag	11 juni	Handelingen 7,17-34
Woensdag	12 juni	Handelingen 7,35-43
Donderdag	13 juni	Handelingen 7,44-8,1a

Dichterlijke woorden Zie de mens

Gevallen, vernederd,
gepest, monddood gemaakt
veracht, uitgekotst,
geminacht, bedreigd,
misbruikt en verraden,
uitgelachen, kapot gemaakt,
van God en alleman verlaten
Maar toch ...

hij krabbelt uit de put,
uit de leeuwenkuil
uit de vurige oven
uit de gevangenis
uit de vis, uit het graf.
De doodswateren hebben
geen vat op hem.

Hij komt ze te boven,
Hij loopt erover.
Hij gaat de weg
van dood naar leven
van donker naar licht
van wanhoop naar hoop
van ondergang naar overwinning
van ballingschap naar bevrijding
van Egypte naar het beloofde land
door de woestijn naar de tuin van Heden.

Hij laat zich niet kisten. Hij staat op!
Gisteren, vandaag en alle dagen.

Anneke van Wijngaarden (1943)

In het Nieuwe Testament draait het om Jezus, ook wel Christus, naar wie wij ons noemen. Als onderdeel van 2000 jaar christendom zijn wij mensen die ons door zijn woorden en daden laten inspireren. Jezus leefde in een bezet land. Het Romeinse wereldrijk met goddelijke keizers maakte de dienst uit. In de evangeliën kunnen we lezen hoe dat ging. Eigenlijk merk je er niet zoveel van, totdat er een conflict dreigt. Als het om rust en orde gaat is de handelwijze genadeloos en het is de vraag of er al veel veranderd is. Jezus was een jood voor wie het 'oude testament' de Bijbel was. Daaruit leefde hij. In het bovenstaande gedicht is die verwantschap terug te vinden.

Diverse verhalen uit het Oude Testament, de Tenach, spelen een rol. Ze vertellen en bemoedigen.

Het goede gaat het toch winnen. Hoe verwarrend de Paasverhalen ook lijken, het is aan ons om ons te laten inspireren, om op te staan in een wereld die verlangt naar het goede. Daarom ook hebben we dit gedicht gelezen tijdens de poëzieochtend na Pasen.

Barend van Wijngaarden



Open Hof Gemeenschap

Rooms-Katholiek

Overleden:

27 mrt.	Tomás Artiel	86 jr.
---------	--------------	--------

Protestantse Kerk Nederland

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:

Overleden:

28 feb.	Pieterella Kanaar-Madern	88 jr.
13 mrt.	Dirk Jan van der Poort	85 jr.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe bij dit verlies en gemis.



Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand
Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg

19 mei	11.30 uur	Mw. Maya Walburg, Protestantse half twaalf dienst. Jong en oud zijn natuurlijk weer van harte welkom!
Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629)		



Datum	Tijd	Activiteit (locatie is in Open Hof tenzij anders vermeld)
21 apr	09.30	Kinderdienst.
21 apr.	Ca. 12.15	Na de RK-Viering: Amnesty International Schrijfactie.
26 apr		Koningssspelen
27 apr		Koningsdag in Emmen.
28 apr	09.30	Meivakantie, geen kinderdienst.
29 apr		Nationale Herdenking april-meistakingen.
30 apr	10.00 -14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
01 mei	09.30-15.00	Bazaar.
03 mei	10.00	Koffieochtend, thema: Voedseldroppings mei 1945 Terbregge. Locatie Fonteinkerker. Zie ook artikel in OHN2024-04.
04 mei		Dodenherdenking.
05 mei		Bevrijdingsdag.
05 mei	09.30	Meivakantie, geen Kinderdienst.
07 mei		Eurovisie Songfestival in Malmö, Zweden. T/m 11 mei.
08 mei	11.00	Marktconcert. Met gast-organist Cora Mulder. Zie ook artikel in OHN2024-04.
09 mei	7.00	Hemelvaartsdag, in Open Hof: We beginnen om 7.00u aan een wandeling. Daarna is er een ontbijt in de Ontmoetingsruimte om 8.30u. Aansluitend om 9.30u de PKN dienst. Zie ook artikel in OHN2024-04.
09 mei		Heilige Bloedprocessie in Brugge.
12 mei		Moederdag.
12 mei	09.30	Meivakantie, geen Kinderdienst.
12 mei		Uiterste inzenddatum van de Open Hof Pinkster-fotowedstrijd: Vang de Geest! Zie artikel in OHN2024-04.
14 mei		Centraal examen voor middelbare scholieren, eerste tijdvak. T/m 29 mei.

14 mei	10.00 -14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
14 mei	10.00	Poëzieochtend.
15 mei	09.30-15.00	Bazaar.
17 mei		Verjaardag van Koningin Máxima (53).
19 mei	11.15	Kinderdienst, Pinksteren.
19 mei	Ca. 12.15	Na de Oec. Viering: Amnesty International Schrijfactie.
22 mei	10.00	Marktgesprek.
26 mei	09.30	Kinderdienst/ Tienerdienst.
28 mei	10.00 -14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
29 mei		Feyenoord won 50 jaar geleden als eerste Nederlandse club de UEFA Cup na 2-0 zege op Tottenham Hotspurs.
29 mei	09.30-15.00	Mini-bazaar met alleen kleding.
31 mei	14.00	Filmhuis: "The Queen". Zie ook artikel in OHN2024-04.
02 jun	09.30	Kinderdienst.
04 jun	10.00 -14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
05 jun	09.30-15.00	Bazaar.
06 jun		Verkiezingen Europees Parlement in Nederland.
08 jun	20.00	Zaterdagavondconcert met vocaal ensemble Fonos. Zie ook artikel OHN2024-04
09 jun	09.30	Geen Kinderdienst, i.v.m. Kliederkerk om 15.15.
09 jun	15.15	Kliederkerk.
11 jun	10.00	Poëzieochtend.
12 jun		Nationale Buitenspeeldag.
12 jun	11.00	Marktconcert. Met multi-talent Lara van den Berg. Zie ook artikel in OHN2024-04.
16 jun		Vaderdag.
16 jun		Islamitisch Offerfeest. T/m 18 juni. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon te offeren voor God.



Jeroen Salet

Salet

Uitvaartverzorging

010 - 707 15 40

"Een mooi en gedenkwaardig afscheid voor iedereen."

WWW.SALETUITVAARTVERZORGING.NL



Wij zijn en blijven op zoek naar vrijwilligers. Wellicht heeft u interesse om een deel van uw kostbare vrije tijd in te wisselen voor vrijwilligersactiviteiten. Zo ja, kijk dan eens op onze website www.openhof-ommoord.nl. Onder het kopje "organisatie - actuele vacatures" kunt u vinden waar Open Hof naar op zoek is.

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG**

**WERD HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje

Hier had uw ADVERTENTIE kunnen staan! Inlichtingen: mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater
Telefoon 010 420 13 47

**Sinds 1975 uw vertrouwde adres in
Ommoord !**

Tandtechniek
BENISI

- * Reparaties klaar terwijl u wacht
- * Thuisbezoek is mogelijk
- * Vervaardiging van kunstgebitten, partiële protheses en frames

**Vergoeding van alle
Ziektekostenverzekeraars**

**Hanespoordoorn 28, Ommoord
Tel.: (010) 421 58 91 / 06-249 148 26**



**Concert
Symposium
Manifestatie ?
06 2557 1531**

VERHUIZEN?

Help onze administratie.
Geef uw verhuizing door aan de parochie.
(in de brievenbus van de pastorie)
u kunt ook op een PTT-Verhuisbericht
'RK-parochie' aankruisen

LAAT JE KENNEN!

Geestelijke verzorging in De Vijf Havens en de Varenoord

Ds. Rianne van Halsema,
ma, vr en 2^e zondag van de maand
telefoon 06 4664 2298

Pastor Maurice van der Put,
maandagochtend, woensdagochtend,
4^e zondag van de maand
telefoon 06 2159 7724



Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of ziekenhuisopname, neem dan contact op met:
uw wijkpredikant of
met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020
van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur

Spreekuur

Een R.K. Pastor houdt spreekuur
in Open Hof op:

maandagmorgen
tussen 10 en 11 uur

Eventueel aanbellen en
u wordt te woord gestaan

Ondersteuning voor rouwenden

Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de gelegenheid heeft om in groepsverband te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belangstelling, eenmaal per jaar georganiseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de telefoonpost of het parochiesecretariaat van de Christoffelparochie.

Autovervoer

Voor vervoer per auto naar de protestantse dienst in Open Hof Ommoord kunt u contact opnemen met:

Dhr. Ary Greevenbosch,
tel: 010 421 59 20



Zalen :
overdag
en
s' avonds
06 2557 1531



Hier uw bruiloft vieren ?

Dat kan !

Bel Marieke
of Martine

06 2557 1531

INHOUD	
Pinksteren	3
Kinderdienst 9.30 uur	4
Amnesty schrijfactie	4
Culturele koffie-ochtend	4/5
Marktconcerten 8/5 en 12/6	5
Van uw predikant	5/6
Pinksteren vieren we samen	6
Filmhuis Open Hof	6/7
Vocaal ensemble Fonos 8/6	7
Zomersluiting bazaar	7
Bazaarberichten	7
In memoriam Dick van der Poort	8
In memoriam Narda Walraven-Kwanten	8
De oogst van de gemeentebijeenkomst	9
Laten we versjes van de Here zingen	9
Hoge prijs voor ons nieuw begin	10
Open Hof en de Oekraïners	10
In memoriam de heer C. Spek	11
Activiteiten melden voor Open Hof Nieuws, weekbulletin en website	11
Gastvoorgangers	11
Wisseling van het stokje (baton)	13
Bijbelleesrooster	13
Dichterlijke woorden	14
Open Hof Gemeenschap	14
Half twaalf dienst Hillegondakerk	14
Agenda Open Hof	15
Autovervoer	17
Vieringen Capelle a.d. IJssel, Nieuwerkerk a.d. IJssel, Krimpem a.d. IJssel en Lekkerkerk	18
Diensten Open Hof	19
Vieringen Alexanderpolder	19

Lekkerkerk

H. Jozef, Emmastraat 26, tel:06 1045 8707

28 april	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
05 mei	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
12 mei	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
19 mei	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Pinksteren.</i>
26 mei	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen. <i>Drie-eenheid.</i>
02 juni	09.30 uur	R. van Breemen, Communieviering. <i>Sacramentszondag.</i>
09 juni	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.

Capelle a/d IJssel

Pauluskerk, Merellaan 352, tel:010 450 23 54

28 april	11.00 uur	G. Martens, Communieviering.
03 mei	10.00 uur	De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep.
05 mei	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
09 mei	11.00 uur	J. de Lange, Eucharistieviering. Eerste Heilige Communie. <i>Hemelvaartsdag.</i>
12 mei	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. M.m.v. RK Koor Open Hof.
19 mei	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen. <i>Pinksteren.</i>
26 mei	11.00 uur	G. Martens, Communieviering. <i>Drie-eenheid.</i>
02 juni	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Sacramentszondag.</i>
07 juni	10.00 uur	De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep.
09 juni	11.00 uur	G. Martens, Communieviering.

Nieuwerkerk a/d IJssel

St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel: 0180 312 263

28 april	09.30 uur	G. Martens, Communie-
05 mei	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
09 mei	09.30 uur	J. de Lange, Eucharistie-
12 mei	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
19 mei	09.30 uur	Communieviering o.l.v.
26 mei	09.30 uur	G. Martens, Communie-
02 juni	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering, Eerste Heilige Communie. <i>Sacramentszondag.</i>
09 juni	09.30 uur	G. Martens, Communieviering.

Krimpen a/d IJssel

H.Maria Koningin, Memlinghof 2, tel: 0180 561287

28 april	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
05 mei	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. Eerste Heilige Communie.
09 mei	11.00 uur	R. van Breemen, Communieviering. <i>Hemelvaartsdag.</i>
12 mei	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
19 mei	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Pinksteren.</i>
26 mei	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen. <i>Drie-eenheid.</i>
02 juni	11.00 uur	R. van Breemen, Communieviering. <i>Sacramentszondag.</i>
09 juni	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.

Dienstenschema

28 april	Open Hof	09.30 uur *	Prot .	W. in 't Hout.
	De Vijf Havens	10.30 uur	R-K	M. van der Put, Woord en Communieviering.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	F.L. Martens en T. van Os, Communieviering.
29 april	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
05 mei	Open Hof	09.30 uur *	Prot .	C. van Dongen.
		11.15 uur	R-k	R. van Breemen, Communieviering.
06 mei	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
09 mei <i>Hemelvaart</i>	Open Hof	09.30 uur	Prot .	J. van Kempen.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	H. Flohr, Eucharistieviering.
12 mei	Open Hof	09.30 uur *	Prot .	L. Korevaar.
	De Vijf Havens	10.30 uur	Prot .	E.A. van Halsema.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	T. van Os en L. Kornet, Communieviering.
13 mei	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
19 mei <i>Pinksteren</i>	Open Hof	11.15 uur	Oec .	J. van Kempen en G. Martens. Met medewerking van Open Hof Cantorij.
26 mei	Open Hof	09.30 uur *	Prot .	ds. J.G. Amesz.
	De Vijf Havens	10.30 uur	R-K	M. van der Put, Woord en Communieviering
	Open Hof	11.15 uur	R-K	F.L. Martens en L. Kornet, Communieviering. <i>Drie-eenheid.</i>
27 mei	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
02 juni	Open Hof	09.30 uur *	Prot .	H.J. van Laren.
		11.15 uur	R-K	G. Martens, Communieviering. M.m.v. Oecumenisch Ouderenkoor Open Hof. <i>Sacramentszondag.</i>
03 juni	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
09 juni	Open Hof	09.30 uur *	Prot .	J. van Kempen.
	De Vijf Havens	10.30 uur	Prot .	E.A. van Halsema.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	J. de Lange, Eucharistieviering. Met medewerking van RK Koor Open Hof.
10 juni	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina:15

Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 11

De diensten in Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk vindt u op pagina 18

Alexanderpolder

Caeciliakerk, Zoicherstraat 90, tel:0104201652

28 april	09.45 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
05 mei	09.45 uur	R. van Breemen, Communieviering.
09 mei	09.45 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Hemelvaartsdag.</i>
12 mei	09.45 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
19 mei	09.45 uur	G. Martens, Communieviering. <i>Pinksteren.</i>
26 mei	09.45 uur	H. Flohr, Eucharistieviering, Eerste Heilige Communie. <i>Drie-eenheid.</i>
02 juni	09.45 uur	G. Martens, Communieviering. <i>Sacramentszondag.</i>
09 juni	09.45 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.

JAC DEN HOLLANDER VERHUIZINGEN

Particulieren, Kantoor-, Bedrijfs-, Projectverhuizingen
Emigratieverpakkingen, Nieuwe verwarmde inboedelopslag
Bekend met rijks- en gemeenteregelingen.
Vrijblijvende prijsopgave. Modern materiaal



Andries Copierhof 7 - 3059 LM Rotterdam

010 - 455 15 88 / 455 56 16
Fax 010 - 455 56 32



Altijd de mooiste mode
voor jong en oud

Wij hebben volop keus in dames-,
kinder- en babykleding met
een schitterende kwaliteit
en voor betaalbare prijs.
Kom eens een kijkje nemen.



Hesseplaats 195, Rotterdam
Ommoord, Tel. (010) 455 54 29
ruime parkeer gelegenheid

Hess uitvaartzorg

Christelijke toewijding in uitvaarten

Naast de eigen locaties van Hess in Rotterdam en Capelle aan den IJssel
zijn alle uitvaartcentra bij u in de regio via Hess beschikbaar.

Wie uw verzekeraar ook is, Hess verzorgt de uitvaart.

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP WWW.HESS.NL
VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET.



Vertrouwd Familiebedrijf
SINDS 1912

Schildersbedrijf Ommoord

Voor al uw binnen-en buitenschilderwerk

G. Verhagen
Dennekruid 25
3068 SC Rotterdam
Tel. Nr. 010-4551751
Mob. Nr. 06-51887564



Prijsopgave gratis en vrijblijvend
K.v.k Rotterdam: 24330449

Fysiotherapie Galema

Fysiotherapie - Manuele Therapie - Echografie
Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion
G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof)
3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06

www.fysiotherapiegalema.nl

email: info@fysiotherapiegalema.nl

**vrijwilligers
gevraagd!**

WE 
VOLUNTEERS