



Open Hof Nieuws

Jaargang 49 nr. 06

augustus/september 2023

In dit nummer onder meer:

Wie is de baas van onze tong?

Tienerkamp al weer voorbij...

Filmhuis: 'Un Triumph'

Ds. Joan van Kempen stelt zich voor

Wandeling voor de Schepping

PKN Startzondag

Marktconcert en Zondagavondconcert

Uitgave van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel
Parochie en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord in Rotterdam.



Adressen en contactgegevens

Bezorging

Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord**Adres:**

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam Tel: 010 421 14 76

Telefoonpost:Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz.
Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020.**Koster-beheerders:**

Martine Zuidervaart zaalhuuroh@gmail.com Tel. 06 1536 7135

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerder**Coördinator van de vrijwillige koster in R.K. diensten:**

Dhr. W. Verschuur wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867

Coördinator van de vrijwillige koster in PKN diensten:

Dhr. E. van Rossum egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 010 455 65 57

Stichting Kerken Ommoord (SKO)

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter) Tel. 06 4215 2621

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332

Pastores:Dhr. H. Flohr pastor.flohr@christoffelparochie.nl
Dhr. J. de Lange pastor.delange@christoffelparochie.nl
Mw. G. Martens pastor.martens@christoffelparochie.nl
Dhr. R. van Breemen pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl
Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.**Secretariaat:** openhof@christoffelparochie.nl**Ledenadministratie:**

Dhr. H. Koster j.koster66@upcmail.nl Tel. 06 2185 3832

Kerkbijdragen:

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof

Centraal ParochiesecretariaatMa., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM
Capelle a/d IJssel Tel: 010 303 88 71**Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord**De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de **Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand**.**Pastores: Ds. Joan van Kempen** predikant@openhof-ommoord.nl Tel. 06 2962 1072**Contactpunt Pastoraat:**

Bea Cox (Pastoraal ouderling) pastoraatpkn@openhof-ommoord.nl Tel.06 4035 7909

Wijkkerkenraad:Dhr. A. Barendrecht (voorzitter) beleid@openhof-ommoord.nl
Mw. A. van Ballegoie (scriba) scriba-openhof@live.nl Tel. 010 455 22 61**Ledenadministratie:**

Mw. J. Wijnand-van Stijn jvanstijn56@gmail.com Tel. 010 455 40 74

Wijkdiaconie:

Dhr. F. Weevers (voorzitter) frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69

Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl
Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.**Wijkraad van Kerkrentmeesters:**

Dhr. A. de Vries (voorzitter) arjenc.devries@upcmail.nl Tel. 06 1091 7175

Akte Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.

CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.

Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Open Hof

Kerkelijk Bureau:Ma./m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00
Scriba: Ds. L. Lafeber Tel: 079 331 46 57**Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)****Coördinatoren Oecumene:**

Dhr. H. Schutte hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224

Dhr. J.B. Barendrecht joostbarendrecht@hotmail.com Tel: 06 1161 7794

Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl**Advertenties:**

Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater veravananrooy@planet.nl Tel: 010 420 13 47

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig ontvangt en er ontbreekt eens een nummer, neemt U dan contact op met voor Ommoord: Dhr H. Koster, tel:420 60 01 Zevenkamp:Mw M. de Koning, tel: 010 220 04 38

Redactie

Redactieadres uitsluitend

Redactie OHN

Open Hof, Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam**Redactieleden:**

Kees Doornhein

Hans Schutte

Rya Lucas

Redactiesecretariaat:

Gerard Timmers tel: 010 455 81 80

Lay-out:

Hetty Nederlof

Girorekening: NL98INGB0004405548
t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam

Kopij

Kopij voor het volgende nummer **OHN 2023-06** dient uiterlijk **donderdag 7 september 2023** in het bezit te zijn van de redactie

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg bestand, per e-mail:

Redohn@openhof-ommoord.nl

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de brievenbus of afgeven bij het buffet).

Alle kopij met naam en telefoonnummer van de auteur.

AVG

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v. Algemene verordening gegevens bescherming.

Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens.

Door het insturen van foto's gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto's. Het is aan de inzender van deze foto's om toestemming tot plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie van Open Hof Nieuws.

Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen in contact te komen.

Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via **redohn@openhof-ommoord.nl**

Wie is de baas over onze tong?

Onze tong is een bijzonder lichaamsdeel. We hebben hem nodig om te spreken, een ijsje mee te eten, en we likken onze vingers ermee af. Zonder tong is het lastig eten en spreken. Het is een kleine spier die belangrijk is en veel kan bereiken of aanrichten.

Jakobus schrijft in Jakobus 3 over onze tong. Hij stelt dat als je de baas bent over je tong, je de baas bent over je hele lichaam. Zoals een roer van een schip klein is, maar wel een groot gevaarte door een storm kan sturen. Of als teugels van een paard: die zijn maar dun, maar door het bit waar de teugels aan vastzitten kunnen we een groot paard sturen. Onze tong heeft net zoveel invloed. Het is een klein lichaamsdeel maar kan grote dingen doen. Een klein vlammetje kan een heel bos in de as leggen. Jakobus vergelijkt onze tong met een vlammetje dat ons hele lichaam slecht maakt. Onze tong doet veel verkeerd: daarmee verwoesten we onszelf en anderen.

Hij schrijft onder andere: “De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn.” (Jakobus 3:7-8, NBV).

Woorden kunnen veel kapotmaken, roddel maakt mensen kapot. Jakobus stelt vast dat het onmogelijk is om onze tong in bedwang te houden: geen mens kan dat. Dat kleine ding in onze mond heeft een ongelofelijke uitwerking. Roddel kan klein beginnen maar, net als een bosbrand die aangewakkerd wordt en het hele bos vernietigt, een leven kapot maken. Halve waarheden, leugens, nepnieuws, nét even anders vertelde verhalen, we zouden het niet moeten doen. Het zorgt voor conflicten, vriendschappen en relaties staan op het spel. En dan die dubbelheid onder gelovigen: “Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?” (Jakobus 3:9-10, NBV).

Dat past inderdaad niet bij elkaar en toch gebeurt dat. Jakobus komt niet met een oproep om dat niet meer te doen. Hij weet hoe het gaat in het leven. Hij heeft al vastgesteld dat we dat niet kunnen: wij kunnen niet alleen maar goede, positieve, opbouwende en zegnende woorden spreken. Het maakt niet uit of je gelooft of niet, de tong is ons al snel de baas. We spreken vaak te snel. “Spreken is zilver, zwijgen is goud” luidt het spreekwoord. Nu denk ik niet dat we de hele dag in stilte moeten doorbrengen, maar enig geduld en terughoudendheid mag er wel zijn in ons spreken.

Jakobus zegt dus niet hoe we onze tong moeten bedwingen, dat is immers niet eenvoudig, er zijn geen makkelijke antwoorden of een simpel stappenplan om dat te doen. Het komt erop aan een zuivere bron te hebben.

En die bron is Jezus. Jezus zegt zelf: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij [Jezus] gelooft” (Johannes 7:37b-38, NBV).

Het is zaak die bron steeds weer aan te boren, ons te laten vervullen met de Geest, zodat we gevuld blijven en zuiver blijven. Dat we als het ware met Jezus' ogen naar de ander kijken. Dit doet me denken aan de woorden uit het lied “Regeer in mij” (Opwekking 569):

“Laat alles wat ik zeg
En alles wat ik denk
Als een spiegel zijn
Van wie U in mij bent
U bent zoveel meer
Dan ik verlangen kan
Neem mijn leven in Uw hand

Regeer in mij
Met al u kracht
In mijn mooiste droom
In mijn zwartste nacht
Er is een ding dat ik u vraag:
O Heer regeer in mij vandaag”

De rust van de zomer kan een goed moment zijn om eens na te gaan hoe het zit met de tong en de bron in ons leven (ja, ook bij mij).

Ik wens u/jou een mooie zomer toe: dat we tot rust mogen komen, kunnen opladen en gevuld mogen worden door de Zuiverste Bron zelf: onze Heer Jezus Christus.

Jan-Peter Molenaar
Jeugdwerker



Jeugd en Jongeren



Sint
Christoffel
Parochie

**RK Coördinator:**

Paula Emmen, tel. 010 421 26 88
paulaemmen@gmail.com

RK Jeugd- & Jongerengroepen:

16+/18+ Paula Emmen,
tel. 010 421 26 88
1e communiegroep: ??
Familiezondagen: Elke van der Bulk,
tel. 06 2317 0441
Vormselgroep: Vacant
Peuter-kleutervieringen ??

Oec. Coördinator:

Paula Emmen, tel. 010 421 26 88
paulaemmen@gmail.com

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen:

Kindercantorij: Nienke Timmers,
tel. 010 455 81 80
Dienst in Vieren: Anneke Barendrecht,
tel. 010 421 53 53

PKN Coördinator:

Amalia Barendrecht
amaliabarendrecht@hotmail.com

PKN Jeugd- en Jongerengroepen:

Crèche: Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357
Kinder-tienerdienst: Anneke Barendrecht,
tel. 06 2493 7620
Kliederkerk: Amalia Barendrecht,
kliederkerk.openhof@gmail.com
Jeugddiaken: Amalia Barendrecht.
amaliabarendrecht@hotmail.com

Tot uw kinderdienst 09.30

Als ik dit schrijf zijn de meesten van u nog op vakantie, maar als u dit leest zijn de scholen alweer begonnen. Ik hoop dat iedereen een goede en fijne zomer heeft gehad.

Op zondag 27 augustus 2023 starten we weer met de kinderdienst. Zondag 10 september is de startzondag. Nadere informatie leest u in het weekbulletin.

Alle ouders hebben een mail gekregen met een overzicht wanneer er kinderdienst is. Als er veranderingen zijn laten we dat uiteraard weten.

Zondag 17 september is er een oecumenische viering om 11.15 uur. Ook dan is er kinderdienst.

Wij hebben er weer zin in om de kinderen de verhalen uit de bijbel te vertellen, hierover te praten en erover te knutselen.

Hartelijke groeten ook namens Tinie, Amalia, Annerieke en Karen.

Anneke

Wat de regisseur vooral laat zien, is wat er gebeurt als je gedetineerden hun waardigheid teruggeeft.

Regisseuse: Emanuel Courcol Tijdsduur: 105 minuten.

Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje water of koffie/thee.

Hoewel de beperkingen wegens corona zijn opgeheven, stellen wij het erg op prijs als u zich vooraf blijft aanmelden. Wij weten dan bij benadering hoeveel stoelen wij moeten klaarzetten.

Let op: het aanmelden kan bij voorkeur op het e-mailadres: filmhuis@ziggo.nl en ook via ht@ziggo.nl of via mobiel 06 1156 6347.

Het is niet de bedoeling dat u zich via het telefoonnummer van de Open Hof aanmeldt.

Het Filmhuis-team.

Henk en Francien Teunisse

Anneke en Barend van Wijngaarden

Filmhuis Open Hof

Op vrijdag 25 augustus 2023 om 14.00 uur hebben we de 8e film van dit jaar op het programma staan:

Un Triomphe

Een met problemen kampende acteur accepteert een baan om een theaterworkshop in de gevangenis te verzorgen om de eindjes aan elkaar te knopen. Verast door de acteerprestaties van de gevangenen besluit hij met hen in een theater een echt toneelstuk "Wachten op God" op te voeren. Dit is het begin van een bijzonder avontuur. De film is geïnspireerd op een waar gebeurd verhaal.

**Wandelen voor de Schepping
26 augustus 2023**

Paus Franciscus heeft 1 september ingesteld als Wereldgebedsdag voor de Schepping. Daarom organiseert de Duurzaamheidsbeweging van de St Christoffelparochie rond deze tijd een wandeling voor de Schepping. Voor betrokken en enthousiaste wandelaars is er op 26 augustus gelegenheid om mee te lopen met een wandeling van ongeveer 5 km. Het thema voor deze wandeling is **'Weet wat je eet'**.

We starten om 11.00 uur in de St Caeciliakerk, Zocherstraat 90, Rotterdam, met koffie en een inleiding op het thema. Daarna wandelen we, terwijl we onderweg troep trimmen (=afval verzamelen) in rustig tempo naar het Kralingse Bos. Onderweg staan we stil om te luisteren naar teksten en om met elkaar van gedachten te wisselen over onze eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de Schepping en het belang van duurzaam, rechtvaardig en lekker eten. Materiaal voor het troep trimmen is aanwezig, eigen gripper en/of afvalzakking zijn welkom.

We picknicken op een rustige plek in het bos. Voor stoelen wordt gezorgd, maar we weten niet of er voldoende zijn. Dus, mocht u een klein krukje of zitlap hebben, dan kunt u dat meenemen. Tijdens de picknick zal een medewerker van Rechtstreex een inleiding houden en vragen beantwoorden. De missie van Rechtstreex is: eten uit een lokale voedselketen zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen die bewust willen eten, zodat zoveel mogelijk van wat we eten van lokale boeren en makers komt.

Voor drinken wordt gezorgd, maar in het kader van de duurzaamheid, wordt de deelnemers gevraagd hun **eigen lunch en eigen beker** mee te nemen.

We sluiten de wandeling, na terugkomst in de Caeciliakerk rond 15.00 uur, gezamenlijk af.

U kunt zich vanaf 17 juli t/m 22 augustus aanmelden op de intekenlijst in uw kerk, of per e-mail:

h.verbaarschot@online.nl

Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffelparochie, Hildegard Verbaarschot-Bockweg

Culturele koffieochtend Damsteden

Vrijdag 1 september 2023 wordt er in de Fonteinkerk weer een culturele koffieochtend gehouden.

Nico Booij zal een lezing geven over de damsteden.

Wat zijn damsteden, hoe zijn ze ontstaan en wat is hun rol in ons waterrijke land?

Nico Booij, Inwoner van Rotterdam, met een achtergrond in de waterbouwkunde, komt vertellen over het ontstaan van Rotterdam en andere steden waarvan de naam op 'dam' eindigt. U hoort een andere geschiedenis van Holland; geen veldslagen en oorlogen maar het werken en leven van de mensen in het veen.

Je kunt het je haast niet voorstellen, maar Holland heeft niet altijd onder de zeespiegel gelegen. Ooit is men begonnen met dammen en dijken aan te leggen, molens te bouwen etc. Steeds was menselijke inventiviteit nodig om het hoofd boven water te houden. Zo is in de loop van eeuwen het land ontstaan zoals we dat nu kennen.



Nico Booij zal laten zien hoe dit leidde tot de vorming van steden als Rotterdam en Alblasterdam, maar er zijn heel veel plaatsen op een soortgelijke manier ontstaan, zoals Schiedam, Amsterdam, Giessendam, Werkendam, Dubbeldam, Edam en zelfs Appingedam ver weg in de provincie Groningen.

U bent van harte welkom!

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de onkosten.

Tijd: Vrijdag 1 september 2023 van 10 - 12 uur

Plaats: Fonteinkerk, Terbregse laan 3, Rotterdam

Onderwerp: Damsteden

Komende onderwerpen:

6 oktober Natuurfotograaf Jacques van der Neut over de Biesbosch

Namens de Commissie:

Marijke Kwant

Verloting Paaskaars 2022

Zondag 3 september a.s. zijn er na de diensten van 9.30 uur en 11.15 uur loten te koop voor de verloting van de paaskaars van 2022.

De loten zijn dan te koop bij Wim Verschuur, in de Ontmoetingsruimte.

Zondag 17 september zal tijdens de oecumenische viering de paaskaars verloot worden.

Wim Verschuur

Cursusaanbod TVG Rotterdam

Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam (TVG) biedt een seizoenscursus aan, in niet-kerkelijk verband, voor mensen die meer willen weten over achtergronden van Bijbelse literatuur.

Plaats: Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam.

Tijd: wekelijks op dinsdag 10.00-13.00 uur.

Seizoenscursus: 2023-2024

Overzicht van theologische vakken:

Oude Testament, Nieuwe Testament, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Pastoraat, Dogmatiek, Liturgiek en Wereldgodsdiensten.

Er zijn ook cursussen van enkele dagdelen.

Zie hiervoor ook de Open Hof Agenda, elders in uw exemplaar van Open Hof Nieuws.

Contextueel Bijbellezen, Drs Christi Bartelink,

5-12-26 september 2023

Het Grote Verhaal, Dr Otto Kroesen,

3-17-31 oktober 2023

Psalmen en Liturgie, Drs Adri van der Wal,

7-14-28 november 2023

Oudtestamentische wortels van het Opstandingsgeloof, Drs Adri van der Wal,
9-23-30 januari 2024
Zorg voor de ziel, Drs Hermie Hummel,
6-13 februari 2024
Josef, de tsaddik Drs Elsebeth Schorer ,
20 feb, 5-12-26 mrt '24
Filosofie van de hoop, Dr Jan de Bas,
2-9-23 april 2024
Voor uitgebreide informatie, prijs en opgave:
www.tvgrotterdam.nl

Mw. M. Koole-Godeschalk

Startzondag 10 september 2023 "Ga je mee...?"

Dit jaar willen we ons aansluiten bij het jaarthema dat de PKN heeft voorgesteld: Ga je mee...? Doe je mee...? etc. Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere christenen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: "De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven."

Dit zal in de startdienst doorklinken in de keuze van de teksten: het Onze Vader en Marcus 1 over de roeping van de leerlingen, en in de keuze van de liederen en muziek. Ook zal er een bevestiging plaatsvinden. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor koffie, thee en wat lekkers, waarna we vertellen wat we door de loop van het jaar met het jaarthema gaan doen en dat is heel veel!

Wat betreft dat lekkers, in het kader van: "Doe mee..." willen we u vragen wat lekkers te bakken voor bij de koffie. Zoiets als "Heel Ommoord bakt". U kunt zich aanmelden bij:

Eelco van der Brug: eb-oh@outlook.com

Van harte welkom!

Ds. Joan van Kempen

Vivaldi, Bach en Telemann in Open Hof

Op het Marktconcert van woensdag 13 september 2023 is louter heerlijke barokmuziek te beleven.

In de jaarfolder stond het al: met Heleen van der Sijs and friends. Die vrienden luisteren naar de namen Caspar, Edwin en Willem. De eerste is een conservatoriumstudent op fagot. De tweede een zeer verdienstelijk spelende amateurcellist. De derde completeert het kwartet op het Open Hof-orgel.

Heleen van der Sijs zelf behoeft bijna geen introductie; zij behoort de kring van Open Hof-musici, die o.a. al vele jaren de doorgaande reeks maandelijkse Marktconcerten glans geeft. Dit Marktconcert begint met het Dubbelconcert in g RV 531 van Antonio Vivaldi, gespeeld op fagot, cello en orgel. Heleen maakt het kwartet compleet als de Sonate in a RV 86 op de lessenaars staat. Het concert wordt besloten met het Concert in F voor altblokfluit, fagot en orkest, TWV 52, van Georg Philipp Telemann. Solo speelt Willem Blonk het joyeuze eerste deel uit het Bach-Vivaldi-concert in a, BWV 593.

De entree is vrij, met collecte aan de uitgang. Ook Cultuur Concreet draagt bij aan de kosten.

En voor een praatje, een kopje soep of een andere consumptie is Open Hof deze woensdagmorgen ook the place to be. Hartelijk welkom!

Kom bij ons voor de Roze Viering!

Datum: zondag 24 september Tijd: 16.00 uur

Locatie: De Goede Herderkerk, Kastanjeplein 28,
3053 CD Schiebroek, Rotterdam.

Thema: Durf Vrij te Zijn!

We vieren diversiteit en vrijheid in samenwerking met de Protestantse Wijkgemeente Schiebroek. Sluit je aan voor een inspirerende bijeenkomst en blijf na de viering voor een eenvoudige maaltijd en een boeiende documentaire.

Laat je stem horen, deel je verhaal, en durf vrij te zijn! Iedereen is welkom!

Roze Vieringen in Rotterdam

Zondagavondconcert

Ephraïm van IJzerlooi nu met Chiara Trio in Open Hof

Op zondagavond 24 september om 19.00 uur is er weer een Open Hof Concert.

Cellist Ephraïm van IJzerlooi was al diverse malen in Open Hof actief. Hij studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium en volgde vele masterclasses, o.a. bij Natalia Gutman en Yo Yo Ma. Nu brengt hij de andere twee leden van zijn trio, het Chiara pianotrio, mee. Dat zijn de van oorsprong Argentijnse violiste Andrea Bentivoglio en de pianist Paul de Boer. Andrea studeerde o.a. bij Herman Krebbers. Zij speelde in het Concertgebouworkest en diverse andere orkesten. Paul studeerde bij Neville Schäfer en Fania Chapiro. Hij trad op vele plaatsen in Europa, Amerika en de voormalige Sovjet-Unie op. De president van Litouwen gaf hem een ridderorde voor zijn culturele verdiensten aldaar. Het trio debuteerde met een programma gewijd aan Clara Schumann die de inspiratie vormde voor het Chiara pianotrio. Clara is in het Italiaans Chiara: 'helder'.



Op zondag 24 september in Open Hof is een licht klassiek programma te horen met werken van Clara Schumann (delen uit het pianotrio op. 17), Antonin Dvorak (deel uit Dumky trio), Joseph Suk (Elegy), Anton Arensky, Sergei Rachmaninov en Astor Piazzolla. In deelbezettingen (cello en orgel) van J.S. Bach Ich Ruf zu Dir, en een orgelsolo door Willem Blonk. Tot slot gezamenlijk een bewerking van de bekende Barcarolle van Jacques Offenbach.

Het concert heeft geen vaste toegangsprijs – de entree is vrij, met collecte aan het einde, ook Cultuur Concreet levert een financiële bijdrage. Zaal open: 18.30 uur, Hartelijk welkom!

In de marge

Onlangs is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een studieafdeling geopend die zich gaat bezig houden met de Joodse geschiedenis in ons land en het daarbij behorende taalgebruik. Er hebben in de loop der eeuwen heel wat Joden in ons land geleefd en dat heeft zijn sporen achtergelaten.

Hoewel de term 'antisemitisme' in de 19^e eeuw in gebruik kwam was deze houding t.o.v. de Joden al eeuwen in zwang. Keizer Tiberius joeg de Joden weg uit Rome. Toen eind vierde eeuw keizer Constantijn overging tot het christendom werd dat de staatsgodsdienst. Dat was helaas ook het begin van een anti-joodse stemming. Hoewel onze Bijbel geheel door Joden is geschreven, Jezus volop Jood was net als een invloedrijk persoon als Paulus, maakte dat niets uit. Petrus, een getrouwde volgeling van Jezus wordt gezien als de eerste, maar Joodse paus! Maar ja, de leiding van de kerk hield de mensen voor dat het Joodse volk Jezus had gekruisigd. Daarmee waren zij voor eeuwig verdoemd.

Zo werden tijdens de eerste kruistocht veel Joodse woongemeenschappen langs de Rijn uitgemoord. Later mochten ze sommige landen niet meer in en in andere landen was het verboden om ambachten uit te oefenen. In ons land betekende het dat ze geen lid mochten zijn van de gilden. Voor hen bleef over 'de ambulante handel, diamantslijpen, financiële diensten en handel en verhuur van vastgoed. Sommigen deden goede zaken. Zo waren er bankiers als Rothschild en Fugger die in de zestiende eeuw al zo machtig waren dat ze via hun geld op het hoogste niveau invloed konden uitoefenen op de politiek.

Minachting

Dat laatste heeft een vooroordeel doen groeien dat de Joden 'geldwolven' waren. Het was echter zo dat ze gedwongen waren te overleven in de ruimte die ze kregen. Sommigen hadden daarbij meer geluk dan anderen. Bepaald vriendelijk werden ze niet behandeld. Ze waren onbeschermd en konden op niemand terugvallen. Bij vlagen werden ze vervolgd.

Om een idee te geven: Joden werden samen met honden opgehangen. Wanneer ze wilden overgaan tot het christendom werden ze van de galg gehaald, snel gedoopt en daarna onthoofd! Verder kregen ze ook de schuld van de pestepidemieën.

Ons land had een relatieve vrijheid en daarom vluchtten veel Joden naar ons land. Rond 1700 waren 10.000 inwoners in Amsterdam afkomstig uit Spanje en Portugal, waar ze door de kerk vervolgd werden. Hun synagoge staat er nog steeds. Ook kwamen er veel Joden uit Oost-Europa vanwege de pogroms. Hun taal was het Jiddisch, een mengtaal van Hebreeuws en Duits. Doordat zij deze taal bleven spreken zijn veel woorden opgenomen in onze taal.

Vermenging

Zo is een slimmerik een 'bolleboos' en een vriend een 'gabber'. Wie niet normaal deed was 'mesjogge', al kon je dan nog wel 'gein' hebben. Met je 'jatten' (handen) kan je goede en slechte dingen doen. Ben je iets kwijt dan is het 'pleite', vind je het terug dan heb je 'mazzel'. Helaas kan het ook 'gegapt' zijn. Dat geeft je geen 'tof' gevoel en is alles niet meer 'kits'. Mensen met veel 'kapsones' (hoogmoed) zijn niet erg geliefd. Maar het liefst word je ook niet tot het 'geteisem' gerekend. Velen die poogden met veel moeite een inkomen te vergaren werden wel 'sjacheraars' genoemd. Ging het niet eerlijk dan kon je in de 'bajes' komen. Daar kom je 'penoze' (boeven) en 'geteisem' (slecht volk) tegen.

Zowel goeden als 'schlemielen' ('losers') kon je vinden in 'Mokum' (lett. Plaats A. Rotterdam werd 'Mokum Resh' genoemd). In achterbuurten was het vaak 'achenebbisj' (armoedig). Soms vind je iemand een 'goochemerd' (slimmerik) soms een 'miesgasser' (vervelende persoon), maar die kan wel 'sores' (zorgen, problemen) hebben omdat hij dacht met wat 'sjoemelen' zijn slag te slaan en iets voor 'noppes' te krijgen, maar dat bleek een 'gotspe' (onbeschaamde brutaliteit).

'Gappen' kan verleidelijk zijn maar je bent dan al gauw een 'linkmiechel' (om in de gaten te houden). Met een goeie 'gozer' kom je er wel uit en is het allemaal 'tof' of 'jofel', een moment om het glas te heffen: 'Daar ga je!' (ontleent aan 'lechajiem': op het leven!).

Barend van Wijngaarden

Tienerkamp Open Hof, een terugblik

Op vrijdag 23 juni was het zover: eindelijk het tienerkamp. Negen tieners gingen mee. We werden uitgezwaaid bij Open Hof door een aantal gemeenteleden en gingen op weg naar Camping Slingeland in Giesenburg. Een gemoedelijke kleine boerencamping tussen de uitgestrekte weilanden.

Na het samen opzetten van de tenten en het inrichten daarvan was het tijd voor koffie/thee, limonade en een

grote slagroomtaart om te vieren dat we zo'n mooi seizoen achter de rug hebben. Om 22:00 uur vertrokken we voor een GPS-tocht vanaf de camping richting Giessenburg. De tieners moesten via GPS-coördinaten de route zien te vinden en onderweg opdrachten uitvoeren. Die tocht bleek wat langer dan vooraf ingeschat, namelijk 12 kilometer. Bij terugkomst rond 1:45 uur maakte Roland de shoarma klaar en hebben we met elkaar een broodje shoarma gegeten. Dat ging er wel in bij de meesten! Daarna was het echt bedtijd. Inmiddels liep het al tegen 2:30.

Zaterdagochtend werden we de tent uitgestoomd door de zon die al uitbundig scheen. We hoefden dit jaar niemand uit bed te halen, dat deed de zon voor ons. Voor 9 uur zat iedereen zat al aan tafel voor het ontbijt. Na het ontbijt werden er lunchpakketjes klaargemaakt en ging de corveegroep de afwas doen. Dit jaar



stond het verhaal over David en Goliath centraal. Jan-Peter las het verhaal voor uit de bijbel. Door te vertrouwen op God, met talenten die je gekregen hebt kun je op een manier die bij je past, reuzen verslaan. Dat kon David, maar dat kunnen wij ook. David kon dat met zijn slinger. Saul stelde eerst voor dat David het op zijn manier zou doen: met een harnas, borstschild en een zware speer. Dat paste David niet: hij kon geen stap zetten. Nee, hij deed het op zijn eigen manier.: met een slinger en stenen. Zo doen jongeren het nu ook: op hun manier maken ze het verschil en komen ze ten strijde. We moesten denken aan Greta Thunberg, een Zweedse studente die met haar eigen protest viraal ging en uiteindelijk zorgde voor wereldwijde klimaatstakingen onder studenten. Na een paar liederen gezonden te hebben, onder andere onder begeleiding van Rieneke op gitaar, vertrokken we naar Gorinchem voor een opdracht. De opdracht was om met een filmpje of foto's uit te beelden hoe de tieners op hun manier een reus kunnen verslaan. Dat leverde mooie resultaten: ongelijkheid in salaris tussen mannen en vrouwen werd uitgebeeld en er werd duidelijk gemaakt hoe oneerlijk dat is, en protest tegen oorlog bij een monument. Eén groepje had zelfs iemand geïnterviewd op straat.

Omdat het al aardig warm geworden was hebben we in de middag verkoeling gezocht in een natuurbad in de buurt.

Aan het eind van de middag kwamen we terug op de camping en was het tijd voor de barbecue. Ds. Joan kwam ook bij ons eten en onder het eten hebben we kennisgemaakt en veel gekletst. Dat was erg gezellig! Na een enorme afwas was het tijd voor de Bonte avond.

Roland en Jan-Peter hadden een bijbelquiz via Kahoot, Rieneke had een raadspel, Ruth en Suze deden een act en Elea leidde een muziekquiz. Kortom: een creatieve avond. Rond 1 uur lag iedereen in bed.



Zondagochtend begon weer warm. Dit keer ontbeten we achter de tenten omdat daar nog een klein beetje schaduw was. Na het ontbijt en de afwas hadden we een korte kerkdienst in de openlucht. Centraal stond weer het verhaal van David die Goliath versloeg. Jan-Peter gaf uitleg en toelichting daarbij en er ontstond een mooi kringgesprek. Ook zongen we weer wat liederen en hebben we met elkaar en voor elkaar gebeden in een kringgebed. Na de koffie en thee, limonade en vooral veel water was het tijd om de tenten af te breken en alles op te ruimen. Dat was behoorlijk zweten: wat was het warm.

Ook deze middag hebben we het programma omgegooid en hebben we verkoeling gezocht bij het natuurbad in de buurt. Uiteindelijk reden we om 15:30 uur huiswaarts en arriveerden we rond 16:30 uur bij Open Hof waar we opgewacht werden door de ouders.

We kijken terug op een prachtig kamp, een mooie afsluiting van het seizoen!

Gezocht....

Met ingang van 1 augustus a.s. legt de huidige voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Matthijs van Seventer, zijn functie neer. Dit betekent dat er nu gezocht wordt naar een opvolger/ster.

Het is een uitdagende en inspirerende functie, in een enthousiast en kundig team van medebestuurders en medewerkers. Het werkterrein is breed en divers. Beschikken over goede bestuurlijke vaardigheden is noodzakelijk voor een voorzitter van dit college.

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.

Kent u iemand die geschikt is voor deze functie of wilt u er zelf meer over weten? Geef het door aan een van de kerkrentmeesters of aan de secretaris van het college via email secretariscvk@rotterdamnoordrand.nl

*College van kerkrentmeesters van
Rotterdam Noordrand*

Dichterlijke woorden

De kleine Jesaja

Fragment uit Psalm 79:

Mijn God, de heidense bende is gekomen
en heeft van uw heilige tempel
geschonden
van Jeruzalem een puinhoop gemaakt.

Fragment uit Jesaja 35:

De woestijn zal zich verheugen
en zal bloeien als een roos
de dorre vlakke is blij

Luister naar mij, hoe ik met mijn hond op pad
in de oorlog toen ik nog klein was
zwierf in een hopeloos verwoeste stad
toen het puin nog mijn speelterrein was.
Het was een nare, rare kaalgeslagen troep toen
ik dacht dat niets meer ooit zou groeien
ik dacht dat niets het ooit nog zou doen
toen ik opeens die klapproos zag bloeien.
Toen wist ik, eens komt er een einde aan
aan dat gedonder van kanonnen
eens zal deze woestijn in bloei weer staan
eens geeft de oorlog zich gewonnen.

Op ieder godgeklaagd terrein
zullen toch klapprozen blijven komen.
Dat blijft, dat zal altijd zo zijn
dat wordt ons nevernootniet afgenomen.

Want tussen plastic en colablik
zijn de klapprozen niet klein te krijgen
zij bloeien tot hun laatste snik
met alle weerbarstigheid hun eigen.

Karel Eijkman (1936 - 2023)

De in Rotterdam geboren Karel Eykman verbindt zijn
jeugdherinneringen met enkele Bijbelgedeelten. Ook
hier was een stad in puin gegooid. De binnenstad was
een kale vlakke. Als kind kon je spelen in 'de puin'.
Altijd weer zijn er machten die het leven ontwrichten,
kapot maken.

Achteraf overzie je het, maar zit je er midden in dan
kan je alleen maar hopen op betere tijden. Of dat op
zo'n jeugdige leeftijd al het geval was, is de vraag.
Maar je kan het je wel voorstellen dat er een verlan-
gen is naar heelheid, naar perspectief. De klapproos is
symbool voor het tot bloei komen zoals die ook bloei-
den op de slagvelden in Vlaanderen ten tijde van de
1^e wereldoorlog. 'Eens komt er een einde aan dat ge-
donder van kanonnen eens zal deze woestijn in bloei
weer staan eens geeft de oorlog zich gewonnen'. Je-
saja schrijft over dit visioen en de dichter sluit daarbij
aan. Laten we als klapprozen bloeien die niet zijn stuk
te krijgen en ondanks alles bloeiend tot de 'laatste
snik' op weg zijn naar vrede.

Barend van Wijngaarden

Op bezoek bij Maria...

De reis, de verzorging enz.

Van 1 t/m 9 juni 2023 vond de jaarlijkse, door Pelle
reizen georganiseerde, bedevaart naar Lourdes
plaats. De reis is een mix van devotie en gezelligheid.
Als je aan de reis begint is er grote kans dat je geen of
nauwelijks mensen kent (zoals in mijn geval), maar
aan het einde is dat wel anders.

Op 1 juni verzamelden zich 150 Pelgrims plus een
aantal vrijwilligers, waaronder 2 artsen, een aantal
gediplomeerde verpleegkundigen en 2 priesters zich
in Open Hof voor de busreis naar Lourdes.

De reis werd gemaakt met 2 bussen, waarvan één
voorzien van een lift. De heen- en terugreis werd afge-
legd in 2 dagen met een hotelovernachting. In de bus
werd je door de vrijwilligers volledig verzorgd met vers
gesmeerde broodjes en koffie/thee.



Tijdens de reis is er persoonlijke begeleiding aanwe-
zig voor wie dat nodig heeft. Ook zijn er voldoende
rolstoelen met begeleiders.

Voorafgaand aan de reis vindt een nauwgezette
intake plaats om te bepalen welke zorg iemand nodig
heeft tijdens de busreis en het verblijf in Lourdes.

Het programma in Lourdes bestaat uit het traditionele
Lourdesprogramma zoals de internationale hoogmis
op zondagmorgen; deelname aan de lichtprocessie;
bezoek aan de grot; deelname aan de sacramentspro-
cessie en een excursie met picknick in de Pyreneeën
(die in ons geval letterlijk en figuurlijk in het water viel).

Gedurende de week vonden verschillende meditatieve momenten plaats o.l.v. de priesters.

Door de aanwezigheid van voldoende rolstolen en begeleiders is het ook voor mensen die moeilijker ter been zijn mogelijk om deze reis mee te maken.



Al met al was het een super goed georganiseerde reis met heel veel lieve, kundige en hardwerkende begeleiders.

Hans Schutte

P.S. Info over de reis van 2024 is te verkrijgen bij Pastor Joost de Lange (de datum is al bekend)

Pieter Vos en de Paaskaars

Tijdens het marktconcert van 14 juni traden de The Blue Suspenders op, oftewel de Blauwe Bretels. Bezetting: Louis Houët – viool en accordeon, Jan Blonk – gitaar en banjo, Pieter Vos – contrabas.

Het repertoire bestaat uit lekkere lichte muziek. Vanaf het eerste moment voelde ik de swing door mijn lijf gaan en om mij heen kijkend zag ik hetzelfde gebeuren bij veel andere bezoekers. Ook Willem Blonk speelde met zijn broer en de anderen en ook solo op het orgel met The Organ Grinder's Swing. Juist bij dat nummer had ik een ervaring om hier even te delen. Wij zaten 'buitenkant' links in de kerkzaal.

Op wat wij in de kerk het liturgisch centrum noemen stond ook de Paaskaars netjes opgesteld. Bij sommige (muzikale) gebeurtenissen moet het liturgisch meubilair een flinke stap terug doen om daarvoor plaats te maken. Voor dit kleinere muziekgezelschap hoefden de 'heilige' zaken niet te wijken.



Met mijn blik schuin naar voren gericht kreeg het tafereel bij dit nummer een bijzonder perspectief. Terwijl de andere 'bretels' zittend meeluisterden, had Pieter Vos zijn bas neergevlid, om met licht swingende pasjes een dansje te maken op het ritme. Zo kwam het mij voor een geweldige 'pas de deux' ten aanschouwen van Pieter en de Paaskaars! Natuurlijk maakte de Paaskaars in werkelijkheid 'pas op de plaats'.

Hij leek zelfs in alle bescheidenheid een stapje terug te doen. Maar tegelijk mee te gaan met de bewegingen van Pieter. Kerkelijke patronen (om even een heleboel samen te vatten) zijn niet altijd de meest swingende. Des te meer ontroerde het mij dat beeld hier bijna letterlijk doorbroken te zien worden, om mee te maken hoe de Paaskaars, ook zonder te branden, samen met Pieter Vos én de 'Geest van hierboven' (het bekende lied) zijn 'hemelse vrede' op deze swingende wijze leek mee te delen aan de bezoekers van dit marktconcert.

In elk geval aan deze bezoeker.

Guus Koelman

Mag ik mij even voorstellen.....

Lieve mensen,

Mijn naam is ds. Joan van Kempen. Sinds 21 mei mag ik mij uw predikant noemen en ik geniet van de eerste kennismakingen!

Ik kom uit het westen: ik ben Den Haag geboren en heb gestudeerd in Leiden.

Mijn hoofdvak was pastorale psychologie. Daar heb ik later ook nog een aparte opleiding voor gevolgd: het contextuele pastoraat.



Ik heb lang in Rotterdam gewoond en daar in een diaconale functie in Crooswijk gewerkt. Ik heb een aantal jaren lesgegeven en ik ben ook in de psychiatrie werkzaam geweest. Daarna volgden er twee gemeenten waar ik gemeentepredikant was en één waar ik als interim-predikant werkte. De laatste jaren was ik ambulante predikant in Breda en Arkel.

Een andere liefde van mij is schilderen en beeldhouwen. Ik heb de Kunstacademie in Rotterdam gevolgd. Muziek heeft ook altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven: piano, zang en de laatste jaren viool.

Zo, nu weet u een klein beetje wie er bij u is binnengekomen. Ik verheug me er op u te ontmoeten!

Dan nog een persoonlijk woordje: ik wil iedereen danken die zo geweldig geholpen heeft om mij te ontvangen op de dag van de verhuizing, zij die me wegwijs gemaakt hebben, maar ook zij die schoongemaakt hebben, de tuin klaar gemaakt voor mijn planten en me helpen in het huis. Heel veel dank!!

Een hartelijke groet,
ds. Joan van Kempen

Vakantie ds. Joan van Kempen

Na een intensieve tijd met de verhuizing en het kennismaken met u allen, de diensten, begrafenissen, bezoekwerk en vergaderingen, heb ik vakantie van 7 tot en met 31 augustus.

Ik hoop u allen weer te zien begin september en zeker met de startdienst op 10 september. Het belooft een prachtig winterseizoen te worden!

Mijn mailadres is:

predikant@openhof-ommoord.nl.

Gods kracht

Ik ontsprong het donker naar licht
met de kracht aan mij gegeven.
Zo ga ik verder met blij gezicht
door alle dagen van mijn leven.

Bijbelwoorden spreken van licht,
door mij gelezen en gezongen.
Wetend ze zijn ook tot mij gericht,
daar ben ik van doordrongen.

Zo is dat nu de basis tot mijn dood;
het licht wijst mij mijn weg op aarde.
Dankbaarheid belegt mijn brood
en drink'k de vreugde die het baarde.

Ja zo ga ik dus met blij gezicht
met dit al dat God heeft gegeven.
Zijn kracht bracht mij naar het licht,
voor alle dagen van mijn leven.

Claus Weggeman

weggemanbali@hotmail.nl

Gastvoorgangers

Ds. J.C. (Casper) van Dongen studeerde in Leiden. Tijdens zijn studie werd hij diaken in de Waalse kerk in Rotterdam. Daarna ouderling in de Hervormde kerk in Wageningen en vervolgens predikant in de Hervormde Gemeente van Rossum en Hurwenen, daarna in Baarn en tenslotte 23 jaar in de Duinzicht kerk in Den Haag. Hij was al in zijn studententijd breed geïnteresseerd in de oecumene in Nederland en in het buitenland en dat is zijn hele leven zo gebleven. Ds. van Dongen is inmiddels met emeritaat.



Datum	Tijd	Activiteit (locatie is in Open Hof tenzij anders vermeld)
25 aug	14.00	Filmhuis: Un Triomphe. Zie artikel in OHN2023-06.
26 aug	11.00	Wandeling voor de Schepping. Start: St Caeciliakerk. Zie artikel in OHN2023-06.
27 aug	09.30	Kinderdienst.
01 sep	10.00	Koffieochtend, Fonteinkerk. thema: Damsteden. Zie artikel in OHN2023-06.
03 sep	09.30	Kinderdienst /Tienerdienst. Start verloting Paaskaars. Zie artikel in OHN2023-06.
03 sep	11.15	R-K Startzondag.
05 sep		Begin Theologische Vorming Geïnteresseerde Gemeenteleden. Zie artikel in OHN2023-06.
05 sep	10.00 15.00	Afgeven goederen/opbouwen Bazaar.
06 sep	09.30- 15.00	Bazaar.
09 sep		Open Monumentendag, ook 10 september.
10 sep	09.30	Kinderdienst en PKN Startzondag. Zie artikel in OHN2023-06.
13 sep	11.00	Marktconcert, Heleen van der Sij's and friends – barok met blokfluit solo.
14 sep		500 jaar geleden stierf paus Adrianus VI, de enige Nederlandse paus.
17 sep	11.15	Kinderdienst.
19 sep		Prinsjesdag.
19 sep	10.00- 15.00	Afgeven goederen/opbouwen Bazaar.
20 sep	09.30- 15.00	Bazaar.



(vervolg)

21 sep		Internationale dag van de vrede.
21 sep		Wereld Alzheimerdag.
23 sep		Astronomische herfst.
24 sep		Jom Kippoer, Joodse Verzoendag.
24 sep	09.30	Kinderdienst.
24 sep	16.00	Roze Viering, Goede Herderkerk. Zie artikel OHN2023-06.
24 sep	19.00	Zondagavondconcert, Chiara – trio. Zie artikel in OHN2023-06.
01 okt		Kinderdienst /Tienerdienst.
03 okt	10.00 -15.00	Afgeven goederen/ opbouwen Bazaar.
04 okt		Dierendag.
04 okt	09.30 -15.00	Bazaar.
05 okt		Dag van de leraar.
08 okt	09.30	Kinderdienst.
11 okt	11.00	Marktconcert, Aida Berberana, sopraan.
14 okt		Begin Herfstvakantie, t/m 22 oktober.
15 okt	09.30	Geen Kinderdienst i.v.m. Herfstvakantie.
17 okt	10.00 -15.00	Afgeven goederen/ opbouwen Bazaar.
18 okt	09.30 -15.00	Bazaar.
22 okt	09.30	Geen Kinderdienst i.v.m. Herfstvakantie.
29 okt		Wintertijd gaat in, klok 1 uur achteruit.
29 okt	09.30	Kinderdienst /Tienerdienst.
31 okt	10.00 -15.00	Afgeven goederen/ opbouwen Bazaar.
01 nov		Allerheiligen.
01 nov	09.30 -15.00	Bazaar.
02 nov		Allerzielen.
04 nov		50 jaar geleden: eerste autoloze zondag vanwege de oliecrisis.
05 nov	09.30	Kinderdienst / Gedachtenis der Namen.
05 nov	15.30	Kliederkerk.
08 nov	11.00	Marktconcert, Willem Blonk solo op orgel en piano, kleurrijke muziek.
10 nov		Dag van de Mantelzorg.
11 nov		Sint Maarten.
12 nov	9.30	Kinderdienst.
14 nov	10.00 -15.00	Afgeven goederen/ opbouwen Bazaar.
15 nov	09.30 -15.00	Bazaar.



Vrijdag	25 augustus	Matteüs 16:1-12
Zaterdag	26 augustus	Matteüs 16:13-20
Zondag	27 augustus	Matteüs 16:21-28
Maandag	28 augustus	2 Koningen 17:1-12
Dinsdag	29 augustus	2 Koningen 17:13-23
Woensdag	30 augustus	2 Koningen 17:24-33
Donderdag	31 augustus	2 Koningen 17:34-41
Vrijdag	01 september	2 Koningen 18:1-12
Zaterdag	02 september	Matteüs 17:1-13
Zondag	03 september	Matteüs 17:14-23
Maandag	04 september	2 Koningen 18:13-25
Dinsdag	05 september	2 Koningen 18:26-37
Woensdag	06 september	2 Koningen 19:1-13
Donderdag	07 september	2 Koningen 19:14-28
Vrijdag	08 september	2 Koningen 19:29-37
Zaterdag	09 september	Matteüs 17:24-18:9
Zondag	10 september	Matteüs 18:10-20
Maandag	11 september	Matteüs 18:21-35
Dinsdag	12 september	Psalm 6
Woensdag	13 september	2 Koningen 20:1-11
Donderdag	14 september	2 Koningen 20:12-21
Vrijdag	15 september	2 Koningen 21:1-18
Zaterdag	16 september	2 Koningen 21:19-26
Zondag	17 september	Jona 1:1-16
Maandag	18 september	Jona 2:1-11
Dinsdag	19 september	Jona 3:1-10
Woensdag	20 september	Jona 4:1-11
Donderdag	21 september	Psalm 7
Vrijdag	22 september	Matteüs 19:1-15
Zaterdag	23 september	Matteüs 19:16-30
Zondag	24 september	Matteüs 20:1-16
Maandag	25 september	Matteüs 20:17-28
Dinsdag	26 september	Matteüs 20:29-34
Woensdag	27 september	2 Koningen 22:1-13
Donderdag	28 september	2 Koningen 22:14-20

PKN wijkgemeente Ommoord Afrekening 2022 2021

Baten			
Toegedeelde rente	€ 1.686,00		€ 4.337,00
Actie kerkbalans	€ 95.885,00		€ 94.017,00
Najaarsactie	€ 8.255,00		€ 8.721,00
Collecten kerk	€ 10.353,00		€ 10.760,00
Giften	€ 1.755,00		€ 7.603,00
	€ 116.248,00		€ 121.101,00
Ontvangen legaat	€ 25.735,00		
Incidentele lasten en baten per saldo	€ -946,00		€ 8.458,00
Totaal baten	€ 142.723,00		€ 133.896,00
Lasten			
Predikantskosten	€ 42.847,00		€ 24.076,00
Overige predikantskosten			€ 48.115,00
Kerkdiensten, catechese en jeugdwerk	€ 6.382,00		€ 10.483,00
Gemeenschappelijke oec. activiteiten	€ 3.520,00		€ 3.880,00
Pastoraat, vorming en activiteitenboekje	€ 5.297,00		€ 3.334,00
Kosten vrijwilligers	€ 1.340,00		
Musikale begeleiding	€ 28.803,00		€ 26.230,00
Centrale personeelslasten	€ 7.071,00		€ 6.421,00
Lasten beheer en administratie	€ 3.986,00		€ 4.325,00
Bijdrage solidariteitsfonds Noordrand	€ 2.821,00		€ 2.821,00
Huisvestingslasten	€ -5.708,00		€ 6.452,00
Totaal lasten	€ 96.359,00		€ 136.137,00
Resultaat, positief/negatief	€ 46.364,00		€ -2.241,00

Toelichting op enkele posten:

Voor het legaat moet de kerkenraad nog de bestemming vaststellen.

De kosten van de jeugdwerker ad € 15.165,- staan niet in deze afrekening.

Ze worden gefinancierd uit het Riesmeijerfonds.

Het resultaat is dus enigszins vertekend en wordt mede veroorzaakt door het gemis van een vaste predikant.

Namens de kerkrentmeesters

Lenie Mulder.

Voor nadere info: leniemulder35@gmail.com of telefoon: 010 848 11 29

Parochiebedevaarten 2023

Brussel & Kevelaer

Dit jaar organiseert de parochie weer twee bedevaarten in augustus onder begeleiding van pastor Flohr.

Op woensdag 9 augustus vertrekt de bus naar Brussel in plaats van Brielle, want ook Brussel heeft een historie met de martelaren van Gorcum.

De week er na, op woensdag 16 augustus, vindt de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer plaats.

De bedevaarten zijn voor jong en oud. Iedereen is welkom, dus geef u snel op!

Naast het bezoek aan de prachtige kerken, de eucharistieviering en de lunch is er natuurlijk nog meer te beleven in deze twee steden. Laat u verrassen.



Voor beide bedevaarten geldt:

Vertrek bus 09.00 uur. Verzamelen om 08.45 uur bij de bushaltes van metro- en busstation Capelse Brug.

Aanmelden graag vóór 4 augustus 2023.

Aanmelden via: secretariaat@christoffelparochie.nl of 010-3038871.

U kunt hier ook terecht voor vragen en/of opmerkingen.

In onze kerken zijn ook intekenlijsten aanwezig.

Kosten: € 40,- p.p.

Het bedrag kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL96RABO0338779832 t.n.v. Parochie Sint Christoffel o.v.v. naam deelnemer en bedevaartplaats.

Bij de bedevaarten is een lunch inbegrepen. Bent u minder-valide, heeft u allergieën of een bepaald dieet, geef dit dan a.u.b. door bij uw aanmelding.



Jeroen Salet

Salet

Uitvaartverzorging

010 - 707 15 40

"Een mooi en gedenkwaardig afscheid voor iedereen."

WWW.SALETUITVAARTVERZORGING.NL



Wij zijn en blijven op zoek naar vrijwilligers. Wellicht heeft u interesse om een deel van uw kostbare vrije tijd in te wisselen voor vrijwilligersactiviteiten. Zo ja, kijk dan eens op onze website www.openhof-ommoord.nl. Onder het kopje "organisatie - actuele vacatures" kunt u vinden waar Open Hof naar op zoek is.

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG**

**WERD HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje

Hier had uw ADVERTENTIE kunnen staan! Inlichtingen: mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater
Telefoon 010 420 13 47

**Sinds 1975 uw vertrouwde adres in
Ommoord !**

Tandtechniek
BENISI

- * Reparaties klaar terwijl u wacht
- * Thuisbezoek is mogelijk
- * Vervaardiging van kunstgebitten, partiële protheses en frames

**Vergoeding van alle
Ziektekostenverzekeraars**

**Hanespoordoorn 28, Ommoord
Tel.: (010) 421 58 91 / 06-249 148 26**



**Concert
Symposium
Manifestatie ?**

06 135 671 35

VERHUIZEN?

Help onze administratie.
Geef uw verhuizing door aan de parochie.
(in de brievenbus van de pastorie)
u kunt ook op een PTT-Verhuisbericht
'RK-parochie' aankruisen

LAAT JE KENNEN!

Geestelijke verzorging in De Vijf Havens en de Varenoord

Ds. Rianne van Halsema,
ma, vr en 2^e zondag van de maand
telefoon 06 4664 2298

Pastor Maurice van der Put,
maandagochtend, woensdagochtend,
4^e zondag van de maand
telefoon 06 2159 7724



Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of ziekenhuisopname, neem dan contact op met:
uw wijkpredikant of
met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020
van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur

Spreekuur

Een R.K. Pastor houdt spreekuur
in Open Hof op:

maandagmorgen
tussen 10 en 11 uur

Eventueel aanbellen en
u wordt te woord gestaan

Ondersteuning voor rouwenden

Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de gelegenheid heeft om in groepsverband te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belangstelling, eenmaal per jaar georganiseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de telefoonpost of het parochiesecretariaat van de Christoffelparochie.

Autovervoer

*Voor vervoer per auto naar de
protestantse dienst in Open Hof
Ommoord kunt u contact opnemen met:*

Dhr. Ary Greevenbosch,
tel: 010 421 59 20



Zalen :
overdag
en
s' avonds
06 153 671 35



Hier uw bruiloft vieren ?

Dat kan !

Bel Martine
06 153 671 35

STEEHOUWER[®] UITVAART

Zorg met aandacht sinds 1931

Onze zorg, begeleiding en advies dragen al ruim 90 jaar bij aan een persoonlijke en goed georganiseerde begrafenis of crematie, waarbij nabestaanden -ondanks het verlies- (later) met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

010 - 4123755
www.steehouweruitvaart.nl



Martin E. Kemner,
uitvaartverzorgers

Uitvaarkantoor Rotterdam:
Dirk van der Kooijweg 2 (hoek Terbregseweg)

R.K. uitvaartverzorging

Biemans uitvaartzorg zeker, betrouwbaar.

T 010 245 70 90 (dag en nacht)
www.biemans-uitvaartzorg.nl

Eigen locaties in: Rotterdam-Ommoord,
Rotterdam-Overschie, Rotterdam-Schiebroek
en Capelle aan den IJssel.

Biemans uitvaartzorg is partner van Hess uitvaartzorg.

MASAKHANE

PROJECTHULP ZUID-AFRIKA

Samen bouwen aan een betere toekomst!

www.stichting-masakhane.nl
info@stichting-masakhane.nl

Thérèse en Martijn van Rossum

Rekening (IBAN): NL51 TRIO 0197844006
tnv Stichting Masakhane te Gouda



**Leven met schulden
is niet makkelijk.**
Als Budgetmaatje kun
jij het verschil maken.

Budgetmaatje worden?

Geldproblemen kunnen je leven beheersen. Slapeloze nachten, ongeopende brieven en toenemende schulden. Veel mensen lukt het niet om er zelf uit te komen. Een Budgetmaatje kan het verschil maken.

Budgetmaatjes 010 helpt Rotterdammers weer grip te krijgen op hun geld. Dat doen we door hen te koppelen aan een vrijwilliger, het Budgetmaatje. Een Budgetmaatje komt wekelijks bij de hulpvrager thuis en helpt de financiële administratie op orde te brengen. Als Budgetmaatje biedt je een luisterend oor, een steuntje in de rug, motiveer je en leer je iemand zijn financiële redzaamheid te vergroten. Voor je aan de slag gaat, krijg je een training en vragen we je VOG aan. Eenmaal gekoppeld staan we voor je klaar bij vragen, neem je deel aan interviews en bijscholing.

Enthousiast om Budgetmaatje te worden?

Kijk voor meer info op budgetmaatjes010.nl.
Meld je aan via info@bm010.nl of 010 3 16 17 16

INHOUD	
Wie is de baas over onze tong	3
Tot uw kinderdienst 09.30	4
Filmhuis Open Hof	4
Wandelen voor de Schepping	4/5
Culturele ochtend Fonteinkerk	5
Verloting Paaskaars 2022	5
Cursusaanbod TVG Rotterdam	5/6
Startzondag 10 september	6
Marktconcert 13 september	6
Roze Viering Goede Herderkerk	6
Zondagavondconcert 24 september	6/7
In de marge	7
Tienerkamp Open Hof	7/8
Gezocht	8
Dichterlijke woorden	9
Op bezoek bij Maria	9/10
Pieter Vos en de Paaskaars	10
Mag ik mij even voorstellen	10
Vakantie ds. Joan van Kempen	11
Gods kracht	11
Gastvoorgangers	11
Open Hof Agenda	11/12
Bijbelleesrooster	12
PKN wijkgemeente Ommoord Afrekening 2022 — 2021	13
Parochiebedevaarten 2023	14
Open Hof Gemeenschap	18
Vieringen Krimpen a.d IJssel en Lekkerkerk	18
Jeugddienst Hillegondakerk	18
Diensten in Open Hof	19
Vieringen Alexanderpolder, Capelle a.d. IJssel en Nieuwerkerk a.d. IJssel	19

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg

17 september	11.30 uur	Mw. Maya Walburg, jeugddienst
Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629)		

Open Hof Gemeenschap

Protestantse Kerk Nederland

Overleden:

13 juli	Dhr. Luppo Jacob Santjer	92 jr.
14 juli	Mw. Egbertje Sonneveld	86 jr.
16 juli	Mw. Magdalena Lijdia Loendersloot-Dijkers	100 jr.

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe bij dit verlies en gemis.



Protestantse Kerk Nederland

Gedoopt:

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie

16 juli	Mateo Jan Arturo van Dongen
---------	-----------------------------

Wij feliciteren hen, hun ouders en familie van harte en hopen hen nog vaak in ons midden te zien.

Krimpen a/d IJssel

H. Maria Koningin, Memlinghof 2, tel. 0180 516 287

27 augustus	11.00 uur	G. Martens, Communieviering.
03 september	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
10 september	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Ziekenzalving.</i>
17 september	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
24 september	11.00 uur	G. Martens, Communieviering.

Lekkerkerk

H. Jozef, Emmastraat 26, tel. 06 1045 8707

27 augustus	09.30 uur	G. Martens, Communieviering.
03 september	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
10 september	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
17 september	10.00 uur	G. Martens, oecumenische viering.
24 september	09.30 uur	G. Martens, Communieviering.

Dienstenschema

27 augustus	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	G.A. Koelman.
	De Vijf Havens	10.30 uur	R-K	pastor M. van der Put, Woord- en Communieviering.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	T. van Os en L. Kornet, Communieviering.
28 augustus	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
03 september	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen, HA .
		11.15 uur	R-K	R. van Breemen, Communieviering. <i>RK Startzondag</i> .
04 september	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
10 september	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen, <i>PKN Startzondag</i> .
	De Vijf Havens	10.30 uur	Prot.	E.A. van Halsema.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	G. Martens, Communieviering. Mmv RK Koor.
11 september	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
17 september	Open Hof	11.15 uur	Oec.	J. van Kempen en mevr. T. van Os, <i>Vredeszondag</i> .
18 september	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
24 september	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	C. van Dongen.
	De Vijf Havens	10.30 uur	R-K	Pastor M. van der Put, Woord- en Communieviering.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	H. Flohr, Eucharistieviering.
25 september	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 12...

Personalía van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 13

De diensten in Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en Hillegersberg vindt u op pagina 18

Alexanderpolder

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 010 420 16 52

27 augustus	09.45 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
03 september	09.45 uur	R. van Breemen, Communieviering. <i>Terugkom Eerste H. Communie</i> .
10 september	09.45 uur	G. Martens, Communieviering.
17 september	09.45 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
24 september	09.45 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.

Capelle a/d IJssel

Pauluskerk, Merellaan 352, tel. 010 450 23 54

27 augustus	11.00 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.
01 september	10.00 uur	De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep.
03 september	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
10 september	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
17 september	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
24 september	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.

Nieuwerkerk a/d IJssel

St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180 312 263

27 augustus	09.30 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.
03 september	10.30 uur	G. Martens, Communieviering.
10 september	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
17 september	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
24 september	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.

JAC DEN HOLLANDER VERHUIZINGEN

Particulieren, Kantoor-, Bedrijfs-, Projectverhuizingen
Emigratieverpakkingen, Nieuwe verwarmde inboedelopslag
Bekend met rijks- en gemeenteregelingen.
Vrijblijvende prijsopgave. Modern materiaal



Andries Copierhof 7 - 3059 LM Rotterdam

010 - 455 15 88 / 455 56 16
Fax 010 - 455 56 32



Altijd de mooiste mode
voor jong en oud

Wij hebben volop keus in dames-,
kinder- en babykleding met
een schitterende kwaliteit
en voor betaalbare prijs.
Kom eens een kijkje nemen.



PUT
MODE

Hesseplaats 195, Rotterdam
Ommoord, Tel. (010) 455 54 29
ruime parkeerplaats

Hess uitvaartzorg

Christelijke toewijding in uitvaarten

Naast de eigen locaties van Hess in Rotterdam en Capelle aan den IJssel
zijn alle uitvaartcentra bij u in de regio via Hess beschikbaar.

Wie uw verzekeraar ook is, Hess verzorgt de uitvaart.

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP WWW.HESS.NL
VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET.



Vertrouwd Familiebedrijf
SINDS 1912

Schildersbedrijf Ommoord

Voor al uw binnen-en buitenschilderwerk

G. Verhagen
Dennekruid 25
3068 SC Rotterdam
Tel. Nr. 010-4551751
Mob. Nr. 06-51887564



Prijsopgave gratis en vrijblijvend
K.v.k Rotterdam: 24330449

Fysiotherapie Galema

Fysiotherapie - Manuele Therapie - Echografie
Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion
G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof)
3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06

www.fysiotherapiegalema.nl

email: info@fysiotherapiegalema.nl

**vrijwilligers
gevraagd!**

WE 
VOLUNTEERS