

Berlin-Grünaugroep

Historie en doel

In 1977 belde iemand van de Europacommissie en zei: Zo'n wijkgemeente als Open Hof Ommoord zou een partnerschap met een gemeente in de DDR moeten hebben. Zowel Grünau als Ommoord zijn buitenwijken van een grote stad. Door de contacten met de mensen van de Evangelische Gemeente in Berlin-Grünau groeiden mooie vriendschappen, die jarenlang bleven/blijven. Op 19 december 1978 werd in de Kerkenraad het Partnerschap met Berlin-Grünau besproken. In april 1979 gingen de eerste gemeenteleden met o.a. ds. Ton de Nooij naar Berlin-Grünau. Ieder jaar was er het weekend na Pasen een gezamenlijk weekend, waaraan zowel van Berlijn-Grünau als van Rotterdam-Ommoord een pastor deelnam. Tijdens de weekenden logeerde men bij gastgezinnen en werd een thema besproken. Zondags was er de kerkdienst en een toeristisch uitstapje. Het weekend werd afgesloten met een bonte avond vol muziek en plezier. De eerste jaren tot na de val van de Muur in 1989 was het bezoek alleen van Ommoord aan Grünau. Vanaf 1990 was de ontmoeting het ene jaar in Berlijn en het volgende jaar in Rotterdam. In 2007 werd besloten niet meer jaarlijks elkaar op te zoeken want de belasting werd voor de ouder wordende deelnemers, zowel in Ommoord als in Grünau, te groot. Tot op heden zijn er nog steeds persoonlijke contacten en de groep in Ommoord is als een kring, de Berlin-Grünaugroep, blijven bestaan.



Samenstelling

De groep is vanaf de start samengesteld uit gemeenteleden van de Protestantse wijkgemeente. Vanaf 1984 werd de groep oecumenisch. Een aantal jongeren nam deel aan de groep, maar doordat zij Ommoord verlieten en er geen nieuwe jonge aanwas kwam bestaat de groep nu uit ouderen. Door het ouder worden is de groep, zowel die in Berlin-Grünau als in Rotterdam-Ommoord, kleiner geworden maar nog altijd een hechte vriendengroep. Het samen naar Berlijn gaan en samen de groep uit Berlijn ontvangen heeft voor grote onderlinge verbondenheid gezorgd.

Bijeenkomsten

Gesprekken over de DDR, het kerk-zijn in de samenleving, het milieu, de politiek en opvoeding.

De groep komt zes x per jaar op zondagavond, bij één van de leden thuis, bijeen. Er is een gespreksleider, standaard agenda en er wordt een onderwerp besproken. Er kunnen sprekers uitgenodigd worden. Soms kijken we een film in relatie tot de actualiteit. Aansluitend wordt een kort verslag rondgestuurd.

PR

De groep brengt geen verslag uit naar het Oecumenisch Beraad. Wel wordt in het weekend na Pasen het voormalige partnerschap met Berlin-Grünau onder de aandacht gebracht.

Contactpersonen

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum.

Opstellers en vaststelling

Aldus opgesteld, juni 2020 door Tiny Hoedemaker en Joost Barendrecht.

Dd. 19 september 2020 vastgesteld door Oecumenisch Beraad.