

Gastvrijheid: Je bent zó welkom!

Ontmoeting: We willen je leren kennen!

Diepgang: We willen samen met jou verbonden zijn met God, met Jezus!

Wanneer wij als gemeente samenkomen om te vieren (op de zondagmorgen, donderdagmiddag, op feestdagen of bij bijzondere momenten in het leven, bij rouw en trouw) hechten wij eraan dat de opbouw van de eredienst ruimte creëert om samen met anderen God te ontmoeten. Muziek en woorden (in gebeden, zegen en verkondiging) worden gekozen om te inspireren, enthousiasmeren en verrassen. De Bijbelse verhalen worden verbonden met de actualiteit van het dagelijks leven.

Er wordt bewust creatief gespeeld met de elementen van een traditionele orde van dienst, waarbij de balans tussen vertrouwd en verrassend gezocht wordt. Kennis en kunde bij voorgangers en cantor-organist is belangrijk om in dit spel een leidende rol te spelen. Er wordt altijd samengewerkt met gemeenteleden (kinderen, koren, lectors, musici, kinder- en tienerdienst leiding, crèche leiding etc.) om gezamenlijk de vieringen vorm te geven.

Mensen komen in Open Hof Ommoord samen om elkaar te ontmoeten en hun geloof te beleven. In de verbondenheid die er dan is kunnen zij zowel hun geloof uiten als hun geloof voeden. [Uit vervolg: in beide, geloof uiten en geloof voeden, speelt muziek en zang een essentiële rol].

Het streven is dat de eredienst een uur duurt met als uitloop een kwartier extra bijvoorbeeld bij hoogtijdagen, viering van het Heilig Avondmaal, doop en terugtrekken c.q. (her)bevestigen ambtsdragers. Hier zal zowel door de voorganger als de musici aandacht aan geschonken moeten worden. Korte gebeden is ook een belangrijk element voor de kinderen.

De PKN wijkgemeente van Open Hof Ommoord wil een gemeente van Christus zijn en stelt de Bijbel en dan met name het Evangelie centraal. Jezus is onze inspiratiebron om met elkaar te werken aan het plan dat God met ons heeft. Wij willen een werkplaats zijn voor geloven en daarbij ten dienste staan van de samenleving. Veelkleurigheid in geloven waarderen we als een teken van Gods grootheid. Geen bijzondere kledingvoorschriften, u bent welkom zoals u bent!

De eredienst volgt meestal een vast schema, waarvan de onderdelen elke zondag een eigen invulling krijgen. In de "Eredienst wegwijzer Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord" is dit exact beschreven.

Gastvrijheid – Ontmoeting – Diepgang.