

# Weekbericht 4 april 2021

ds. Mariëtte Doolaard

## GELUK GEWENST

Drie jaar geleden overleed mijn tante Nellie op hoge leeftijd. Zij was de jongste zus van mijn vader, de laatste uit het gezin waarin hij is opgegroeid. Tante Nellie was een leuk mens, gezellig, opgewekt en vol met humoristische verhalen over vroeger. Ze was mijn favoriete tante en ik zocht haar regelmatig op. Toen ze was overleden gingen we uiteraard naar de begrafenis om afscheid van haar te nemen.

De dienst werd geleid door de geestelijk verzorger van het huis waar ze woonde. Hij had haar regelmatig bezocht en kende haar goed. Toen hij toe was aan een korte overweging begon hij met: Gefeliciteerd – een vreemd woord in die setting en onder die omstandigheden; ik schrok er even van. Maar hij maakte meteen duidelijk dat hij met dat woord bedoelde: gelukgewenst, jullie hebben het geluk gehad dat jullie haar gekend hebben en hebben meegemaakt wie en hoe ze was: lief, optimistisch, trouw, gelovig. Aan haar hartelijke en meelevende omgang met medemensen kon je iets zien van hoe een mens bedoeld is. En als je goed keek dan kon je in haar ogen iets weerspiegeld zien van Gods mensenliefde.

Nu is ze er niet meer en dat doet pijn, maar tegelijk zijn jullie positieve herinneringen aan haar kostbare geschenken die niemand je meer afneemt en die je wellicht in donkere dagen een vleugje licht geven. Koester die ervaringen, neem ze mee de toekomst in en herinner je haar liefde en warmte. Zij was een mens van vlees en bloed, met zwakke kanten en gebreken, maar bovenal een mens om lief te hebben en in ere te houden, ook al is ze gestorven.

Gefeliciteerd – je zou het ook tegen Maria van Magdala kunnen zeggen die vroeg op de zondagmorgen in de graftuin loopt te huilen en te zoeken. Gelukgewenst, want je hebt een uniek mens leren kennen, vol van de geest van God, vol van liefde voor de mensen die op zijn pad kwamen, ook voor jou. Hij heeft je laten zien hoe God er wil zijn voor jou en ieder mens en daar mag je uit leven, ook al is hij gestorven.

Maar aan die troostrijke woorden is Maria nog lang niet toe, daarvoor was de dood van Jezus te wreed, te pijnlijk; daarvoor is haar verdriet te schrijnend en te vers; daarvoor zijn haar hoop en verwachting te drastisch de grond in geboord.

En als alles zo donker is, dan gebeurt het wonder van Pasen: Hij leeft, Hij noemt haar bij de naam, Hij zal haar nooit verlaten.

O, alles wordt anders; ze mag hem niet aanraken, niet vasthouden, hoe graag ze dat ook zou willen. Hij zal niet meer zichtbaar en tastbaar met haar optrekken zoals hiervoor, maar HIJ LEEFT, hij zal haar en al zijn volgelingen begeleiden en voorgaan naar het rijk van God, dag in, dag uit.

Gefeliciteerd Maria, je mag leven uit dat vertrouwen.

Gefeliciteerd wij allemaal, want wij mochten het Paasfeest vieren; wij mochten in de geest bij Maria zijn in die stille tuin. We zochten met haar mee en plotseling werden we omringd door het licht van Pasen en door een lieve stem die ieder van ons bij de naam noemt. Midden in deze onzekere tijd met al z'n beweeg en gedoe, spanning en onrust werd het Pasen. Wij werden eraan herinnerd dat het leven sterker is dan de dood, dat Gods licht sterker is dan alle aardse duisternis.

Gefeliciteerd, gelukgewenst, want Pasen houdt ons op de been, daarmee kunnen wij verder, met Gods hulp.

Ik wens ons toe dat wij de vreugde en de zegen van Pasen mogen vasthouden.