

WEEKBERICHT 28 MAART – 4 APRIL

ds. Guus Koelman

Dood

Dood. Heb geen angst. Talm niet
voor mijn deur. Kom binnen.
Lees mijn boeken. In negen van de tien
kom je voor. Je bent geen onbekende
...
Veeg je voeten en wees welkom.

Eddy van Vliet

‘Welkom’. Je treft het woord soms aan op de voordeurmat. Dat heeft iets aandoenlijks vind ik altijd. Voor degene, die verwacht wordt staat het wat overbodig, die weet zich al welkom vóór hij of zij op de stoep staat, maar geldt het ‘welkom’ ook voor degene, die onverwacht komt? En hoe staat het met degene die je niet kent? Dan kan het welkom onder een zekere spanning komen te staan.

De Vlaamse dichter Eddy van Vliet heeft een gedicht geschreven getiteld ‘Dood’, dat eindigt met de regel: ‘Veeg je voeten en wees welkom’. In het gedicht horen we de dichter zeggen: ‘Lees mijn boeken. In negen van de tien kom je voor’. Met andere woorden, deze gast kan moeilijk als ‘ongenood’ worden omschreven, je bent haast geneigd van een ‘oude bekende’ te spreken. Het ‘welkom’ staat hier niet op de voordeurmat geschreven.

Wel versterkt de aanmoediging ‘Veeg je voeten’ het welkom. De regel klinkt uitnodigend. De dood komt niet onverwacht voor de bewoner van het huis. Die beantwoordt de kloep op de deur in alle rust. De rust van de aanvaarding van het onvermijdelijke.

Ik denk na over dit gedicht terwijl Pasen nadert, tegen het eind van de 40-dagentijd. De Goede Week begint. Dit is ook de week waarin lijden en dood van Jezus als harde feiten op ons af komen.

De evangeliën beschrijven bij Jezus uiteenlopende reacties op de naderende, in zijn geval gewelddadige dood. Ook bij hem is er aanvaarding, berusting (‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’ bij Lucas en ‘Het is volbracht’ bij Johannes) tot het andere uiterste: een luide proteststem bij Mattheüs en Marcus: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?’

Juist in hun diversiteit tonen de evangeliën de menselijkheid van Jezus met de uitersten van het menselijke antwoord op de dood. Tegelijk geven zij het verhaal door van Pasen, dat

Jezus voor(t)leeft. Het verhaal van God, die ons door de dood heen vasthoudt en omarmt in Zijn Liefde. Die zegt tegen mensen met al hun verschillen: wees welkom.