

19 april 2019 – Goede Vrijdag

De dienst begint in stilte

Gebed

Lezing van Hos. 6: 1 – 6

Zingen: 838 “O grote God die liefde zijt”

Gedachten bij het gedenken van Jezus’ lijden

Lezing van het lijdensverhaal uit het evangelie van Lucas.

Lc. 22: 39-46 - Gethsémane.

Zingen: 570 “Toen Jezus had gebeden”

Lc. 22: 47-53 - Gevangenneming.

Zingen: 945 “Ja het liefste zou ook ik”

Lc. 22: 54-62 - Verloochening door Petrus.

Zingen: 941 “Waarom moest ik uw stem verstaan”

Lc. 22: 63-23: 12 - Bespottling en verhoor.

Zingen: 575 “Jezus, leven van ons leven” (1,2,5)

Lc. 23: 13-25 - Oordeel.

Zingen: 558 “Jezus om uw lijden groot” (1,6,7)

Lc. 23: 26-43 - Kruisiging.

Zingen: 576b “O hoofd vol bloed en wonden” (1,2,4)

Lc. 23: 44-56 - Jezus’ dood en graflegging.

De Paaskaars wordt gedoofd.

Zingen: 590 “Nu valt de nacht” (1,2,3,4)

Kruismeditatie

Geboden voor de Goede Vrijdag

Zingen: 863 “Nu laat ons God de Here”

Gelegenheid tot inkeer. Stilte.

Wij bidden: “Het Beklag Gods”, met daarin 859 “Schuldig staan wij voor U”

v. Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid?

Ik heb jou bevrijd uit harde handen en je gered uit de macht van tirannen.

Maar jij bent zelf onderdrukker geworden en maakt de minste der mensen tot slaven.

Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid?

Ik ben met jou mee door de tijden gegaan en wees je de weg van recht.

Maar jij bent voor de verleiding bezweken en kiest voor het recht van de sterkste.

a. 859:1

v. Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid?

Ik heb jou als mijn wijngaard verzorgd, wat had ik nog meer moeten doen?

Maar wrang zijn de vruchten geworden, zuur is de wijn van het verstoorde feest.

Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid?

Ik heb de demonen verdreven en gaf deze wereld in vrijheid aan jou.
Maar jij geselt hele volkeren, offert hen aan de geest van het gewin.

a. 859:2

v. Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid?
Ik schiep oceanen en vijf continenten om bruggen van vrede te bouwen.
Maar jij hebt de aarde grondig verdeeld, in mijn en dijn, in meer en minder.

Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid?
Ik vertrouwde jou de luchten toe, kolommen van wolken en licht.
Maar jij maakt de lucht onveilig en jij verzon een dodelijk licht.

a. 859:3

v. Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid?
Ik strooide het koren over de velden en maakte de bodem vruchtbaar voor velen.
Maar jij hebt het voedsel in wapen verkeerd en weigert het brood te breken en te delen.

Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid?
Ik schonk jou het water en opende bronnen en stromen van leven voor al wat beweegt.
Maar jij hebt de zeeën bezoedeld en rivieren vervuild tot riolen.

a. 859:4

v. Mijn volk, wat had Ik nog meer moeten doen, dat Ik niet heb gedaan?
Mijn volk, antwoordt Mij!

Wij verlaten in alle stilte de kerk.