

## Zondagmorgen 17 februari – 9.30 uur – Open Hof

Voorganger: Ds. Guus Koelman

M.m.v.: Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk, Frank den Herder, toetsen

Vooraf: Koorzang: 'Lied van de Hof in de Stad' - *tekst: zie ommezijde*

Welkom, mededelingen

Intochtslied: 212: 'Laten wij zingend deze dag beginnen' Allen 1, 3, 5, Cant. 2, 4

Kyriegebed

Gloria 306: 'Ere wie ere toekomt...'

Gebed om opening

Gesprek met de kinderen, kinderlied: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God...'

Lezing O.T. Jeremia 17, 5 -10

Antwoordpsalm Psalm 1 – 'Goed is dat je niet doet wat slecht is' **Zie ommezijde**

Evangelielezing Lucas 6, 17 – 26

Acclamatie 333: 'Kom, Geest van God...' – 1. Cantorij, 2. Allen

Verkondiging

Lied 718

Collecte Koorzang: 989 – 'Gelukkig de armen van geest'

Dankgebed, voorbede, met acclamatie:

'Zie uw mensen, hoor ons aan, wij bidden vol vertrouwen'

Tafelgebed, met 'Sanctus' uit Mis in G – Charles Gounod

*Heilig, heilig, heilig, God, Heer der heerscharen.*

*Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.*

*Gezegend wie komt in naam van de Heer. Hosanna in den hoge.*

Zingen: 374: 'U, verborgen Christus...' Vers 1, 2, 5, 6

Communie Koorzang: 'Agnus Dei' uit Mis in G – Gounod

*Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, heb erbarmen met ons (2X),*

*Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt geef ons vrede.*

Zingen: 378: - 'Sterk, Heer, de handen tot uw dienst'

Dankgebed

Slotlied 103c: - 'Loof de Koning, heel mijn wezen'

Zegen, door allen beaamd: "Amen, amen, amen"