

Dienst/Viering 27 januari

Open Hof Prot. **09.30 u.** F.J.Timmers. Ouderling van Dienst E.van Rossum. Kinderdienst.

Aftreden en Bevestiging ambtsdragers.

Collecte: 1^e Diaconie 2^e Instandhouding Erediensten

R.K. **11.15 u.** W.Bekedam. Eucharistieviering. Voorstellen eerste communicanten.

Dienst/Viering 3 februari

Open Hof Prot. **09.30 u.** F.J.Timmers. Ouderling van Dienst A.Barendrecht. Kinderdienst.

Collecte: 1^e Werelddiaconaat Bangladesh 2^e Instandhouding Erediensten

R.K. **11.15 u.** H.Flohr. Eucharistieviering.

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl

Reageren n.a.v. de dienst

Vragen, opmerkingen, ideeën naar aanleiding van deze dienst? En/of wilt u/jij een digitale kopie van de preek ontvangen om nog 's na te lezen? Ik hoor het graag! U/jij kunt me aanspreken na de dienst, bellen/appen (06 13531786) of mailen (fjtimmers@openhof-ommoord.nl).

~~~~~  
**Vandaag om 13.00** uur wordt een kind door pastor Huub Flohr gedoopt in de Sint Christoffelparochie locatie St. Caecilia in Rotterdam – Alexander. Fam. Podwyssocki - Dopeling: Alana Marianna - Geboortedatum: 24-09-2015 - Woonplaats: Rotterdam

### Vanmiddag Ontmoetingsmiddag in Open Hof over "Hedendaagse Iconen"

Tijdens deze middag zal mevrouw Anne-Marie van der Wilt, theoloog en beeldend kunstenaar, ons vertellen over "Hedendaagse Iconen" en daarbij een beeldpresentatie geven. Een icoon bevat een rijke schat aan symboliek om de kijker te verwijzen naar het oerbeeld daarachter: het verwijst naar God, Jezus, Maria en heiligen. Iconen zijn het meest bekend als geschilderd, toch kende de oude traditie ook iconen gemaakt van glasmozaïek of textiel. Naast het ontwerpen van ramen en glasmozaïeken voor kerken en stiltecentra, heeft Anne-Marie zich de laatste jaren ook toegelegd op het maken van hedendaagse iconen uitgevoerd in glasmozaïek. Het belooft een mooie middag te worden waarvoor wij u van harte uitnodigen. De inloop is om 14.30 uur met een kopje thee of koffie; om 14.45 uur begint de lezing en de middag eindigt om ongeveer 16.30 uur. De toegang is gratis. Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen! De ontmoetingsmiddagcommissie

### Zondag 3 februari - doopdienst

In de dienst van 9.30 uur van volgende week zondag willen wij Victor Engelfriet en Fieke Timmers dopen. Een bijzonder moment voor hen en hun dierbaren en voor de hele gemeente. Het belooft een feestelijke viering te worden! Taakgroep eredienst

### 50 jaar Oecumene concert door 5 koren van Open Hof.

Graag nodigen wij u uit voor een concert door 5 koren van open Hof op **zondag 3 februari** om 15.00 uur in onze Open Hof, dit in het kader van 50 jaar Oecumene in Ommoord. Speciaal voor deze gelegenheid is er een lied geschreven en gecomponeerd door Jan van der Zee en Willem Blonk, dit wordt dus een Wereld première waar U natuurlijk bij moet zijn. Zeker 5 muzikanten zullen de koren muzikaal ondersteunen. Om 17.00 uur heffen wij met elkaar het glas op de toekomstige samenwerking van onze kerken. Na afloop van het concert stellen wij u graag in de gelegenheid om uw waardering uit te drukken in de collecte bij de uitgang. Wij hopen u op zondag 3 februari te mogen ontmoeten.

### Woord & Beeld - Een goed gesprek: Jacob en Ezau, een tweeling met karakter

De twee broers Ezau en Jacob kennen we als twee tegengestelde karakters. Hun levensloop toont nogal eens ruwheid en sluwheid, conflict en bedrog. En hun ouders – Isaac en Rebekka - spelen daar ook hun rol in. Toch verzoenen ze zich. We gaan tijdens de volgende presentatie van Woord & Beeld die twee levens volgen, uitgaande van het gesprek bij hun verzoening (Genesis 33). Ds. Jan Willem Doff laat ons de verrassende kant daarvan zien. Daarna volgt de presentatie door Elsa de Groot en Louis Vermeulen, waarin we zien hoe kunstenaars het leven van die twee broers hebben uitgebeeld. Waar lag hun sympathie? Bij Jacob als de toekomstig aartsvader of toch bij de weerbarstige Ezau? Hoe denken wij daarover? U wordt van harte uitgenodigd voor deze presentatie van Woord & Beeld op **dinsdag 5 februari om 14.30 u** in Open Hof. Even uw aandacht voor de tijd: Op verzoek van belangstellenden hebben wij deze keer gekozen voor de **middag**. In de hoop dat meer mensen kunnen deelnemen. Wij hopen u te mogen begroeten. U bent welkom!

## **Intrede dominee Wim in 't Hout**

Op **zondag 10 februari** zal dominee Wim in 't Hout intrede doen als predikant in onze gemeente. De kerkenraad nodigt u van harte uit deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. De dienst begint deze zondag **niet** om 9.30 uur, maar **om 14.30 uur**. Voorganger is oud-vlootpredikant Dick Pranger, die samen met ds. Fulco Timmers dominee In 't Hout zal verbinden aan onze gemeente. Na afloop is er gelegenheid elkaar te feliciteren en het glas te heffen op een mooie nieuwe periode voor onze kerk. De kerkenraad hoopt u in groten getale te mogen ontmoeten deze zondagmiddag. **Voor alle duidelijkheid: op 10 februari zal er 's ochtends om 9.30 uur geen dienst zijn.**

Piet Zuidervaart - Voorzitter wijkkerkenraad

## **Familiezondagen Christoffelparochie.**

Inmiddels misschien hier en daar een begrip aan het worden, maar mogelijk nog niet. De familiezondagen bestaan in de Christoffelparochie sinds juni 2018. Op de betreffende zondag is de viering als gewoonlijk op het gebruikelijke tijdstip. Wat er wél in elk geval is, is dat er ook een kinderwoorddienst is, waarbij de kinderen een eigen verwerking van het Bijbelverhaal van die zondag aangeboden krijgen. Na de collecte komen de kinderen weer in de kerk. Na de viering is het vervolg: met spel, met vragen, met geknutsel voor de kinderen; voor de ouders een gesprek rondom het thema van die zondag, of een ander actueel thema. Er is ook altijd een lunch. Als de viering om 9.30 uur/9.45 uur is, volgt na de viering eerst de activiteit en die wordt afgesloten met een lunch. Als de viering om 11 uur/11.15 uur plaatsvindt, komt na de viering eerst de lunch en daarna de activiteit. Mocht uw kind een dieet hebben, dan kunt u dat altijd doorgeven, máár.....voor alles geldt: meldt u aan....!! Dan weten de organisatoren bij benadering hoeveel er komen. Dat is plezieriger voor alle kinderen, want zodoende zijn er altijd stoelen en plaatsjes aan tafel genoeg!! Aanmelden graag tm vrijdag (14 uur) -voorafgaand aan- bij: info@christoffelparochie.nl. En weet: voor de kinderen is er de kans om de Christoffelbeker te winnen, die daarna een hele maand bij jou in huis komt te staan!!!

De volgende familiezondagen zijn op: **10 februari** in de Maria Koningin, Krimpen aan den IJssel

**17 maart** in de St. Paulus' Bekering, Capelle aan den IJssel

**5 mei** in de St. Caecilia, Rotterdam-Alexanderpolder

**16 juni** in Open Hof, Rotterdam-Ommoord

Namens de organisatoren, Elke van den Bulk en het pastorale team,

~~~~~

Man, vrouw, transgender of genderneutraal? Hoe kunnen we als christenen daarmee omgaan?

De Nashvilleverklaring van een aantal Nederlandse kerkelijke leiders en christelijke politici afgelopen december heeft veel stof doen opwaaien. De katholieke kerk lijkt zich angstvallig stil te houden. Maar het is een kwestie die ook gewone gelovige mensen in onze eigen gemeenschappen raakt. Als pastores nodigen we de parochianen uit om daar met elkaar over in gesprek te gaan: Hoe staan we daar zelf in? Wat is het belang van deze kwestie voor je eigen en andermans welzijn? Wat betekent het voor de omgang hiermee dat je als mens er mag zijn zonder aanzien des persoons? Wat zegt de bijbel daar nu echt over? En wat is de officiële kerkelijke omgang daarmee en waarom? Het is niet de bedoeling dat we tot standpunten komen of elkaar de maat nemen. Van belang is dat we elkaar de gelegenheid geven om open en veilig naar elkaar te luisteren en onze ervaringen te delen en wellicht wijzer worden van elkaar en van wat er zoal over wordt gedacht en gesproken. Om zoveel mogelijk belangstellenden de gelegenheid te geven om mee te doen wordt het gesprek overdag en op een avond aangeboden en wel op twee verschillende locaties. Als u deel wilt nemen aan het gesprek dan graag bij het parochiesecretariaat (secretariaat@christoffelparochie.nl of 010-3038871) aangeven op welke van beide gelegenheden: **dinsdag 12 februari** van 20.00 tot 22.00 uur in de Open Hof of **donderdag 21 februari** van 14.00 tot 16.00 uur in de St. Caeciliakerk. Pastores Rita Schoonenberg en Huub Flohr

~~~~~

## **Kunst bij de tafel**

Zoals u misschien al is opgevallen hangt er bij de tafel in de ontmoetingsruimte een nieuw schilderij. Het geeft een beeld van een stukje Afrika. Een klein, mager meisje gaat niet naar school, maar moet haar ouders helpen en is op weg naar de markt. Ze loopt langs een wat verweerde muur die overschaduwd wordt door een boom. Op de tak zit een kleurrijke, Afrikaanse vogel, als teken van hoop. Het schilderij is gemaakt door Giorgio Habtemariam. In de telefoonpost hangt nog een ander werk van hem. Kunstcommissie Open Hof

---

**De Telefoonpost** aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 - 11.30 uur voor informatie, doorgeven van boodschappen, vragen, opgave van doop, huwelijk, enz. Buiten deze tijden hoort u via de voicemail welke pastoor/dominee er voor (dringende) pastorale zaken gebeld kan worden. Telefoon 010 455 10 67.

**Stichting Werkgroep Zonder Naam:** NL96 INGB 0007 6094 94 t.b.v. de armoedebestrijding.

Vertrouwenspersoon: Claus Weggeman; Ditty Straatman; Renske Polhuys

Tel. secr. 010 - 4202426, Email: werkgroepzn@gmail.com; Levensmiddelen kunt u afgeven bij de telefoonpost.

**Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp.** Contactpersoon: Paul Bergmans, tel. 010 220 34 91, ripa@planet.nl

Voor ons Noodfonds: NL44 INGB 0008 2868 11, t.n.v. Steunpunt VOZ o.v.v. noodfonds

**Mededelingen** voor het weekbulletin van **3 februari** inleveren in een Word document – als bijlage - **vóór woensdag 30 januari 14.00 uur - per mail alleen naar:** weekbulletin@openhof-ommoord.nl

---

