

Zondag 7 oktober 2018 – 09.30 u Open Hof

Rust vinden bij God

Voorganger: ds. Anje de Kuiper

Koor: Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk, met Frank den Herder, orgel en piano

Orgelmuziek, om tot rust te komen: Pièce impressioniste – Craig A. Penfield (geb. 1948)

Aansluitend inzingen: 307 en 939 : 1

Welkom en mededelingen

Zingen: **Psalm 62: 1 en 5**, 'Mijn ziel is stil tot God mijn Heer'

Stil gebed

Bemoediging, staande gezongen: **Lied 298**, solo voorganger, I cantorij, II allen

Groet

Inleiding op de dienst: 'Rust vinden bij God'

Kyriegebed besloten met **Lied 695**: 'Heer, raak mij aan met uw adem'

Stilte

Gloria **Lied 307**, 'Glorie aan God' (**canon! Het rechtervak is partij 3, het linkervak 4**)

Gebed van de zondag

Zingen met de kinderen **Lied 935**, 'Je hoeft niet bang te zijn'.

Kinderen naar de Kindernevendienst

Lezen: Psalm 62

De cantorij zingt Lied 897: 'Rusteloos ben ik'

Lezen Romeinen 8: 31-39

Zingen: **Lied 939 : 1, 3**, 'Op U alleen...'

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: Psalm 62, 'Mijn ziel is stil tot God mijn Heer' – bew. Jan Welmers

Collecten, onder koorzang: De vogels van de bomen (Lied 979) Afw. 4-st., M, V., Canon!

Dankgebed en voorbeden; na de woorden *Laat ons bidden* zingen wij



Stil gebed

Onze Vader, zie ommezijde

Slotlied **415: 1 en 2**, 'Zegen ons algoede', aansluitend Zegen, beantwoord met **Lied 415: 3**

Bij het uitgaan, als lied voor onderweg:

Lied 62b, 'Mon âme se repose', afwisselend Frans – Nederlands.

Nederlandse zangtekst: *Mijn ziel verstillt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstillt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.*