

Startzondag Open Hof- 9 sept 2018

Geloof, hoop en liefde

Toelichting bij de orde van dienst

Deze dienst is voorbereid met de Checkit-groep. De dienst is opgebouwd in drie delen. In ieder deel staat één woord van de drieslag geloof, hoop en liefde centraal – eerst hoop, dan geloof, dan liefde. In die delen komt een lezing en ook “standaard” onderdelen van een orde van dienst terug, zonder altijd expliciet zo benoemd te worden. Op die manier hopen we op een mooie mix van vertrouwd en nieuw. Voor de muziek hebben we voornamelijk geput uit de suggesties aangedragen door gemeenteleden. Bij binnenkomst in de kerk worden mensen uitgenodigd een wens op te schrijven en aan de wensboom te hangen. Wanneer het briefje open is kunnen deze wensen ook met de gemeente gedeeld worden; een gesloten briefje wordt niet voorgelezen.

Hoop

“Hoop is niet hetzelfde als optimisme / evenmin overtuiging / dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is / afgezien van de afloop, / het resultaat.”

Bron: Václav Havel, De weg van de hoop.

Woord van welkom

Moment van stilte

Openingslied: 216 “Dit is een morgen als ooit de eerste” Allen 1 – Cantorij 2 – Allen 3

Bemoediging en groet

Enkele van de wensen van de wensboom worden voorgelezen

We bidden het Kyrie-gebed door het zingen van “Want je hebt een droom”

Cantorij couplet, Allen Refrein

We horen een lezing van hoop uit de Bijbel, Filippenzen 2:5-11

We zingen als Gloria-lied “What a beautiful name”

Geloof

“All I have seen teaches me to trust the Creator for all I have not seen”

Bron: Ralph Waldo Emerson

Met de kinderen (door Fulco)

We zingen “Dank U voor deze nieuwe morgen” *coupletten 1, 6 & 7*

Inleiding op de lezing

We horen uit Hebr. 11, afgewisseld met zingen van 655

L Hebr. 11 : 1,2

Z 655: 1

L Hebr. 11 : 8 – 10

Z 655: 2, 3

L Hebr. 11 : 11, 12

Z 655: 4, 5

Gemeente wordt uitgenodigd om aan de burens te vragen hoe zij hun vertrouwen vasthouden. Vraag het daarna aan de mensen die voor of achter u zitten. **Ongeveer 5 minuten**

Uitleiding

We zingen 416 "Ga met God en Hij zal met je zijn"

Liefde

"Amo, volo ut sis – ik heb je lief, ik wil dat je er bent"

Bron: toegeschreven aan Augustinus

Collecte, waarbij de kerkelijke collecte bedoeld is als 'startkapitaal' voor nieuwe manier van welkomheten wie nieuw in de wijk komt wonen.

Bij de collecte zingt de cantorij LvdK 92 "Al kon ik alle talen spreken" (naar 1 Kor. 13)

Gebeden

Wegzending horen van Joh. 13:34-35

Zingen 428 "Life so full I give to you" (NL tekst)

Zegen

Beantwoord met GvL 655 "Lied om mee te gaan"