

Zondag 15 april 2018 – thema: Omzien naar elkaar

Dienst voorbereid met de Mossenweggespreksgroep

Kernwoorden/gedachtes/vragen bij het thema:

Durf je naar een ander te gaan? Je weet niet altijd wat er speelt, wat je doen kan ... Is het teveel, je hebt te weinig tijd. Of is het ook laksheid? Als degene naar wie je omziet je aanhaalt, dan weer afstoot: hoe lang houd je het vol?

Kernwoorden/gedachtes/vragen bij de dienst:

Eenvoudig van opzet (niet te vol/teveel). Bekende liederen. Focus op “als het zó werkt, dan kán ik er wat mee.” Doel ook: kring onder de aandacht brengen; iets voor andere wijken? Waardering voor de diversiteit in de groep (in onze kerkgemeenschap), dat is een groot goed.

De dienst is opgebouwd rondom één lezing, nl. de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lc. 10:29-37). De lezing komt in delen op verschillende plekken in de dienst terug. In deze gelijkenis komen de verschillende vragen/aarzelingen uit bovenstaande terug. En wordt ons ook een weg aangereikt om te gaan, om ons te helpen om te zien naar elkaar.

Voor de dienst

Eerst elkaar begroeten. Van 9.15-9.40 is er inloop en koffie, we beginnen de dienst om 9.45u. De bedoeling is dat de dienst zelf sowieso niet meer dan 1u neemt.

Welkomstwoord door Maartje (waarin zij o.a. ook iets van de Mossenweggroep noemt)

Moment stilte, waarna Marja het gedicht “Omzien naar elkaar” leest

Openingslied: 276:1,2 “Zomaar een dak”

Bemoediging en groet, Fulco

Inleiding bij de dienst, korte uitleg van de opzet/insteek, Fulco. Toeleidend naar:

Verkondiging deel I, bestaand uit ...

Lezen van Lc. 10:29-32, Willem-Jan

Openingsgebed (verootmoediging, en voor opening van de Schrift), door Fulco – in verbinding met Lc10:29-32

Moment met de kinderen, met daarbij zingen van “Kijk eens om je heen”, Fulco

Verkondiging deel II, bestaand uit (steeds drie elementen, lezing/uitleg/lied)

Lezen van Lc. 10:33-35, Willem-Jan

Uitleg (ong. 5 min.), Fulco

Zingen: 320:3,4,5 “Wie oren om te horen heeft”

Verkondiging deel III, bestaand uit ...

Lezen van Lc. 10:36-37, Willem-Jan

Uitleg (ong. 5 min.), Fulco

Zingen: 422:1,2,3 “Laat de woorden die wij hoorden”

Johan leest een gedicht (zelf te kiezen)

Lof en geloofslied: 838:1,2,3 "O grote God, die Liefde zijt"

Kinderen komen terug

Collecte, de diaconale collecte is bestemd voor de Werkgroep zonder Naam

Gebeden (Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Slotlied: 416: 1,2,4 "Ga met God"

Zegen, met daarbij de woorden "de dienst aan de wereld gaat nu beginnen"