

Zondag 25 maart 2018, 09.30 u Open Hof – Palmzondag

Waarin gedoopt worden:

Tom Ruben Johannes van Leest – geb. 29 nov. 2017

Peter Alexander de Jonge – geb. 7 dec. 2017

Voorganger: ds. Fulco Timmers

Koor: Kindercantorij Open Hof o.l.v. Anneke van Es

Intochtslied: 'Klim in de hoogste bomen..' Awn I – 25

De kinderen worden bij de ingang opgevangen en maken een optocht met Palmpaasstokken en -takken.

Bemoediging en groet

Kyrie, met 558: 1,2, 6

Gebed om opening

Lezing: Filippenzen 2 : 5 – 11

Zingen: Da pacem (canon)

Evangelielezing: Mc 11:1-11

Zingen: "Kijk eens om je heen"

Gesprek met kinderen over 'In een nieuw licht'

Kinderen gaan naar diverse tafels

Zij werken daar aan: 1) een cadeau voor de dopelingen; 2) een knutsel (lantaarn o.i.d.); 3) een vuurtoren van Lego

Verkondiging

Luisteren: "What a beautiful Name"

https://www.youtube.com/watch?v=r5L6QIAH3L4&list=PLTXi8bx_NhRHTHnUm0sr0yc6TEW3DjbQK

You were the Word at the beginning
One With God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You Our Christ

U was het Woord aan het begin
Één met God de Heer, de Allerhoogste
Uw verborgen glorie in de schepping
Nu onthuld in U: onze Christus

What a beautiful Name it is, what a
beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is, nothing
compares to this
What a beautiful Name it is, the Name of
Jesus

Wat een mooie naam, wat een mooie naam
is het
De Naam van Jezus Christus mijn Koning
Wat een mooie naam,
niets is vergelijkbaar
Wat een mooie naam is het, de Naam van
Jezus

You didn't want heaven without us
So Jesus You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now

U wilde de hemel niet zonder ons
Dus Jezus U bracht de hemel naar beneden
Mijn zonde was groot, Uw liefde was groter
Wat kan ons nu scheiden

What a wonderful Name it is,
what a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King

Wat een prachtige Naam is het,
wat een prachtige Naam is het,
De Naam van Jezus Christus mijn Koning

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP

Inleiding

Terwijl wij zingen: "Verbonden met vader en moeder"

Worden Tom en Peter binnengebracht door De kinderen (ook van de crèche) begeleiden hen.

Gesprek met de kinderen over de doop.

De kinderen gaan zitten op de treden van het liturgisch centrum.

Presentatie en naamgeving (Fulco vraagt Thijs en Claudia, Thomas en Esther te gaan staan)

Doopebed

Belijdenis, door het zingen van "Wij geloven één voor één" (344)

De bediening van de Heilige Doop

Geloften

Vraag aan de ouders

Vraag aan de gemeente

Overhandiging van de doopkaars

Overhandiging van doopboekje

De kinderen bieden de doopouders iets aan

Zingen: (791:1,3,4,6) "Liefde eenmaal uitgesproken"

Ondertussen brengen we de doopschelpen naar de Mariakapel. Kinderen die dit willen gaan mee.

Collecte, waarbij de KC zingt Siyahamba – We are marching in the light of God

Voorbeden

Slotlied 556 "Alles wat over ons geschreven is" (1,2,3)

Zegen, door allen beaamd

Zingen: Troostlied 'Als een teken aan de wand'