

Gedachtenis der namen, zondag 5 november, Open Hof

Vooraf orgelmuziek: 'Was Gott thut, dass ist wohlgetan'  
Variaties door Alexandre Guilmant (1837 – 1911), geschreven na de dood van zijn echtgenote in 1908.

Openingslied: 283 – 'In de veelheid van geluiden'

Bemoediging en groet

Kyrie Psalm 130 – t. Margryt Poortstra (zie aparte bijlage) 1. Koor- 2. Allen  
Gloria Lied 726 : 1, 2, 6 'Hoor, een heilig koor van stemmen'

Inleiding op het gedachtenisritueel, waarna  
Koor: 948 – Als gij er zijt...

Bij de drie groepen, na het naar voren komen van familie en later ieder die wil:  
Lied: 731 – Vergeet niet hoe wij heten... : eerst 1, dan 2, dan 3

Gebet bij de opening van de Schrift  
Moment met de kinderen  
Zingen: 'Vul ons met uw liefde Heer'

1<sup>e</sup> lezing: Psalm 142  
Lied: 728 'De heiligen ons voorgegaan'  
2<sup>e</sup> lezing: Lc. 7:11-17  
Acclamatie: 331 'Roep onze namen'

Overweging

Zingen: Credo 340b

Collecte, koorzang: 'De boom is de aarde dankbaar'

Dankgebed, voorbeden met acclamatie 368j, Onze Vader 369e

Slotlied: 725 – 'Gij boden rond Gods troon' Allen 1, 2 – Koor 3 – Allen 4

Zegen, door allen beaamd: 'Amen, amen, amen'.

Bij het uitgaan: Fuga 'Was Gott thut, das ist wohlgetan' - Alexandre Guilmant (1837 – 1911)