



Zondag 3 september, 9.30u

Thema: 'Gevonden'

Met medewerking van:

Open Hof Cantorij, o.l.v. Willem Blonk
Frank den Herder (piano)

Voorganger:

ds. Fulco Timmers

Hartelijk welkom bij deze 'kerkproeverij' in Open Hof! Fijn dat je en u er bent. In deze menukaart (of 'orde van dienst') staat wat er allemaal gaat gebeuren deze morgen. Bij sommige onderdelen staat wat uitleg om te vertellen wat er dan gebeurt. De liederen die we zingen worden getoond op de beamer. Ken je een lied niet, of hou je niet van zingen, voel je vrij om alleen te luisteren. Meeneuriën mag altijd. De 'ouderling van dienst' heet ons aan het begin van de dienst welkom. Zij kan na de dienst ook meer vertellen over Open Hof. We wensen u en jou een mooie viering!

NB: Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar is er opvang in de crèche op de eerste verdieping; kinderen van 4 t/m 12 jaar maken het eerste deel van de dienst mee, en gaan tijdens het 'hoofdgerecht' naar een eigen ruimte, voor een 'kindermenu'.

Na de dienst is ieder welkom voor een kopje koffie, of iets anders te drinken. Er is ook een programma voor jong tot oud op deze Startzondag, met een speurtocht, "handlettering" en meer. Het geheel wordt afgesloten met een heerlijke lunch, die om uiterlijk 13.30 is afgelopen. Weet je en u van harte welkom!

Heeft u, heb je de smaak te pakken, of wil je nog een keer komen proeven: we zijn elke zondag om 9.30 open. Ook doordeweeks is er vaak wat te doen in Open Hof. Op de website www.openhof-ommoord.nl staat daar meer info over. Of neem een Activiteitenboekje mee, ook daar staat meer over wat er allemaal gebeurt in Open Hof op het gebied van Gastvrijheid, Ontmoeting en Diepgang. Hoe het ook zij, we hopen dat u en jij een mooie morgen beleven!

VOORGERECHT

Voor de dienst klinkt 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' – J. S. Bach

Welkom door de ouderling van dienst

Wij gaan staan

Openingslied: 'Dit is een morgen als ooit de eerste'

 Een morgenlied op de melodie van 'Morning has broken'

Bemoediging en groet

 God wil ons helpen en wenst ons vrede, dat horen we aan het begin van elke dienst

Wij gaan zitten

Inleiding bij de dienst

We bidden het 'Kyriegebed', door het lied 'Mensen klein en aan de rand' te zingen

 We brengen onze zorgen om de wereld om ons heen en om onszelf bij God, en we loven God, omdat we erop vertrouwen mogen dat Hij deze wereld en ons nooit loslaat.

We zingen als loflied: 'Lof zij de Heer'



HOOFDGERECHT

We bidden een gebed bij de opening van het Woord

We vragen God ons met zijn Geest te helpen om het bijbelverhaal met ons leven te verbinden.

De kinderen mogen naar voren komen, terwijl we een lied zingen over hoe Zacheüs gevonden wordt door Jezus – ‘Er is geen plaats’.

Samen met de kinderdienstleiding gaan de kinderen op zoek naar Zacheüs, daarna gaan ze naar een eigen ruimte terwijl we zingen ‘Ben je groot of ben je klein’.

We horen uit de Bijbel, uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 19 vers 1 t/m 10.

Toen ging Jezus de stad Jericho binnen. Daar woonde een man die Zacheüs heette. Zacheüs was het hoofd van de tollenaars, en hij was erg rijk. Hij wilde wel eens zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want Zacheüs was klein, en er stonden veel mensen om Jezus heen. Daarom rende Zacheüs een stuk vooruit. En hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou komen. Op die manier kon hij Jezus toch zien.

Toen Jezus langs de boom liep, keek hij omhoog en zei: ‘Zacheüs, kom snel naar beneden! Want ik kom bij jou logeren.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden. Hij was blij dat Jezus met hem mee naar huis ging. Maar de mensen klaagden. Ze zeiden: ‘Kijk nou, Jezus logeert bij een dief!’

Toen zei Zacheüs tegen de Heer: ‘Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.’ Toen zei Jezus: ‘Zacheüs, je hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. Want ik, de

Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.’

Wij zingen: ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’

Verkondiging

Uitleg bij wat we uit de Bijbel gehoord hebben.

Zingen: ‘Het lied van Zacheüs’

NAGERECHT

Collecte, met daarbij gezongen ‘Mensen gevraagd’

Gebeden, met daarbij gezongen ‘Gij die onze gedachten raadt’, afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’

We danken God, bidden voor de wereld en voor mensen ver weg en dichtbij, er is tijd voor stil gebed en we bidden hardop het Onze Vader.

Wij gaan staan

Slotlied: ‘Jezus die langs het water liep’

Zegen

door allen beaamd met gezongen: Amen, amen, amen

Bij het uitgaan klinkt: Toccata in d BWV 538a – J. S. Bach