

Wereldgebedsdag uit Suriname

Voorganger: ds. A. Matser. Organist: Cora Mulder. Lectoren: Bea Cox, Lenie Mulder en Maartje Greevenbosch. Kinderdienst.



Vandaag vieren we in Open Hof de liturgie van de wereldgebedsdag voor vrouwen, dit jaar gemaakt door vrouwen uit Suriname.

Zij nodigen ons uit om na te denken over het thema 'En God zag dat het GOED was...'. De (vrouwen)wereldgebedsdag is de oudste oecumenische beweging. Landen over de hele wereld doen eraan mee. Zo gaat het gebed in 24 uur de hele wereld rond. Een belangrijk onderdeel is de collecte voor vrouwen en kinderen in Suriname, daarom is er een derde collecte voor dat doel.

Woord van Welkom

Openingslied psalm 19: 1 en 2

Votum en groet

Kyriëgebed

Zingen lied 916

Inleiding op de dienst

Zeven vrouwen aan het woord:

Alima: Lenie

Ik ben Alima. Ik studeer en werk in Paramaribo en ik behoor tot de Arawak stam.

Mijn voorouders behoorden tot de eerste bewoners van Suriname en we zijn er trots op dat wij in volkomen harmonie met de natuur leven. Tijdens de vakanties ga ik terug naar mijn dorp.

Onze levensstijl is gebaseerd op de zorg voor en het behoud van de natuur.

Muyinga: Maartje

Ik ben Muyinga en ik ben ook van Sipaliwini.

Mijn voorouders waren tot slaaf gemaakte mensen die ontsnapten van de plantages en die zich in het binnenland vestigden. Wij worden Marrons genoemd en wij wonen in het tropisch regenwoud en in de bergen. Onze voorouders hebben veel tradities uit West-Afrika behouden.

Zingen Laudate omnes gentes 1x

Mei Ling: Lenie

Ik ben Mei Ling, een afstammeling van Chinese immigranten en ik woon in het district Coronie. Coronie is vooral bekend om zijn schelpen, kokosnoot, bomen, bloemen, vogels en bijen die heerlijke honing produceren.

Carolina: Maartje

Ik ben Carolina en ik woon in Welvaart, een plantage in het bos in het district Para. Ik ben Creoolse: mijn vader was een Europeaan en mijn moeder was van Afrikaanse origine. Ik ben een alleenstaande moeder van vijf kinderen en door het planten en verwerken van cassave kan ik voor mijn kinderen zorgen.

Zingen: Laudate ombes gentes 1x

Willemien: Lenie

Ik ben Willemien, maar iedereen noemt me Willie. Ik ben één van de afstammelingen van de boeren die uit Nederland kwamen om in Suriname te werken. Wij worden 'boeroe' genoemd. Mijn man en ik heb een kleine boerderij met varkens, koeien en kippen. Onze kinderen helpen ons om biologische groenten te verbouwen.

Shanti: Maartje

Ik ben Shanti en ik woon in het district Nickerie. Mijn voorouders kwamen uit India. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 werden werknemers uit andere landen ingehuurd om te komen werken als contractarbeiders.

Zingen: Laudate omnes gentes 1x

Kartini: Lenie Ik ben Kartini en ik leef met mijn familie in het district Commewijne, waar mijn voorouders zich, na hun aankomst uit Indonesië, als contractarbeiders vestigden. Ik heb mijn eigen groentetuin en mijn man is visser.

Zingen: Psalm 8: 1 en 3

Gebed bij de opening

Lezing Genesis 1; lied 162

Verkondiging

Zingen Lied 216

Collecte

Gebeden met accl. 368d

Onze Vader

Slotlied 969

Zegen