

Koorweekend Kindercantorij 10/11 maart 2012

Zaterdagochtend 10 maart is het al vroeg aardig druk in Open Hof. Ouders en kinderen verzamelen zich daar, want de Kindercantorij gaat weer op Koorweekend!

Volgens de planning vertrekt het koor om 09.00 uur richting Rijswijk, waar we het weekend weer logeren in het Don Boscohuis

Maar voor dat we vertrekken laat de Kindercantorij nog even horen waar ze erg goed in zijn: zingen.

In de hal klinkt de 'Hand-jive' met dit afscheidslied in de oren gaat het richting Rijswijk.



Het Don Boscohuis is in middels bekend terrein en we worden warm welkom geheten door Henny Koot. De kinderen weten welke slaapkamer ze willen betrekken en in een half uurtje zijn de slaapplekken geregeld en is de bagage uitgepakt. Snel wat drinken en dan repeteren, want er staat een heleboel op het programma. Willem wil beginnen met het repertoire voor het Zomerconcert en er moet ook nog geschaafd worden aan de liedjes die op het Kinderkoorfestival in Rijsbergen gezongen gaan worden.

Trudy en Nienke zorgen in de tussentijd dat de keuken wordt ingeruimd en de tafel gedekt is voor de lunch. En.... dat de corveelijst ingevuld is.



Om 12.30 is het etenstijd: de broodjes warme worst verdwijnen als sneeuw voor de zon en ook de andere boterhammen wordt eer aangedaan.

Na het eten opruimen en afwassen volgens het schema en dan gaan we met de tram naar het Haagse Gemeentemuseum. Tijdens het wachten op de tram worden de langsrijdende automobilisten omstandig gegroet door de kinderen en in de tram klink bij elke stop de yell: "OV-chipkaart, OV-chipkaart, vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart". De Haagse trampassagiers zijn ons uitermate dankbaar!

In het Haagse gemeente museum aangekomen duiken we gelijk de Wonderkamers in. In de kelder van het museum zijn wonderlijke vertrekken waar je van alles kunt beleven. Vooral het verkleeden in jurken en kostuums uit het verleden is helemaal geweldig!



Na anderhalf uur ontdekken in de kamers en spelen op de computers beseffen we dat we nog een tour zouden doen. Helaas dat lukt niet meer, dat doen we een volgende keer. Wel gaan we nog gauw op zoek naar Mondriaans Victorie Boogie Woogie. Het kunstwerk wordt met grote belangstelling bekeken. Dat Mondriaan tape gebruikte om de plaats van de kleuren te bepalen, wordt als erg slim ervaren.



Voordat we terugkeren naar Don Bosco, maken we de jaarlijkse groepsfoto op het plein voor het museum en dan hup, de tram weer in.

Thuisgekomen wordt er eerst nog een half uurtje gerepeteerd en dan krijgen de kinderen de tijd om zich voor te bereiden op de roemruchte Bonte Avond.

Wat zouden we nu weer te zien krijgen??

Maar eerst moet er ook nog gegeten worden. De corveelijst is onverbiddelijk, dus iedereen weet wat hem/haar te doen staat.

Dan om 20.00 uur is het zover: de Bonte Avond kan beginnen. De huiskamer wordt omgetoverd tot theater en we worden vergast op een zeer bijzondere quiz, een toneelstukje, Joris op gitaar, het aloude vraagstuk hoe je een gat in een emmer dicht krijgt en tot slot zingen we met elkaar nog wat leuke liedjes.



De tijd vliegt om en al gauw is het bedtijd voor de jongste kinderen. Trudy brengt de jongste kinderen naar bed, terwijl de oudere kinderen met Nienke en Willem een zeer spannende wandeling in het dichtbij gelegen park gaan maken.

Thuisgekomen gaat iedereen vrij rustig naar bed, het is een lange dag geweest. Na 00.00 hebben we geen kik meer gehoord.

De volgende ochtend is het prachtig weer. Willem gaat om 0800 uur naar Open Hof en wij gaan snel ontbijten. Na een korte viering gaat iedereen lekker naar buiten.



Het park bij het Don Bosco heeft ongekende mogelijkheden. De kinderen verzinnen een speurtocht, waarbij Trudy en Nienke wel heel erg vreemd worden aangekleed en op zoek moeten naar de loslopende kinderen. Na ruim drie kwartier speuren vinden we het wel genoeg en roepen iedereen bij elkaar: het is tijd voor cake versieren en limonade! Zoals ieder jaar een groot succes.

Hierna is het tijd voor het levende Ganzenbord.

De kinderen gaan in het park op zoek naar de getallen van het Ganzenbord en moeten opdrachten uitvoeren om weer met de dobbelsteen te mogen gooien. Een heerlijk spel voor de leiding. Ook de kinderen krijgen er geen genoeg van.

Aan het einde moeten we toch snel gaan lunchen en opruimen, want voor je het weet is het 15.00 uur en staan de ouders klaar om ons weer naar Rotterdam te brengen.

Na de prijsuitreiking en groepsfoto nemen we afscheid van Henny Koot en vertrekken richting Rotterdam.

De verzuchting: "ik wilde dat het Koorweekend een hele week duurde" geeft ons de overtuiging dat het weer een heel geslaagd weekend is geweest.